

# KAMUTÖRK'ten...

## Kıymetli KAMUTÖRK okuyucuları...

Kamu çalışanlarının ve Türk-İslam dünyasının gür sesi KamuTürk dergimizin yeni sayısı ile huzurlarınızdayız.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonumuzun resmi yayın organı olan ve üç ayda bir yayınlanan KamuTürk 17. sayısı ile okuyucularımızla buluşmanın heyecanını yaşıyoruz.

Türkiye nefesleri kesen ve tarihe geçen bir 'kara ayı' geride bıraktı.

15 Temmuz 2016 önümüzdeki 100 yılda da konuşulacak, tartışılacak.

Evela ülkemizin birliğine, dirliğine, cumhuriyetimize, egemenliğimize ve istiklalimize yönelik o hain kalkışmayı şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz.

Kuruluş felsefesi "Bizim ilkemiz önce ülkemiz" olan ve bu düsturunu geride bıraktığı 24 yılda defaatle tüm cihana deklare eden Türkiye Kamu-Sen, milli ve yerli duruşunu 15 Temmuz'dan sonra da demokrasinin yanında tavır koyarak göstermiştir. KamuTürk dergisi olarak bu sayımızda 'asker kıyafeti giymiş' hainlerin bu kanlı kalkışmasını ele aldık.

**Prof. Dr. Nurullah Çetin'in, "Türk İstiklaline ve Cumhuriyetine İndirilen Son Darbeyi Anlamak"** başlıklı yazısının bu anlamda değerlendirmelerinize farklı pencereler açacağına inanıyoruz.

**Gazeteci-Yazar Yusuf Ziya Erarşlan'ın "Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri"** başlıklı yazı dizisinin ilk bölümünü yayınlıyoruz. Bu çalışmada Çanakkale'de esir alınan İngiliz ve Fransız askerlerin ifadelerini heyecanla okuyacağınıza eminiz. **Araştırmacı-yazar Emrah Bekçi'nin "İstihbarat ve Terör"** başlıklı yazısında ulusal güvenliğimiz için istihbaratın önemini altı çiziliyor.

Hem Türkiye Kamu-Sen'imizin hem de KamuTürk dergimizin misyonu ve vizyonuna yaraşır bir sayı olduğuna inanıyoruz.

Kamu çalışanlarının içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve psikolojik iklimi analiz etmeye, çözüm önerileri sunmaya devam ediyoruz. Siyaset tarafından bir 'balon' misali şişirilen, içinde ve dışında 'boş' havadan başka hiçbir şey olmayan 'yetkilendirilmiş' sarı sendika yüzünden memurların içine düştüğü buhranı yansıtmayı sürdürüyoruz.

Bu sayımızda çok özel haber dosyaları, birbirinden ilginç özel röportajlar ve tarihsel anekdotlar var.

Köşe yazarlarımız sizler için yine her zaman ki gibi birbirinden çarpıcı konuları kaleme aldı.

Sözü daha fazla uzatmadan siz değerli okuyucularımızı dergimizin yeni sayısı ile baş başa bırakırken, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.



# TÜRK İSTİKLALİNE VE CUMHURİYETİNE İNDİRİLEN SON DARBİYİ ANLAMAK



HER TÜRLÜ DARBENİN  
KARŞISINDAYIZ



ACEMİ SENDİKAYA  
HODRİ MEYDAN!



TARİHTE İLK TOPLU İŞ  
SÖZLEŞMESİ OSMANLI'DA  
YAPILMIŞ!



“TÜRKLERLE MUHAREBE  
ETMEKTENSE ESİR OLMAYI  
TERCİH EDİYORUZ”

## KÜNYE

**Türkiye Kamu-Sen Adına Sahibi**

İsmail KONCUK

**Sorumlu Yazı İşleri Müdürü**

Sedat YILMAZ

**TÜRKİYE KAMU-SEN YÖNETİM KURULU:**

**Genel Başkan:** İsmail KONCUK

**Genel Sekreter:** Önder KAHVECİ

**Genel Mali Sekreter:** İlhan KOYUNCU

**Genel Teşkilatlandırma Sekreteri:** Fahrettin YOKUŞ

**Genel Eğitim Sekreteri:** Hazım Zeki SERGİ

**Genel Toplu Görüşme Sekreteri:** Necati ALSANCAK

**Genel Mevzuat Sekreteri:** Mehmet ÖZER

**Genel Basın Sekreteri:** Sedat YILMAZ

**Genel Dış İlişkiler Sekreteri:** Ahmet DEMİRCİ

**Genel Sosyal İşler Sekreteri:** Şerafedin DENİZ

**Haber Koordinatörü:** Esra Ocaklı YÜCE

**AR-GE Koordinatörü:** Ercan HAN

**Editör:** Gökhan ALTUNKAŞ

**Genel Yayın Yönetmeni:** Yusuf Ziya ERARSLAN

**Kültür ve Sanat Danışmanı**

Hasan Hüseyin YILMAZ

Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı

**Hukuk Danışmanı:** Avukat İlhan KARA

**Baskı Tarihi:** Ağustos 2016

**Hazırlık:** YZE Medya Ajans - 0 530 363 55 91

www.yzemedya.com.tr

**Baskı:** Semih Ofset Büyük Sanayi 1. Cadde Çilingir Sok.  
No: 26/47 06060 İskitler - ANKARA

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu

Yerel Süreli Yayın Organıdır.

3 ayda bir yayınlanır.

Bu dergi Basın Ahlak İlkelerine uymayı taahhüt eder.  
Dergideki yazıların sorumluluğu yazı sahibine aittir.

**Yönetim Yeri :** Talatpaşa Bulv. No: 160 Kat:7  
Cebeci - ANKARA Tel: (0312) 424 22 00 (pbx)

Faks: (0312) 424 22 08

www.kamusen.org.tr

E-posta: kamusen@kamusen.org.tr

04 - DARBE GİRİŞİMİ VE KAMUDA LİYAKAT

06 - TOROSLARDA BİR TEK TÜRKMEN ÇADIRI TÜTÜYORSA  
MEMLEKET EMİN ELLERDEDİR

08 - TÜRK İSTİKLALİNE VE CUMHURİYETİNE İNDİRİLEN SON  
DARBİYİ ANLAMAK

12 - HER TÜRLÜ DARBENİN KARŞISINDAYIZ

16 - VATAN, MİLLET, BAYRAK UĞRUNA 173'Ü SİVİL 240 ŞEHİT!

18 - KONCUK: DEMOKRASİDEN TAVİZ YOK

24 - CUMHURBAŞKANI'NA İŞ GÜVENCESİ MEKTUBU

28 - GAZİLERİMİZ DE ÖTV'DEN MUAF TUTULSUN

30 - KONCUK: TÜRKİYE KAMU-SEN BAYRAĞI HEP  
DALGALANACAK

34 - TEMMUZ AYINDA MEMUR MAAŞI %2,79 ERİDİ

36 - TEMMUZ ZAMMI VERGİYE GİTTİ YETKİLİ KONFEDERASYON  
SEYRETTİ

42 - 30 YILDAN FAZLA HİZMETİN KARŞILIĞI KURUŞLA MI  
ÖDENECEK?

44 - TARİHTE İLK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ OSMANLI'DA YAPILMIŞ!

46 - AHISKA TÜRKLERİ

50 - VAN'DA BİR KIRGIZ KÖYÜ...

54 - BOLU'DA 10. YIL MARŞI YASAKLANDI, MALUM SENDİKA  
YASAÇI MÜDÜRE SAHİP ÇIKTI!

58 - "TÜRKLERLE MUHAREBE ETMEKTENSE ESİR OLMAYI  
TERCİH EDİYORUZ"

62 - TABİAT VARLIKLARI MÜZESİ

66 - "YÜRÜTME'NİN ÇİFT BAŞLILIĞI" SENDROMU

68 - İSTİHBARAT & DEVLET

72 - GÖÇLER ÜLKESİ VE KAOS

74 - ENERJİ POLİTİKALARI VE KIBRIS SORUNU

76 - OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA PADİŞAHIN ÖZEL  
KORUMA BİRLİĞİ SOLAKLAR

80 - KIZIL ORDUYU DİZE GETİREN KOMUTAN: ŞAMİL BASAYEV

82 - YUNUSLARA ÖZGÜRLÜK!

86 - ÇOCUĞUNUZUN HAYALİ BİR ARKADAŞI MI VAR?

88 - TÜRK MUTFAĞININ BİLİNMEYEN LEZZETİ: KARSAMBAÇ

90 - KALP AMELİYATLARINA 'ROBOT' DESTEĞİ

94 - ANAYURTTAN ATAYURDUNA TÜRKMENİSTAN



İSMAIL KONCUK  
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı

# DARBE GİRİŞİMİ VE KAMUDA LİYAKAT

Ülkemiz 15 Temmuz 2016 günü büyük bir badireyi, Türk milletinin cesareti ve kararlılığıyla atlattı. Bu vesile ile hiç kimsenin unutamayacağı acı olaylara neden olan darbe girişimini gerçekleştirenleri ve buna destek veren tüm güçleri bir kez daha lanetliyorum. Ülkemizi içimizdeki ve dışımızdaki düşmanlardan koruması amacıyla, milletimizin vergileriyle, fedakârlıklarıyla elde edilen silahlarımızın yine milletimize doğrultulması kabul edilemez, alçakça bir ihanetten başka

bir şey değildir. Yine de bu olumsuz şartlar içinde tek tesellim, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının büyük çoğunluğunun devletimizden, milletimizden ve demokrasiden yana tavır alarak onurlu bir duruş sergilemiş olmasıdır.

Bu girişimin ardından kamuda yoğun bir şekilde görevden uzaklaştırma yaşandığı görülmektedir. Bu noktada gerçekleştirilen uygulamaların demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi ve mesnetsiz

iddialara, asılsız bilgi ve belgelere dayalı olarak görevden uzaklaştırma işlemi gerçekleştirilmemesi çalışma barışının korunması, milli birlik ve beraberliğimizin sürdürülmesi adına son derece önemlidir. Bu süreçte kurunun yanında yaşın da yanmaması için bütün soruşturmalar büyük bir titizlikle gerçekleştirilmelidir. Verilecek kararların toplum vicdanında sorgulanması, bir tek kamu görevlisinin bile haksızlığa uğraması, toplumun zaten sarsılmış olan adalete güvenini bir kez daha olumsuz yönde etkileyecektir. Bu bakımdan gerçek adalet, soruşturmayı gerçekleştiren mercilerin de gönül huzuru içinde karar verebilmeleri ile mümkün olacaktır. Dolayısıyla haklarında soruşturma açılan kamu görevlilerinin bir kuyumcu hassasiyetiyle değerlendirilmesi ve en küçük bir mağduriyete dahi yer verilmemesi, bu süreçte devlet mekanizmasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi açısından olmazsa olmazdır.

Özellikle uzun zamandan beri körüklenen toplumsal ayrışmanın, siyasiler ve bürokratlar arasına sızmış bir kısım kimselerce yürütülen ayrıcalıklı kesim yaratma çabalarının, hukukun üstünlüğü ilkesinin sekteye uğratılması girişimlerinin sonlandırılarak bir an önce gerçek anlamda demokratik, adil ve güvenilir bir devlet yapısına yeniden dönülmesi zorunludur.

Toplumun devlete olan bağlılığını ve güvenini belirleyen en önemli etken, topluma sunulan kamu hizmetinin kalitesi ve tarafsızlığıdır. Bu süreçte bir kez daha görüldü ki, kamu görevlisi ve memur kavramı devletlerin geleceğini doğrudan etkileyecek mahiyette önem taşımaktadır. Bu noktada görevlendirmelerde liyakatin ve yeterliliğin önemi anlaşılmış olsa gerektir. Memurların siyasi düşüncesine, partilere yakınlığına, sendikal tercihinin bağlı olarak ve hiçbir objektif kural gözetilmeden yapılan atamalar sonucunda ülkemizin kılcal damarlarına kadar sirayet eden bir terör örgütü gerçeğiyle yüz yüze geldik.

Sınavlarda çekilen kopyalar, mülakatlardaki subjektif yaklaşımlar, terfilerdeki adaletsizlikler sonucunda palazlanan yapı, bir süre sonra devletin varlığını dahi tehdit edecek boyutlara ulaştı. Bazı örgüt üyelerinin devletin en üst kademelerinde kendilerine yer buldukları, karar alma mekanizmalarını etkiledikleri görüldü. Bu dönemde sendikalarımıza üye olan kamu görevlileri sırf sendikal aidyetlerinden dolayı olmadık muamelelere maruz bırakıldılar, türlü haksızlıklarla mağdur edildiler.

Öyle ise bundan sonra yapılacak ilk iş, kamuda liyakati esas alan bir yapılanma oluşturmak, adalet ve hakaniyet içerisinde kariyer ilkesini işletmek olmalıdır. Bugün, kamu hizmetlerini tarafsız ve adil bir şekilde yürütecek, liyakatli ve ehliyetli kamu çalışanı ve yöneticilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu sağlamanın yolu da kamu hizmetlerinden siyaseti söküp atmak, yerine adaleti getirmektir. Adaletin çalışma yaşamındaki birinci önceliği ise işin ehline verilmesidir. Ehil olmayanların bazı kadrolara yerleşmeleri sonucu toplumda güven kaybı doğar, adalet zedelenir.

Mekke'nin fethinden önce Kâbe'nin anahtarı, Osman Bin Talha adlı gayrimüslim birindedir. Mekke fethedilip de Peygamberimiz (sav) içeri girmek istediğinde Hz. Ali anahtarı ondan alır ve içeri girerler. Ancak o esnada bir ayet nazil olur: "Haberiniz olsun ki, Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz vakit adaletle hükmetmenizi emrediyor..." Bunun üzerine Peygamberimiz (sav) "Ey Osman! İşte Kâbe'nin anahtarı! Bu gün iyilik ve vefa günüdür. Sen cahiliye zamanında bu vazifeyi layıkıyla yaptın. İnaniyorum ki şimdi daha güzel bir şekilde yaparsın..." buyurur ve anahtarı herkesin huzurunda ona teslim eder.

Allah "İşi ehline verin" diye emrediyorken, Peygamberimiz (sav) dahi Müslümanların kıblegâhı Kâbe'nin anahtarını sırf liyakatinden dolayı Müslüman olmayan birine teslim ediyorken, kamuda yıllarca liyakatsiz atamalar yapıldı, çalışanlar arasında ayrımcılık yaratıldı. Eğer bu ülkeyi yönetenler, bir süre sonra başka bir vesayet belası ile karşılaşmak istemiyorlarsa, uyarılarımıza mutlak surette kulak vermek ve hayatın her alanında olduğu gibi kamuda da adaleti sağlamak zorundadır. Aksi halde, idarecilerin etrafını saracak yeni siyasi yandaşlar, yeni menfaat örgütleri, yeni güç odakları ile ülke kısa zaman içinde yeni bir kaosa daha girme tehlikesiyle yüz yüze kalacaktır.

İşi ehline vermek aslında nefsine galip gelme, basiret ve feraset işidir. Gücü elinde tutarken kendisine her türlü dalkavukluğu yapanların yanında doğru eğitim almış, tecrübeli kimseleri tercih etmek ve bunu sistematik bir hale getirerek, atama ve görevde yükselme-leri dışarıdan her türlü olumsuz müdahaleye kapatabilmek iyi bir idareci olmanın baş şartı, gelecek güzel günlerin olmazsa olmazıdır. Bakalım idarecilerimiz bu süreçte bu feraseti gösterebilecek mi?



Sedat YILMAZ  
Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri ve  
Türk Haber-Sen Genel Başkanı

# TOROSLARDA BİR TEK TÜRKMEN ÇADIRI TÜTÜYÜRSÄ MEMLEKET EMİN ELLEDEDİR

15 Temmuz 2016, Türk tarihine unutulmayacak bir gün olarak geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve devlet mekanizması içinde nüvelenmiş hain bir örgütün tektikçileri, demokratik düzeni sekteye uğratarak ülke yönetimini ele geçirmeye, vesayet sistemini işletmeye çalıştı. Devletin ve demokratik rejimin tehlikeye girdiğini gören Türk milleti, tarihin akışını bir kez daha değiştirdi.

Yıllardan beri andımızın kaldırılması, tabelalardan TC ibarelerinin silinmesi, milli bayramlarımızın sınırlı bir alanda kutlanması, “Ne mutlu Türküm diyene” ifade-

sinin kullanılmaması gibi girişimlerle milli kimliğimiz ve tarihimiz üzerinde tahribat yaratan uygulamalara karşın Türk milleti siyasi, etnik, mezhepsel her türlü ayrımı bir kenara bırakarak, Türk bayrağı altında birleşti ve yüksek bir Türklük şuuru içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurarak bizlere emanet ettiği devletine sahip çıktı.

Milletlerin tarihinde önemli dönüm noktaları vardır. Bu dönemlerde gerçekleşen olaylar karşısında milletlerin gösterdiği ortak refleks, onların tarihteki yerini ve değerini belirler. Türk milleti umudun kesildiği her



anda, olaylara karşı duyarsız kaldığı düşünölen her durumda olađanüstü feraset ve cesaret örneđi göstererek etrafına örülen her türlü çemberi kırmış, üzerine kurgulanan bütün oyunları bozmuş, tarihin her döneminde tüm dünyayı kendisine hayran bırakmayı başarabilmiştir. Bu bakımdan 15 Temmuz günü, bir taraftan yaşanan hadiseler ve verilen şehitler nedeniyle acı olayları temsil etse de diđer taraftan Türk milletinin küresel güçlere karşı yeni bir şahlanın başlangıcı olarak tarih sayfalarına geçecektir.

93 yıllık Cumhuriyet tarihimiz boyunca Atatürk'e ve demokratik, laik, sosyal hukuk düzenine dayanan devletimize karşı düşmanlık besleyen iç ve dış mihrakların saldırılarına çok defa maruz kaldık. 1922 yılında defedilen son Haçlı saldırısının ardından emperyalist küresel güçler, içimizdeki bazı sütü bozukları da kullanarak çıkardıkları isyanlarla, terör olaylarıyla, siyasi ve ekonomik baskılarla devletimizi yıpratmaya, bölmeye, parçalamaya, çökertmeye çalıştılar. Uzun ve sistematik bir şekilde yürüttükleri kara propaganda yöntemi ile canları pahasına bu toprakları düşman işgalinden kurtaran atalarımıza ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, dolayısıyla devletimize düşman bir nesil yetiştirmek için çaba sarf ettiler. Bu yolda kimi zaman mezhep farklılıklarını, kimi zaman etnik farklılıkları, kimi zaman da sözde dini değerleri kullanarak milletimiz arasına nifak tohumları ekmeye çalıştılar. Ama bu saldırılar her defasında tarihine, atasına, değerlerine, milli birlik ve beraberliğine sahip çıkan aziz Türk milletinin ortaya koyduğu kararlılıkla akamete uğratıldı.

Burada üzerinde önemle durulması gereken konu, milletimizin bu darbe girişimi karşısında takındığı partiler ve siyaset üstü tavrıdır. Bütün siyasi çekişmelere,

bütün fikir ayrılıklarına rağmen Türk halkı bir araya gelmeyi başardı ve ülkesine, demokratik, laik, sosyal hukuk devletine kastedenlere gereken cevabı verdi. Mustafa kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinde de dile getirdiđi üzere, milletimiz Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etme görevini layıkıyla yerine getirdi.

Milletimiz her türlü farklılığı Yunus Emre'nin gönlünde, Hacı Bektaş'ın insan sevgisinde, Mevlana'nın hoşgörüsünde yok etmeyi başardı. Zor günlerde bir yumruk haline gelerek kenetlenen 78 milyon, tek yürek halinde, ortak paydamızın Türkiye Cumhuriyeti, buluşma noktamızın ay yıldızlı al bayrađımız olduğunu, yüz yıllık kazanımlarımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi hep bir ağızdan tüm dünyaya bir kez daha haykırdı. Dosta güven, düşmana korku saldı. Bu durumda yöneticilerimize düşen, hiç kimsenin mağdur olmasına yol açmadan, içimizdeki bütün ayırık otlarını temizlemek, milli birliğimize, devletimize, demokrasimize, sivil vatandaşlarımıza, askerimize ve polisimize kast eden tüm hainlerin cezasını hukuk çerçevesinde vermektir. Bir süredir gerilen siyasi ortam ve buna bađlı olarak ortaya çıkan toplumsal kutuplaşmalar giderilmeli, derhal yeni bir toplumsal inşa planı hayata geçirilmelidir.

Bu vesileyle bir kez daha göröldü ki, ülkemiz hangi şart altında olursa olsun, etrafını nasıl bir ihanet çemberi kuşatırsa kuşatsın, hangi tuzaklar kurulursa kurulsun, "Toroslarda bir tek Türkmen çadırı tütüyorsa, memleket emin ellerdedir." Yeise kapılmak yok! Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Bu kudreti harekete geçirecek saikler ortaya çıktığında, Türk milleti, gerekeni yapmak üzere canını ortaya koymaktan çekinmeyecektir.

# TÜRK İSTİKLALİNE VE CUMHURİYETİNE İNDİRİLEN SON DARBİYİ ANLAMAK



Prof. Dr. Nurullah Çetin  
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya  
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı





Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonraki süreçte Amerika, Atatürk'ün kanla kurtarıp irfanla kurduğu tam bağımsız ve bağlantısız milli Türk devletini yıkmak, parçalamak, paylaşmak ve Türk milletini tasfiye etmek için tarihi Haçlı kını ile hem askerî hem sivil birçok darbe yaptı. Dönem dönem aşağı yukarı onar yıllık sürelerle Amerika, içinde yaşadığımız bölgede kendi emperyalist emellerini daha kolay gerçekleştirmede taşeronluk yapacak askerî ve sivil unsurlar üretilip besleyerek kendi kontrolünde darbe teşebbüslerine devam ediyor.

Amerika ve İsrail'in merkezinde yer aldığı, Almanya ve İngiltere gibi diğer Batılı devletlerin de destek verdiği Haçlı Siyonist haricî bedhah yapı, son olarak içimizden ayarladıkları FETÖ dahilî bedhah yapısı ile birlikte Türk milletinin istiklaline, Cumhuriyetine, ordusuna ve devletine alçakça, kalleşçe bir darbe teşebbüsünde bulundu.

Haricî bedhah Amerika ve müttefiklerinin içimizden ayarladıkları dahilî bedhah olarak seçilen unsurların siyasi, etnik, mezhebî, dinî, coğrafi, sosyolojik mahiyeti önemli değildir. Bir dönem tamamen liberal, dünyaya ve hayata mideleriyle bağlı milliyetsiz, dinsiz, ruhsuz, şuursuz, vatansız bir ekip üretir, onlara sağcı veya solcu fark etmez parti kuruverir ve onlar eliyle sivil darbe yapar. Bu kanalla Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü bütün kaynaklarını sömürür, ordu dahil pek çok kurumunu kendisine bağlar ve Türkiye'yi bir sömürge ülkesi olarak yönetmeye kalkar.

Bir başka dönem gelir, aynı taşeronluk işini din düşmanı seküler bir gruba verir, bir başka zaman kendisini Türk kabul etmeyen Türk düşmanı etnik bir unsura görev verir, onları devlete, millete ve vatana karşı ayaklandırır. Bir başka zaman radikal İslamcı bir gruba besler, destekler, yönlendirir ve Türk Devletine karşı kıskırtır.

Amerika ve İsrail'in son olarak ayarladıkları grup da neredeyse 40 yıldır özenle yetiştirdikleri, besleyip büyüttükleri Fethullah Gülen isimli Türk ve Müslüman düşmanı bir ruh hastası manyağın peşine takılmış, milletine, polisine, kurumlarına bomba atacak kadar canileşmiş, insanlıktan, Türklükten ve Müslümanlıktan çıkmış, zombileşmiş mankurtlar ve haşhaşiler sürüsüdür.

Amerika, İsrail ve Avrupa'nın FETÖ eliyle teşebbüs ettikleri son darbe teşebbüsünün amaçları ve hedefleri ana hatlarıyla şunlardır:

1. Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında Afganistan, Irak, Libya, Mısır, Suriye'den sonra sıranın Türkiye'ye geldiğini hesapladılar ve diğer İslam ülkeleri gibi bağımsız ve millî bir İslam ülkesi olarak Türkiye'yi de kontrol edilebilir, ele geçirilebilir, istikrarsız bir kargaşa ve kaos ülkesi haline getirmek istediler.

2. Türkiye'nin istiklalci yapısını tamamen ortadan kaldırmayı planladılar. Böylelikle Türk milletinin kendi vatanında, kendi devletinde, kendi milleti için bağımsız, istiklalci millî iradesini kendi idaresine hâkim kılmasını yok etmeyi denediler. Yani Türk milletinin yönetimini, anayasa ve kanunlarını tamamen Haçlı Siyonist odakların emrine vermek istediler.

3. Türkiye'nin millî birlik ve bütünlüğünü yok etmek, en önemli zemin döşeme çalışmalarıydı. Yani etnik aidyetlerin üstünde "Türk milleti" adı verilen sosyolojik anlamda millî bütünlüğü, mezhep mensubiyetlerinin üstünde "Müslüman Türk milleti" adı verilen İslamî anlamdaki dinî birlik ve bütünlüğü, inanç ve hayat tarzları farklılığının üstünde "demokratik ve laik Türk milleti ve Devleti" adlı hukuki yapısını, ayrıca coğrafi bölge farklılıklarının üstünde "Türkiye" adı verilen coğrafi anlamdaki vatanî birlik ve bütünlüğü parçalamaktı. Genel anlamda Büyük Orta Doğu Projesi, özel anlamda ise bu projenin uygulama yöntemi olarak seçilen FETÖ darbe teşebbüsü ile Türk millet birliği etnik farklılık, mezhep çeşitliliği, hayat tarzı farklılığı ve coğrafi bölge farklılığı üzerinden bir ayrıştırmaya ve çatıştırmaya sokulacaktı. Bu gerçekleştirildikten sonra da Haçlı Siyonist emperyalist devletler gelip kolayca üzerimize çullanacaklar, siyasi, ekonomik, kültürel ve askerî hâkimiyetlerini kuracaklardı.

Zira Haçlı Batı dünyası için Anadolu, "asia minor" yani Küçük Asya'dır. Haçlı Batı, bizim Anadolu'yu 1071 Malazgirt Zaferiyle Türkleştirmemizi ve Müslümanlaştırmamızı bir türlü hazmedememiştir. Nitekim o zamandan bu zamana değişik yöntemler deneyerek bu toprakları tekrar Hristiyan yurduna dönüştürme plan ve projeleri üretilip uygulamaya sokmuşlardır. 1095'te başlayan doğrudan birçok Haçlı Saldırıları ile daha sonraları içerden yıkmaya çalışmaları ile bugüne kadar birçok darbelere maruz kaldık.

4. FETÖ vasıtasıyla girişilen darbe teşebbüsünün asıl amaçlarından biri, Türk milletini birbirine düşürmek, kargaşa çıkarmak, doğacak iç karışıklık sonucu PKK için önce özerk, sonra bağımsız bir karakol devletçik kuruvermektir. Zira Amerika ve İsrail'in bu coğrafya-

daki yağma ve talan sistemini bekleyecek ve koruyacak bir karakol devlete ihtiyaçları var. Bu işi de PKK'ya ihale etmişler.

5. Kargaşaya sürüklenmiş, enerjisini ve zamanını iç savaşa yönlendirmiş, millî birliği bozulmuş, ordusu tasfiye edilmiş, devleti dağıtılmış bir Türkiye tablosu üreterek, çevremizde İsrail'in güvenliğini ve Amerika'nın sömürü yağma sisteminin bekçiliğini yapacak Kürt kantonları kurmayı hızlandırmak istiyorlardı.

6. Eğer darbe teşebbüsü başarılı olsaydı, Amerika bu ülkede FETÖ eliyle uyduruk bir "İlimli İslam Cumhuriyeti" kuracaktı. Zira Fethullah Gülen adlı Türklüğü ve Müslümanlığı belirsiz sahte hoca'nın dillendirdiği, öğrettiği, hatta dayattığı İslam, Kur'an ve Sünnet kaynaklı, indirilmiş din olan ve "Şüphesiz ki, Allah katında hak din İslam'dır." (Al-i İmran 19) ayetiyle vurgulanan gerçek İslam değil; Vatikan Papasının hâkimiyetindeki dinlerarası diyalog ile yeniden üretilmiş, aslından saptırılmış, Fethullah, papazlar ve hahamlar ortaklığıyla yeniden şekillendirilmiş ucube bir İlimli İslam dinidir.

FETÖ eliyle Türkiye'de ikame edilecek İlimli İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın ve İsrail'in her türlü projelerini gerçekleştirmesine imkân veren, hatta katkı sağlayan uyduruk bir din olacaktır.

7. Nihayet darbe teşebbüsünün hedeflerinden biri de Türk ordusunu zayıflatıp, parçalayarak itibarsızlaştırmak ve zamanla tasfiye etmektir. Zira bu coğrafyada Haçlı Siyonist projelerin önündeki en büyük engel, güçlü Türk ordusu idi. Türk ordusunun içinden ayarlanmış hain bir çete eliyle millî Türk ordusunu bitirmek istediler.

Ancak 15 Temmuz 2016 günü teşebbüs edilen haince, kallesçe, alçakça hatta canice Haçlı Siyonist darbe girişimi Türk milletinin kararlı duruşu, istiklaline ve Cumhuriyetine sahip çıkan milliyetçi ruhuyla engellendi.

## **\*BİR DAHA DARBE OLMAMASI İÇİN ALINACAK TEDBİRLER:**

Türk milleti yakın tarihinde 1960'tan bu yana sivil ve askerî nitelikli birçok darbe yaşadı. Bu tecrübelerden bir birikim elde etti. Bu tecrübe birikimin neticesinde bir daha darbeye maruz kalmaması için şu tedbirleri acilen alıp hayata geçirmesi gerekiyor:

1. Atatürk'ün kurduğu tam istiklalci, yerli ve millî Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş ayarlarına, değer, ilke, sembol ve kurumları daha da güçlendirilerek ve güncellenerek dönülmelidir.

Amerika ile stratejik ortaklık sona erdirilmeli, hiçbir devlete düşman olmadan, dış dünyaya kapılarımızı kapamadan, dünyadaki bütün ülkelerle menfaatlerimizi gözetken, eşit ve egemen iki devlet ilişkisine geçilmelidir.

Ekonomik istiklal sağlanarak Türk milletinin yer altı yerüstü bütün zenginlikleri, bütün maddi mal varlığı, toprağı, madenleri, şirketleri, limanları, fabrikaları, bankaları, pazarı, parası üzerindeki yabancı hâkimiyet ve kontrolü yok edilerek tamamen millî ekonomiye geçilmelidir. Zira ekonomisi, bilim ve teknolojisi zayıf ülkeler, dış müdahalelere her zaman açıktır.

Kültürel istiklal sağlanarak müzikten, edebiyata, sinemaya, eğlence kültürüne kadar bütün kültürel alanlarda Türk-İslam kültür ve medeniyeti güncellenerek yeniden güçlü bir şekilde üretilip dolaşıma sokulmalı, Türk milleti, Müslüman Türk milleti olarak yeniden inşa edilmelidir. Zira bir milleti anlaşmış, kaynaşmış, dayanışma ve yardımlaşma içinde şuurlu bir millî varlık haline getiren temel unsur, millî kültürdür. Millî kültürü yok edilmiş bir millet, millet olmaktan çıkar, kolayca yönlendirilebilir ve yönetilebilir kuru bir kalabalığa döner.

2. Yeni Türk nesillerinin sağlam ve doğru eğitimi için, Atatürk'ten sonraki süreçte Türk düşmanları tarafından kozmopolit bir sisteme döndürülen Millî Eğitim Sisteminin yeniden ve tamamen yerli, millî, İslamî ve



istiklalcı bir anlayışa göre düzenlenmesi gerekir. Türk tarihi, Türk kültür ve medeniyeti, Türk millî değerleri, sembolleri, Ahmet Yesevi, Maturidi anlayışına göre, gerçek İslam'a bağlı estetik, insanî, ahlakî boyutu öne çıkarılmış bir Türk Müslümanlığı ve değerleri iyi, sağlam, güzel ve etkili bir üslup ve kurgu içinde öğretilmelidir. Değerler Eğitimi temel ders olarak okutulmalı ve bunda Türk-İslam kültürü temel alınmalıdır. Türk çocuklarına çok sağlam bir Türk milliyetçiliği şuru verilmelidir.

Türkiye'de Amerika ve İsrail ajanı FETÖ'nün, Amerika ve İsrail lejyoneri olan PKK'nın, beyni iğdiş edilmiş Komünistlerin, Barzani marabalığını din zanneden tarikatların bir daha darbe yapması, teşebbüs etmesi, akıllarından dahi geçirmesi istenmiyorsa bütün okullarda "Bayrak" şiirimizin, "İstiklal Marşı"ımızın, "Atatürk'ün Gençliğe Hitabe"sinin, "Orhun Abideleri"nin ve "Aldımız"ın açıklamalı, yorumlamalı, örnekli ders olarak okutulması gerekmektedir.

Bu metinlerin anti emperyalist bağlamda istiklalcilik, milliyetçilik ve doğru Müslümanlık şuru verecek ve bütün öğrencilerimizin anlayacağı şekilde çok güzel çözümlenmelerini, açıklamalarını içeren bir kitap yazılmalı ve ders olarak okutulmalıdır. Türk milletinin bağımsızlığı, birliği, dirliği, için bu şarttır.

3. Türk ordusu, polisi ve diğer güvenlik unsurları tamamen Türk-İslam ülküsüne göre yetiştirilmeli, en modern silah teknolojisi ile donatılmalı ve en yeni sa-

vunma taktikleri ile eğitilmelidir. Zira Türk milletinin bu coğrafyada var olabilmesi, tutunabilmesi; zayıflatılmış, itibarsızlaştırılmış, iğdiş edilmiş, siyasetçilerin emir ve komutasına verilmiş bir orduya değil, tam tersine her anlamda güçlendirilmiş millî bir Türk ordusuna bağlıdır.

Mevcut nesillerimiz, şimdiye kadar yanlış ve milliyetsiz politikalar sonucu büyük ölçüde maalesef kaybedildi. Türklüğe, milliyetçiliğe savaş açarak en büyük hata yapıldı, milliyetsiz, bayraksız, devletsiz, vatansız, kozmopolit, hümanist, enternasyonalist, siyasi ümmetçi, küreselci, liberal nesiller yetişti.

Türkiye'yi Türk milletinin bağımsız, mukaddes, millî devleti ve vatani olarak görmeyip, Amerika'nın bir eyaleti gibi gören küreselci FETÖ'nün ve PKK'nın ellerine bırakılan nesiller, kendi milletine silah çekecek, Türk polisine kurşun sıkacak, emniyet binalarına bomba yağdıracak kadar milliyetsiz, kimliksiz zombiler, robotlar yetiştirdi.

Bundan sonra hiç olmazsa şimdiyi ve geleceği kurtarmak adına yeni yetişecek Türk çocuklarını millî bilinçle, Türklük değerleriyle, istiklalcı bir şuurla, Haçlı Siyonizm emperyalizmine karşı yerli, millî bir duruşla, Kur'an ve sünnet gibi sahih kaynaklara bağlı İslamî bir kimlikle yetiştirmek zorundayız. Bunu yapmazsak, tarihî millî sorumluluk ve bu milletin vebali, sırtımızda yük olarak kalacaktır.





DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE

**HER TÜRLÜ DARBENİN  
KARŞISINDAYIZ**

// Allah birliğimizi  
ve dirliğimizi  
bozmasın, Türk  
milletine ve Türk  
demokrasisine  
büyük geçmiş  
olsun //



Türkiye Kamu-Sen demokrasiyi kesintiye uğratma girişimlerini protesto etti. Genel Merkezimiz önünde başta Genel Başkanımız İsmail Koncuk olmak üzere, sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel Merkez Yöneticilerimiz, Şube Başkanlarımız, üyelerimiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Genel Başkan İsmail Koncuk yaptığı açıklamada şu satırlara yer verdi;

“15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen ve hiç kimsenin onaylamayacağı acı olaylara neden olan darbe girişimini gerçekleştirenleri ve buna destek veren tüm güçleri kınıyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak hiçbir gücün milletin kararının üstünde olmadığını, seçimle gelen iktidarların yine seçimle gitmesinin demokrasi anlayışımızın temelini oluşturduğunu bir kez daha kuvvetle vurguluyoruz. Askerimizin polisimize, polisimizin askerimize namlu doğrulttuğu, kendi uçaklarımızın demokrasimizin ve devletimizin kalesi olan Meclisimizi bombaladığı, sokaktaki vatandaşlarımızın üzerine mermiler yağdırıldığı ve yüzlerce can kaybının yaşandığı bu alçakça girişim, Türk tarihine başka bir kara leke olarak geçecektir. Bütün bu olumsuz şartlar içinde tek tesellimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının büyük çoğunluğunun demokrasiden yana tavır alması ve soğukkanlı tutumu sayesinde olayların daha fazla büyüyen bir iç çatışmaya dönüşmeden önlenmiş, demokratik rejimimizin kesintiye uğramadan yoluna devam edebilmiş olmasıdır. Bu noktada milletimiz nezdinde son derece saygın ve mümtaz bir yeri olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kurumsal anlamda toplum vicdanında yara almaması, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla eş güdüm içinde faaliyetlerini sürdürmesi ve toplumsal bir bölünme yaşanmaması için gerekli tedbirlerin tez elden hayata geçirilmesi zorunluluğu göz ardı edilmemelidir. Bilhassa devlet içinde asker, polis çekişmesinin baş göstermesi; dört bir yandan iç ve dış düşmanlarla kuşatıldığımız bu tarihi süreçte devlet işleyişimizi zaafa uğratacak en büyük tehlike olacaktır.

Özellikle uzun zamandan beri Konfederasyon olarak eleştirilerimizin de odak noktasını teşkil eden ülke içinde yaratılan kutuplaşmanın, ayrıcalıklı kesim yaratma çabalarının, hukukun üstünlüğü ilkesinin sekteye uğratılması girişimlerinin bir an önce son bulması ve yaşanan bu olayların, anti demokratik yaklaşımlar için bir gerekçe olarak kullanılmaması, en büyük arzumuzdur. Türk milleti 15 Temmuz günü büyük ve acı bir demokrasi sınavından başarıyla geçmiş, bundan önce yaşanan darbelerin aksine, rejimine ve devletine sahip çıkmıştır. Bu noktada büyük Türk milletinin ortaya koyduğu feraset ve cesaret de her türlü övgüye layıktır.

Türkiye Kamu-Sen olarak; 28 Şubat sürecinde ve 27 Nisan muhtırasında olduğu gibi nereden ve kimden gelirse gelsin, nereye ve kime karşı yapılırsa yapılsın demokrasi dışı her türlü girişimin sonuna kadar karşısında, Türk milletinin ve devletin yanında yer almaya devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyor, çatışmalarda şehit olan güvenlik görevlileri ve hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın, Türk milletine ve Türk demokrasisine büyük geçmiş olsun” dedi.

## **KESİNTİSİZ DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI**

Basın açıklamasının ardından Genel Merkezimizin bulunduğu Talat Paşa Bulvarında Kesintisiz Demokrasi Yürüyüşü yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve tüm katılımcılar Bulvar boyunca vatandaşlara Türk bayrağı dağıtırken, vatandaşlarda alkışlarla destek verdi.



Astsubay Ömer Halisdemir, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak olayların seyrini değiştirdi.

Vatan, millet, bayrak uğruna 173'ü sivil 240 şehit!

# RUHUNUZ ŞAD, mekanınız cennet olsun

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi



## KISA MESAJLA 5 (BEŞ) TL BAĞIŞ

"Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom (Avea) GSM operatörlerinin

'1507' kısa mesaj numarasına '15Temmuz' yazıp göndererek 5 (Beş) TL karşılığı bağışta bulunabileceklerdir".

### T.C. ZİRAAT BANKASI ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ

TL-Hesap IBAN No : TR2200013001745032166205010 Hesap No: 17453216620-5010  
ABD Doları Hesap IBAN No : TR440001001745032130200011 Hesap No: 17453216620-0011  
EURO Hesap IBAN No : TR170001001745032166208012 Hesap No: 17453216620-0012  
Banka Swift Kod No : TCZTRZ2A

### T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ/ANKARA ŞUBESİ

TL-Hesap IBAN No : TR220001300158007304882112 Hesap No: 00158007304883112  
ABD Doları Hesap IBAN No : TR880001500158048018278448 Hesap No: 00158048018278448  
EURO Hesap IBAN No : TR190001000158048018278448 Hesap No: 00158048018278448  
Banka Swift Kod No : TVBATR2A

### T. HALK BANKASI BAKANLIKLAR/ANKARA ŞUBESİ

TL-Hesap IBAN No : TR86000130094080000000322 Hesap No: 08060322  
ABD Doları Hesap IBAN No : TR95000120094080000000323 Hesap No: 08060323  
EURO Hesap IBAN No : TR86000120094080000000324 Hesap No: 08060324  
Banka Swift Kod No : TRHBTR2A





## Demokrasi ve Şehitler Mitingine katıldık

- İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitinginde Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, sendikalarımızın genel başkanları, genel merkez yöneticilerimiz, şube başkanlarımız ve üyelerimiz de yer aldı. Yoğun katılımın olduğu miting alanına kortej yürüyüşüyle gelen Genel Başkan İsmail Koncuk ve katılımcılar milli birlik ve beraberlik mesajı verdiler.
- Mitinge ilişkin değerlendirmede bulunan Koncuk, şunları ifade etti: “Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize sahip çıktık. Artık huzur istiyoruz, artık ayrımcılığın tam anlamıyla yok edilmesini istiyoruz. Kucaklaşmanın, birliğin tam zamanı. Hukukun, adaletin her alanda hakim olmasını istiyoruz. Biz bize düşeni yaparız, herkesten de aynı sorumluluğu bekliyoruz. Başka Türkiye yok. Biz hep birlikte Türk Milletiyiz!”



## Türkiye Kamu-Sen şehitleri...

15 Temmuz Cuma günü akşamı ülkemizde yaşanan darbe girişimi neticesinde yüzlerce vatandaşımız şehit olurken, olaylar sırasında Türkiye Kamu-Sen’e bağlı, Türk Büro-Sen üyesi İhsan Lezgi ve Türk Tarım Orman-Sen İş yeri temsilcimiz Ramazan Konuş da şehit olmuşlardır. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk bir baş sağlığı mesajı yayınlarak tüm şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diledi.

# KONCUK: DEMOKRASİDEN TAVİZ YOK



■ Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkedeki herkesin demokrasinin önemini bir kez daha iliklerine kadar hissettiğini belirterek, "İnsanlarımızın aynı acıyı bir daha yaşamaması için alınacak her türlü tedbiri Türkiye Kamu-Sen olarak destekliyoruz. Demokrasiden taviz yok!" dedi.

"Eğitim, sağlık, güvenlik vb. alanlarda vatansever, nefisini aşmış, donanımlı insanlara ne kadar ihtiyaç duyulduğu ortadadır. Önce vatan" diyen Genel Başkan Koncuk, "Ülkemizin egoları öne çıkmış yöneticilere değil, liyakatli olanlara ihtiyacı olduğu görülmüştür" dedi.

Genel Başkan Koncuk değerlendirmesinde; Ülkemizde ekonomik ve sosyal anlamda bir çok problem bulunmaktadır. En önemlisi genç işsizliktir. Normalleşme sağlanarak neşter vurulmalıdır.

Gerek öğretmen alımı, gerekse İİBF'li işsizler, MYO mezunları dikkate alınarak bir acil eylem programı hayata geçirilmelidir. Gündeme alalım. Kamuda öğretmen ve memur alımlarında mülakat asla olmamalı yerine ciddi bir güvenlik araştırması getirilmelidir. Mülakat hiç bir şeyi çözmez. MEB artık talepleri değerlendirmeli öğretmenlere alan değişikliği, 2. İl dışı tayinler, il ve ilçe emri konularında çalışmalar yapmalıdır. Toplu sözleşme kararları, Olağanüstü halin gölgesinde kalmamalı, Çalışma Bakanlığı fonksiyonlarını yerine getirmek için düğmeye basmalıdır. Yaşanan menfur darbe girişiminden sonra

bu ülkede akli başında herkes demokrasinin önemini bir kere daha iliklerine kadar hissetmiştir. İnsanlarımızın aynı acıyı bir daha yaşamaması için alınacak her türlü tedbiri Türkiye Kamu-Sen olarak destekliyoruz. Demokrasiden taviz yok! Hayat devam etmektedir, bu olağan akış içerisinde tüm kurum ve kuruluşlar çalışanlarını ayırım yapmadan kucaklamalıdır. Ayrımcılığa son. Yöneticilik işin ehli olanlara verilmelidir. Ülkemizin egoları öne çıkmış yöneticilere değil, liyakatli olanlara ihtiyacı olduğu görülmüştür. Eğitim, sağlık, güvenlik vb alanlarda vatansever, nefisini aşmış, donanımlı insanlara ne kadar ihtiyaç duyulduğu ortadadır. Önce vatan. KHK ile bakanlarca belirlenecek kurullara, hiç bir soruşturma yapmadan ciddi bir çalışma ürünü olmayan listelerle görevden alma yanlışdır. Açığa almada sendika ayrımı olmadığı açıktır ama ancak masum insanları tespit etmek için başbakanlık güvenilir bir yöntem belirlemelidir. Savunma hakkı mutlaka olmalıdır. Soruşturma yap, savunma al suçluluğuna inanıyorsan meslekten at, vicdanlar rahat olsun. Yoksa AİHM'den döner" dedi. Genel Başkanımız İsmail Koncuk, Halep'te 200 bini Türkmen olmak üzere 600 bin kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek; "200 bini Türkmen olmak üzere Halep'te 600 bin kişinin açlıktan ölme tehlikesi bulunduğu bilgileri gelmektedir. BM bir gıda koridoru açmalıdır. Türkiye, Halep konusunda uluslararası girişimlerde bulunmalıdır, aksi takdirde yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

### **AÇIĞA ALINMALARLA İLGİLİ BAŞBAKANLIĞA MEKTUP**

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, darbe teşebbüsünün ardından kamu görevlilerinin görevden alınmasıyla ilgili Başbakanlık makamına dilekçe göndererek önemli uyarılarda bulundu.

Ağır bedeller ödenerek elde edilen demokratik düzeni yıkmaya yönelik girişimin ardındakilerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Genel Başkan, asılsız ve mesnetsiz gerekçelerle görevinden alınan kamu çalışanlarının da mağdur edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Genel Başkan İsmail Koncuk açıklamasında, adil ve tarafsız bir yaklaşımla gerçek anlamda darbeci ve teröristleri kamudan ayıklama sürecinin hukukun üstünlüğü ilkesinin göz ardı edilmeden, devam ettirilmesi gerektiği hususunun da önemle altını çizdi.

### **AÇIĞA ALMALAR SENDİKAL BİR OPERASYON DEĞİLDİR**

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yaptığı açıklamada bazı provakatif haberlere dikkat çekerek

uyarıda bulundu. Genel Başkan masum insanların suçsuz olduklarının ortaya çıkması için Konfederasyon olarak hukuki desteği vereceklerini belirterek şunları söyledi:

"Bir takım provakatif haberlere cevap olması bakımından aşağıdaki bilgileri paylaşmak gerekli olmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığında açığa alınan eğitim çalışanlarının sendikal dağılımı aşağıdaki gibidir. (22 Temmuz 2016 tarihine kadar)

\*Memur Sen-Eğitim Bir Sen:3318

\*Türkiye Kamu Sen-Türk Eğitim Sen: 1371

\*KESK-Eğitim Sen:88

\*Aktif Eğitim Sen: üyelerin tamamı(Aldığımız bilgi bu şekildedir, rakam olarak bilmiyoruz.)

Eğitim hizmet kolu dışındaki sendikaların net bilgileri ulaştırmamıştır.Ulaştığı takdirde, şeffaflık gereği duyurulacaktır.

Yukarıda açıkladığım rakamlar dikkate alındığında, yapılan operasyonun bir sendikal operasyon olmadığı açıktır ve sebepleri herkesçe bilinmektedir.

Türk Eğitim Sen üyeleri ile ilgili yaptığımız çalışmada, bir çoğunun bir bankada hesap açmak, söz konusu banka yoluyla para yollamak, bir gazete aboneliği, facebook paylaşımları gibi genellikle suç tanımına girmeyecek isnatlarla açığa alındığı anlaşılmaktadır. Telaşa düşmeye gerek yoktur, yetkililerle yaptığımız görüşmeye göre, en fazla 3 ay içinde herşey ortaya çıkacak, suç tanımına girmeyen isnatlarla açığa alınanlar göreve iade edilecek ve mali hakları da ödenecektir. Türkiye Kamu Sen, bu süreçte üyelerine hukuki destek verecektir. Hangi sendika üyesi olursa olsun, masum insanların masumiyetinin ortaya çıkması ve adil bir soruşturma süreci yaşanması için Türkiye Kamu Sen sendikal sorumluluklarını yerine getirmekten asla imtina etmeyecektir. Ülkenin birliğine, beraberliğine kast etmiş kişi ve gruplar varsa onlar da ortaya çıkarılmalıdır."

### **GENEL BAŞKAN: YÖNÜMÜZÜ ARTIK TERÖRLE MÜCADELEYE DÖNELİM**

Genel Başkan İsmail Koncuk, terörle mücadele konusunda kararlı adımların atılmaya devam edilmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi: "Yönümüzü artık canı terör örgütüne döndürelim. Terörün kökünü kazımak için verilen çetin mücadeleyi ve her gün toprağa düşen kınalı kuzularımızı hatırlayalım. Ülkemizi teröre teslim etmemek için dökülen kanlarımızı unutmayalım. Hainler tuzaklar kurmaya ve evlatlarımızı hedef almaya devam ediyor. Meydana gelen saldırılarda hayatlarını

## ACIĞA ALINMALARLA İLGİLİ BAŞBAKANLIĞA MEKTUP



TÜRKİYE KAMU-SEN  
GENEL MERKEZİ

Sayı : TKSİM.2016.10/234  
Konu : Kamu görevlilerinin görevden alınması işlemi hakkında

### T.C. BAŞBAKANLIK MAKAMINA

Ankara, 21.07.2016

Devletimize, demokrasimize ve milletimize yönelik olarak düzenlenen darbe girişiminin ardından kamu kurum ve kuruluşlarında çok sayıda personel görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Ülke genelinde olağanüstü hâl ilan edilmesiyle birlikte bu sayısının daha da artacağı görülmektedir.

Türkiye Kamu-Sen olarak en büyük temennimizin, ağır bedeller ödeyerek elde ettiğimiz hür demokratik düzeni ortadan kaldırmaya, milletimizin egemenliğini yok ederek silah zoruyla ülke yönetimini ele geçirmeye çalışan darbecilerin kamu kurum ve kuruluşlarından uzaklaştırılması ve hak ettikleri cezaya çarptırılması olduğunu bir kez daha tekrar ediyoruz.

Buna karşın birçok kamu çalışanının asılsız ve mesnetsiz gerekçelerle görevlerinden alındığı bilgisi tarafımıza ulaşmaktadır. Suç unsuru teşkil edecek hiçbir faaliyete katılmamış kamu görevlilerini işsiz bırakmak, aynı zamanda eşlerine ve çocuklarına da verilecek toplu bir ceza niteliği taşıyacaktır. Bu nedenle bir hukuksuzluğun ortadan kaldırılması ve suçluların cezalandırılması için yürütülecek işlemlerde son derece titiz davranılması ve yeni bir mağdur kesim yaratılmaması gerektiğine inanıyoruz.

Vatandaşlarımız darbe dönemlerinde bilgi ve belgeye dayanmayan, tamamen zanlar üzerinden gerçekleştirilen isnatlar nedeniyle çok çileler çekmiş, birçok mağduriyetler yaşamıştır. Böylesine kritik bir süreçte ülkemizi normalleşmeye taşıyacak tek unsur daha fazla demokrasi, daha fazla adalet, daha fazla hukuk olacaktır. Bir tarafta demokratik hukuk düzeninin sekteye uğramaması için canlarını ortaya koyan milyonlar varken diğer tarafta yargısız infazlar yoluyla yeni bir hukuksuzluğa meydan verilmesinin toplum vicdanında da onulmaz yaralar açacağı bilinmelidir.

Bu gerçekler ışığında, bu zorlu sürecin; hukukun üstünlüğü ilkesini göz ardı etmeksizin, adil ve tarafsız bir yaklaşımla en kısa sürede başarıyla tamamlanması, kamudaki görevden almaların, yargısız infazlarla muhalefeti susturma, sindirme ya da kamuda yandaş bir kesim oluşturma gayretlerine dönüşmeden, gerçek anlamda darbeci ve teröristleri kamudan ayıklama aracı olarak kullanılması için gerekli hassasiyeti göstermeniz hususunu arz ederim.

Bu vesile ile bir kez daha şehitlerimize rahmet, yararlılara acil şifalar diler, devletimize, milletimize ve demokrasimize geçmiş olsun dileklerimi sunarım.

  
İsmail KONCUK  
Genel Başkan



kaybeden şehitlerimize rahmet diliyorum. Acılı ailelerine de Allah'tan sabırlar diliyorum. Teröre ve teröre yaklaklık edene bin kez lanet olsun.”

### **15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN BAŞLATILAN YARDIM KAMPANYASINI DESTEKLİYORUZ**

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Başbakanlık tarafından 15 Temmuz şehitleri için başlatılan yardım kampanyasını desteklediklerini açıkladı.

Koncuk açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye Kamu Sen olarak 15 Temmuz şehitleri için Başbakanlık tarafından düzenlenen yardım kampanyasını destekliyoruz.

Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Üyelerimizin aşağıda belirtilen yardım kampanyasını desteklemelerini, tüm teşkilatımızın duyurmasını önemle rica ederiz”

Gerçek ve tüzel kişiler açıklanan hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom (Avea) GSM operatörlerinin “1507” kısa mesaj numarasına “15 Temmuz” yazıp göndererek 5 (Beş) TL karşılığı bağışta bulunabileceklerdir.

### **MÜLAKATI VİCDANLAR KABUL ETMEYECEK**

Genel Başkan İsmail Koncuk, sözleşmeli öğretmenlik ve mülakatın resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, “Mülakat KHK ile yasalaşabilir, yetkinizle

her çeşit KHK çıkarabilirsiniz ama mülakatın vicdanlarda aklanması asla mümkün olmayacaktır.” dedi.

MEB'in torpili önlemek için tedbir alması gerektiğini bildiren Koncuk, “Sayın Yılmaz bu konuda mülakat komisyonlarının torpili önleyecek bir yöntemle çalışacağını duyurmalıdır” diye konuştu. Koncuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sözleşmeli öğretmenlik ve mülakat KHK ile Resmi Gazetede yayınlandı. 3+2 yıl şartı, 4+2 olarak yayınladı. Sorumluluğu destekleyenlere aittir. Atanacak kadrolara alınacak kadronun 3 katı aday olarak çağrılacaktır, burada en büyük endişemiz torpili olmayanların elenmesi olacaktır. Çok uğraştık, söyledik, engel olamadık. Sayın Yılmaz bu konuda mülakat komisyonlarının torpili önleyecek bir yöntemle çalışacağını duyurmalıdır. MEB torpili engellemek için adayların bildiği bir şifre verebilir, komisyon üyeleri gizli tutulabilir. Aday ismiyle değil, şifreyle sınava girer. MEB torpili önleyecek bir yöntem oluşturmazsa birçok garibanın umudunun yok olmasına sebep olacaktır. Allah gençlerimizi korusun. MEB'in mülakat yöntemi eğitim fakültelerinin de geleceğini belirleyecektir. Öğretmenliğin torpil mesleği algısı eğitim fakültelerini bitirir. Mülakat KHK ile yasalaşabilir, yetkinizle her çeşit KHK çıkarabilirsiniz ama mülakatın vicdanlarda aklanması asla mümkün olmayacaktır.”

### **HİÇBİR YARGI, HİÇBİR VİCDAN, ÇALANLA ÇALIŞANI AYNI KEFEYE KOYAMAZ**

Genel Başkan İsmail Koncuk, "Eğitim Bilimleri" kısmı iptal edilen 2010 yılındaki KPSS'nin, "Genel Yetenek ve Genel Kültür" bölümünün de iptal edilmesi hakkında açıklama yaptı. KPSS soruşturmasında kopya çekenleri belirlenme çalışmalarının savcılıkça devam ettiğini hatırlatan Koncuk, “İptal alınteri ile atanmaları kapsamaz. Telaş yok. KPSS hırsızları bellidir onların atamaları yargı ile iptal edilmeli, Başbakanlık alınteri ile kazananları rahatlatacak açıklama yapılmalıdır” dedi.

Genel Başkan şöyle konuştu: “KPSS soruşturmasında kopya çekenleri belirlenme çalışmaları savcılıkça devam etmektedir. İptal alınteri ile atanmaları kapsamaz. Telaş yok. KPSS hırsızları bellidir onların atamaları yargı ile iptal edilmeli, Başbakanlık alınteri ile kazananları rahatlatacak açıklama yapılmalıdır. Geçmişte TEOG'da soru iptalleri yerleşen öğrencilerin okul iptali sonucunu doğurmamıştır. O halde KPSS iptalinde de inisiyatif kullanılmalıdır. Hiçbir yargı, hiçbir vicdan çalanla, çalışanı aynı kefeye koymaz. Alınteri, emek asla göz ardı edilerek bir uygulama yapılamaz. Rahat olun. 2010 KPSS'yi ve yaşanan süreci bilmeyenler, tüm atanmaları hırsız zannediyor. Bilmeyenler karışmasın, burada ahkâm keserek insanları üzmesin.”



Aralarında Türkiye Kamu-Sen'in de bulunduğu Türkiye – AB Karma İstişare Komitesi üyesi STK'lar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.



# KARMA İSTİŞARE KOMİTESİ'NDEN CUMHURBAŞKANI VE GENELKURMAYBAŞKANI'NA ZİYARET

Aralarında Türkiye Kamu-Sen'in de bulunduğu Türkiye – AB Karma İstişare Komitesi üyesi STK'lar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Genel Başkanımız İsmail Koncuk görüşmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada; "Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi olarak Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret ettik, geçmiş olsun dilekelerimizi ilettik ve menfur olay ve gelişmelerle ilgili kanaatlerimizi ifade ettik. Allah bundan sonra ve her zaman bu tür hain eylemlerden ülkemizi ve milletimizi korusun. Milletimizin birlik ve beraberliği daim olsun. Görülmüştür ki, birlik ve beraberlik içinde her zorluk aşılabılır" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sarayında basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat 20 dakika sürdü. 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi ve detaylarının ele alındığı görüşmede Genel Başkanımız İsmail Koncuk ile birlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Yağız Eyüpoğlu hazır bulundu.

## GENELKURMAY BAŞKANI AKAR'A 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ

Türkiye-AB KİK üyeleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Genel Başkanımız İsmail Koncuk görüşmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Sayın Genelkurmay Başkanının detaylı açıklamaları oldu, bir sözü son derece önemlidir, "Her faaliyet bir süre askıya alınabilir ama telafisi mümkündür, ancak güvenlik ihtiyacı telafisi imkansız olan önemli bir ihtiyaçtır." Güvenliğin Türkiye açısından önemi bu kadar net olarak ifade edilebilir. Son derece tehlikeli ve riskli bir bölgede olduğumuz dikkate alındığında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaralarının bir an önce sarılması ülke ve milletimizin güvenliği açısından hayati öneme sahiptir.

Türk Silahlı Kuvvetleri bizimidir, varlığı milletimizin varlığı ile eş değerdir. Asker kılığına girmiş, adeta robotlaştırılmış bir takım hainlere bakarak bir değerlendirme içinde olamayız. Allah bu ülkeye ve Aziz Milletimize benzeri olayları bir daha yaşatmasın, inşallah. Hepimiz, bu ülkede yaşayan her bir fert yaşadıklarımızdan büyük bir ders çıkarmak ve ona göre hareket etmek zorundadır." diye konuştu.



# CUMHURBAŞKANI'NA İŞ GÜVENCESİ MEKTUBU





**Katıldığı bir iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın 657 sayılı yasanın değişmesi yönündeki beyanlarına açık mektup yazarak cevap veren Genel Başkan İsmail Koncuk: "657 ile kimse uğraşmasın" dedi.**

Temcit pilavı gibi sürekli gündeme taşınan 657 sayılı yasanın değiştirilmesi konusunun Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha dillendirilmesi karşısında, kendisine açık mektup yazarak görüşlerini ifade eden Koncuk, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım,

İnsanların tek tek ihtiyaçları yanında birlikte yaşamaktan doğan, toplumsal düzeyde olan ihtiyaçları olduğu bilinen bir gerçektir. Bunlar kamusal ihtiyaçlar olup genele hitap etmektedir. Güvenlik, adalet, sağlık, eğitim, haberleşme, enerji, ulaşım gibi ihtiyaçlar özelliği gereği geniş bir teşkilatlanma ve büyük bir yatırıma ihtiyaç göstermektedir. Bu ihtiyaçların karşılanmasında, kâr amaç olmayıp, toplumun genel menfaati esas alınmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanış biçimi, teşkilatlanışı, kamu hizmeti kavramını karşımıza çıkarmaktadır.

Kamu hizmeti, devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetim ve denetimleri altında genel, kolektif ihtiyaçları karşılamak, kamu yararını sağlamak için kamuya sunulmuş devamlı ve muntazam faaliyetlerdir şeklinde ifade edilebilir.

Kamu hizmeti çoğu kez idarenin, hatta devletin varlık sebebi olarak görülmüştür. İdarenin faaliyetleri esas itibarıyla kamu hizmetlerini yürütmek ve işletmekten ibarettir. Bu anlamda, devletin varlık sebebi, toplumun iyiliğine çalışmak, kamu için lüzumlu ve faydalı olan teşebbüslere girişmek ve faaliyetleri yerine getirmektir. Böylece devlet, kamu hizmetleri teşkilatının bütünüdür.

Merkezi ve yerel yönetimlerin genel idare esaslarına göre yürüttükleri görevleri mutlaka vardır ve kamu gücü ve kamu otoritesi kullanılarak yürütülen bu görevler asli ve sürekli kamu hizmetleridir. Bu hizmetlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi zorunludur. Anayasanın 128. maddesi, "Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslı ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür." demektedir. Bu bakımdan kamu hizmetleri mutlak suretle iş güvencesi olan, ücretleri sadeleştirilmiş, tayin, atama, terfi gibi özlük hakları, sosyal hakları günün koşullarına uygun hale getirilmiş insanca yaşayabileceği ücreti alan memurlar eliyle gördürülmek zorundadır.

Konuya bu açıdan yaklaşıldığında içinde kamu yararı barındıran her hizmet ve/veya malla ilgili durum kamu hizmeti niteliğinde değerlendirilir. Kapitalist, liberal ekonomik modelin üç temel dinamiği bulunmaktadır: Özel mülkiyet, eşitlik ve hür teşebbüs... Bu sistemde özel mülkiyet edinme imkânına sahip bir toplum, sermaye birikimi ve işçilerle serbestçe yapılan sözleşmelerle birlikte, diğer üretim araçlarının bir araya getirilerek üretimin sağlanması ve her türlü ihtiyacın piyasa tarafından karşılanarak para-meta- para dönüşü içinde bulunulması esastır.



Kamu hizmeti ise siyasal alanın yani piyasa dışındaki bir aktörün, devletin, kısmen bu unsurların dışına çıkarak yani piyasanın işleyiş kurallarına uymayan bir şekilde toplumsal ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetleri ifade eder.

Kamu hizmetinin piyasadan farklılaşması, üretim aşamasında ihtiyaç duyulan işgücünü de serbest sözleşmelerin dışına çıkararak, statü temelinde bir istihdamı zorunlu kılar. Kamu hizmeti üreten memur, devlet otoritesini temsil etmekte ve bu otoriteyi kullanmaktadır. Memur, çalışması ile kamu hizmeti ürettiği için ve bu hizmeti üretirken devleti temsil ettiği ve devlet otoritesini kullandığı için özel kesim işçilerinin içinde bulunduğu çalışma ilişkilerine tabi olamaz. Bu yaklaşımla, memurların çalışma ilişkilerinde tabi oldukları kurallar tek yanlı üretilen, çeşitli güvenceler içeren bir statü rejimine bağlanmıştır. Statü temelinde dayalı olan bu çalışma rejiminde memurun, başta iş güvencesi olmak üzere çeşitli ayrıcalıkları vardır.

Almanya, Fransa, Brezilya, Danimarka, Estonya, İrlanda, İspanya, İsveç, Meksika, Portekiz, Slovenya, Yeni Zelanda, ABD, İtalya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Hollanda, İsrail, İsviçre, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore, Macaristan, Norveç, Polonya, Rusya, Slovakya, Şili, Ukrayna, Yunanistan gibi birçok ülkede kamu görevlileri işçilerden farklı bir hukuki düzenlemeye tabidir. Buna bağlı olarak sosyal yardımları, yargılanmaları, görev ve sorumlulukları farklı kanunlarla düzenlenmektedir.

Bununla birlikte Almanya, İtalya, Avusturya, İspanya, Kore gibi ülkelerde memurların hayat boyu iş güvenceleri mevcuttur. Bütün ülkelerde memurların işe alınma süreçleri işçilerden ayrı bir düzenleme ile belirlenmektedir. Dolayısıyla gelişmiş ülke olarak kabul edilecek ülkelerin hemen hepsinde statü hukukuna bağlı olarak çalışan bir memur kesimi bulunmaktadır.

Statü temelinde dayalı olan çalışma rejiminde, memurun, başta hukuka dayalı iş güvencesi olmak üzere çeşitli ayrıcalıkları vardır. Ancak iş güvencesi temelinde ortaya konulan bu ayrıcalık mutlak bir güvence içermez. Hangi sebeplerle devlet memurunun işten çıkarılacağı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinin E bölümünde düzenlenmiştir.

Ayrıca devlet memurlarına uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesi durdurulması gibi cezalar da verilebilmektedir. Demek ki, bir takım çevrelerce iddia edildiği gibi devlet memurlarının iş güvencesi sonsuz ve sınırsız değildir.

Başbakanlığınızın ilk günlerinde 15 Nisan 2003 tarihinde tek maddelik gündemle gerçekleştirdiğiniz Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda devletin yeniden yapılandırılması ve memurun iş güvencesinin kaldırılması konusunu ele almıştınız. O tarihten bugüne memurların verimsiz olduğu, istenilen bürokratla çalışmadığı, memur sayısının fazlalığı, işçi memur ayrımının dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde olmadığı gibi değişik gerekçelerle memurların iş güvencesinin kaldırılması gerektiğini ifade ettiniz. Daha sonra, paralel yapılanma ile mücadele için şimdi de terörle bağlantısı olan kamu görevlilerinin işten çıkartılmadığı gerekçesiyle memurların iş güvencelerinin kaldırılması gerektiğini belirtiyorsunuz.

Teröre ve teröriste destek veren memur, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerinden çok 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirilmelidir. Eğer kamu kurum ve kuruluşla-

rında terör örgütleri ile ilişkilendirilmiş bir kamu görevlisi tespit edilmiş ise, derhal görevine son vermek idarenin yetkisi dahilindedir. Bunun önünde hiçbir yasal engel bulunmamaktadır. Dolayısıyla, teröre destek veren kamu görevlilerinin işten çıkartılması için 657 sayılı Kanunun değiştirilmesi gerektiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Hal böyle iken, iktidar kaynaklı birçok haberde, devlet memurlarının sınırsız bir iş garantisine sahip olduğu, ömür boyu iş garantileri olduğu şeklinde, hiç de doğru olmayan, açıklamalara şahit olmaktayız. Kamuoyuna yansıyan açıklamalardan, kamu kesiminde memurluk güvencesinin yok edilmeye, tek tip istihdam modeli denilerek memurların çalışan adıyla özel sektör işçileriyle aynı potada eritmeye ve iş güvencesinin kaldırılmaya çalışıldığı görülmektedir.

İşçi, memur ayrımı kaldırıldığında Devlet kavramının da tartışmaya açılacağı aşikârdır. Öyle ki Devlet, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır. Hukukî açıdan ele alındığında ise, belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde bir siyasi iktidar altında örgütlenmesidir. İş güvencesi ise bir devletin varlığının ve hüküm sürdüğü topraklardaki egemenliğin temsilcisi olan memurluk kavramının ayrılmaz bir parçasıdır. Memurların iş güvencelerinin ellerinden alınması demek, o devletin hâkim olduğu topraklardaki temsil kabiliyetini kaybetmesi ve kamu hizmetlerini özel sektöre, dolayısıyla küresel sermayeye devretmesi anlamına gelmektedir. Terör bölgelerinde devletin egemenliğini yeniden sağlamaya çalıştığımız bu dönemde memurların iş güvencelerinin kaldırılarak kamu hizmetlerinin riske edilmek istenmesi de manidardır. Bu bakımdan memurluk ve memurların sahip olduğu haklar, yalnızca mesleki bir kavram olmaktan öteye, devletin şeklini ve egemenliğini de belirleyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle memur; salt bir mesleki tanım olmaktan öteye, taşıdığı anlam itibarı ile devletin varlığının ve egemenliğinin temsilcisidir. Bu noktada memur ve devlet, birbirini tamamlayan ve tanımlayan iki unsurdur.

Toplumsal örgütlenmenin klan ve kandaşlık esasına dayalı olduğu ilkel toplumlarda, toplumsal görevleri yerine getiren kuruluşlar olmadığı için bir devletin varlığından da memurlardan da söz etmek mümkün değildir. Tarım devrimi ile birlikte insanoglu üretim araçlarını kullanmaya başlamış, bu ortamda üretimin

organizasyonu ve ürünün toplumda paylaşımı gibi konuların düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Tarihte ilk olarak Mezopotamya bölgesinde görülen bu tür yönetsel yapılar, Çin'de ve Eski Mısır'da gittikçe güçlenmiş ve bir bölgede birlikte yaşayan toplumların organize olması, paylaşım sorununa çözüm bulması ve kendisi dışındaki benzer yapılara karşı statü kazanmasıyla birlikte ilk kamu görevlileri topluluğunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dolayısıyla bildiğimiz anlamıyla devletin ortaya çıkışı, memurluk kavramının varlığı ile anlam kazanmıştır.

Memurluk güvencesinin kaldırılması, işçi ve memurların çalışan olarak aynı statüde değerlendirilmesi, kamudaki bütün çalışanların siyasi iktidarın iradesi yönünde hareket etmesi ve istenildiğinde işten çıkarılabilmesi fiilen devlet mekanizmasının değişmesini de zorunlu kılacaktır. Memurların iş güvencelerinin kaldırılması, yalnızca iş hukuku açısından değil kamu idare hukuku açısından da iyi irdelenmelidir. Memurun iş güvencesinin kaldırılmasının, kamu hizmetlerinin liberal, kapitalist sistemin yarattığı piyasanın normal işleyiş unsurlarına adapte edilerek, tüm kamu hizmetlerinin kârlılık esasına göre yürütülmesine neden olmasının yanında bildiğimiz anlamdaki egemen devlet kavramının tartışmaya açılması gibi idari sorunlar doğuracağı da açıktır.

Kuruluş amaçlarımız ve ilkelerimiz de göz önüne alındığında, terörün ve teröristin karşısında gerçek anlamda samimi bir şekilde duracak yegane sivil toplum kuruluşu Türkiye Kamu-Sen'dir. Kuruluşumuzdan bugüne kadar, teröre karşı takındığımız tavizsiz tutum bütün kamuoyunun malumudur. Gerek devletimizin terör bölgelerindeki egemenliğinin sürmesi, gerekse devletimizin üniter yapısının ve kamu hizmetlerinin eşit olarak sağlanmasının teminatı olan memurların iş güvencelerinin korunmasının devletimizi müdafaa etmek derecesinde önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Bu gerçekler ışığında, memurun iş güvencesini kaldırmanın, devletin temeline dinamit koymak anlamına geldiğini bir kez daha hatırlatır, artık memurun iş güvencesinin nezdinizde bir sorun olmaktan çıkmasını temenni ederiz.”

Saygılarımla, arz ederim.

İsmail KONCUK

Genel Başkan



Türkiye Kamu-Sen, Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile CHP ve MHP'ye gönderilen dilekçe ile bu eksikliğin giderilmesini istedi.



# GAZİLERİMİZ DE ÖTV'DEN MUAF TUTULSUN

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı teşvik paketinde şehit yakınlarına sıfır araç alımlarında ÖTV muafiyeti getireceğini ifade etmişti. Ancak, gazilere ilişkin teşvik getirilmemişti.

Türkiye Kamu-Sen olarak, şehit yakınlarımız için sağlanan bu kolaylığı olumlu bulmakla birlikte, gazilerimize de uygulanmayacak olmasını eksiklik olarak gördük.

Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile CHP ve MHP'ye gönderilen dilekçe ile bu eksikliğin giderilmesini istedik.

Genel Başkan İsmail Koncuk imzasıyla gönderilen dilekçede, "Vatan müdafaası esnasında yaralanarak gazi olmuş vatandaşlarımızın bu uygulamaya dâhil edilmemesi büyük bir eksiklik olarak görülmüş ve gazilerimizi hayal kırıklığına uğratmıştır.

Gazilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına, engellilik oranına bakılmaksızın, terörle mücadele esnasında gazi olmuş tüm güvenlik görevlilerimizin sıfır araç alımlarında, şehit yakınları için olduğu gibi ÖTV uygulamasından muaf tutulması, gazilerimize olan minnet borcumuzu bir nebze olsun ödememizi sağlayacak, milletimiz ve Devletimiz için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen ve bu uğurda sağlıklarını kaybeden gazilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Dilekçede ayrıca, meclis gündemine gelecek olan tasarıda bu eksikliğin giderilmesi talep edildi.



Türkiye Kamu-Sen Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu Başkanı Gazi Abdullah Gazioğlu:

## ŞEHİT VE GAZİYİ AYIRMAK DOĞRU DEĞİL

Şehit ve gazi bir ailedir, ayrı düşünmek hatadır. Aynı mevzide canı pahasına bu vatanın birliği ve beraberliği uğruna savaşmışlardır. Rab'bim birine şehitlik diğer gaziliği nasip etmiştir. Bu takdir-i ilahidir. Unutmayalım ki gazi yaşayan şehittir. Şehit yakınları da bu milletin emanetidir, gaziler de...

Şehit yakınlarına ÖTV muafiyetini son derece olumlu buluyor, destekliyoruz. Lakin bu haktan gazilerimizin de yararlanması gerekir. Aksi uygulama gazilerimizi incitir ve onarılmaz yaralara neden olur. Gazilerimiz de ÖTV ve KDV'den muaf tutulması gerekmektedir.

Sayı : TKSİM.2016.10/	
Konu : Gazilerin de ÖTV muafiyetinden faydalandırılmaları hakkında	
<b>TÜRKİYE CUMHURİYETİ</b> <b>BAŞBAKANLIK MAKAMI</b>	
Ankara, 12.07.2016	
Bilindiği üzere Başbakan Binali Yıldırım 04.07.2016 günü açıkladığı teşvik paketinde, şehit yakınlarının bir tanesinin sıfır araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'den muaf tutulacağını ifade etmiştir. Devletimiz, milletimiz ve vatanımız uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizin yakınlarının böyle bir istisnaya tabi tutulması son derece olumlu bir karar olmuştur.	
Bununla birlikte, vatan müdafaası esnasında yaralanarak gazi olmuş vatandaşlarımızın bu uygulamaya dâhil edilmemesi büyük bir eksiklik olarak görülmüş ve gazilerimizi hayal kırıklığına uğratmıştır.	
Gazilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına, engellilik oranına bakılmaksızın, terörle mücadele esnasında gazi olmuş tüm güvenlik görevlilerimizin sıfır araç alımlarında, şehit yakınları için olduğu gibi ÖTV uygulamasından muaf tutulması, gazilerimize olan minnet borcumuzu bir nebze olsun ödememizi sağlayacak, milletimiz ve Devletimiz için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen ve bu uğurda sağlıklarını kaybeden gazilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır.	
Bu bakımdan bu konuda gerçekleştirilecek mevzuat çalışmasında, sehven olduğunu umduğumuz bu eksikliğin giderilerek engelli oranına bakılmaksızın tüm gazilerimizin de sıfır araç alımlarında ÖTV uygulamasından muaf tutulmasının sağlanması hususunu bilgilerinize arz ederiz.	
<b>Abdullah GAZİOĞLU</b> Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu Başkanı	<b>İsmail KONCUK</b> Genel Başkan

# Konfederasyonumuz 24 yaşında KONCUK: TÜRKİYE KAMU-SEN BAYRAĞI HEP DALGALANACAK



Türkiye Kamu-Sen'in kuruluşunun 24. yıl dönümü, dün akşam başta Genel Başkanımız İsmail Koncuk, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel Merkez Yöneticilerimiz, Türkiye Kamu-Sen kurucu Genel Başkanı Ali Işıklar, sendikalarımızın eski Genel Başkanları, Milletvekilleri, Şube Başkanlarımız, İl temsilcilerimiz, üyelerimiz ve çok sayıda davetlinin katıldığı iftar yemeğinde coşku ve heyecanla kutlandı. İftar öncesi, okunan Kuran-ı Kerim'in ardından eller hep birlikte semaya kaldırıldı ve dualar edildi.

### **KONCUK: 24 YIL ÖNCE BÜYÜK BİR MÜCADELENİN ATEŞİ YAKILDI**

Yoğun katılımın olduğu iftar yemeğinde davetlilere seslenen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "önce ülkem" diyerek çıktığı zorlu ve çetin yolda tam 24 yıl geride kaldı. Biz, sendikal mücadele ve stratejimizin eksenini, siyasi yaklaşımların ve hükümetlerin değil, sadece ve sadece kamu çalışanlarının beklenti ve taleplerinin oluşturacağına söz vermiştik. Bedeli ne olursa olsun hiçbir platform ve koşulda üyelerimizi ve kamu çalışanlarını yüz üstü bırakmayacağımıza söz vermiştik. İçten ve dıştan milletimizin yararına ve devletimizin bekasına yönelik girişimlere karşı duracağımıza ve varlığımızı armağan edeceğimize; Türkiye sevdalısı, milli bir sivil toplum kuruluşu olarak camiamızın ve milletimizin sesi olacağımıza söz vermiştik. İşte bu sözlerimizden geri dönmeden mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

Konuşmasına davetlileri selamlayarak başlayan Genel Başkan İsmail Koncuk, "Sendikalarımızın çok kıymetli genel başkanları, genel merkez yönetim kurulu üyeleri, şube başkanı ve şube yönetim kurulu üyesi kardeşlerim, Türkiye Kamu-Sen'in çok kıymetli mensupları, muhterem konuklar; Bütün yasal mevzuat, memur sendikacılığını yasaklarken, ve hatta 12 Eylül darbecilerinin çile ve işkence dolu uygulamalarının acısı henüz dinmemişken, bir avuç dava adamının, "önce ülkem" diyerek çıktığı zorlu ve çetin yolda tam 24 yıl geride kaldı.

Hareket noktamız, ahde vefa göstermek ve ülkemiz uğruna, sahip olduğumuz bütün maddi değerleri feda etmektir. 24 Haziran 1992'de bu kutlu yolculuğa başlayanlar, sürgünlere, tehditlere aldırmandan, çocuklarının rızkını kesip bu davaya adadılar. Hak aramak için çekilen çileyi de görülen eziyeti de kutsal bildiler ve yollarından dönmediler.



Tohum saç, bitmezse toprak utansın!  
Hedefe varmayan mızrak utansın!

Hey gidi küheylan, koşmana bak sen!  
Çatlarsan, doğuran kısrağın utansın!

Ölümden ilerde varış dediğin,  
Geride ne varsa bırak utansın!

Ey bin bir tanede solmayan tek renk;  
Bayraklaşamıyorsan bayrak utansın!

Diyerek bir fidan diktiler bu kutsal vatan topraklarına; emekle, sevgiyle, alın teriyle, gözyaşıyla, şehitlerimizin al kanyla besleyip büyüttüler. Bütün imkânsızlıkların yanında hukuki, siyasi, akla gelebilecek her türlü kirli stratejiler ve engellere rağmen öne çıkan inanmışlar, 24 yıl önce bir mücadele ateşi yaktilar.

Bu ateş bugün, 420 bin kamu görevlisinin daha güzel bir geleceğe dair ümitlerini besleyen, şahsiyet ve onurlarıyla yaşayabilecekleri bağımsız, hür bir Türkiye özlemlerini perçinleyen, yol gösterici ve hiç sönmeyecek bir alev, yüreklerde vatan aşkıyla haşrolan büyük bir sevda yangınına dönüştü.

Biz, her şart altında hiçbir denge hesabı gütmeden, kamu görevlilerinin hak ve kazanımlarını korumanın ahlâklı mücadelesini yürüteceğimize dair söz vermiştik. Biz, sendikal mücadele ve stratejimizin eksenini, siyasi yaklaşımların ve hükümetlerin değil, sadece ve sadece kamu çalışanlarının beklenti ve taleplerinin oluşturacağına söz vermiştik.

Biz, bedeli ne olursa olsun hiçbir platform ve koşulda üyelerimizi ve kamu çalışanlarını yüz üstü bırakmayacağına ve taviz vermeden taşıdığımız sorumluluğun şuurunda olarak ilkeli, kararlı, mücadeleciler ve ahlâklı; yani adam gibi sendikacılık yapacağımıza dair üyelerimize söz vermiştik ve yine biz, bir ferdi olmaktan şeref duyduğumuz büyük Türk milleti adına, hesapsız ve hiçbir karşılık beklemeden her zaman taraf olacağımıza; “Bizim ilkemiz önce ülkemiz” düsturuyla tüm varlığımızla, milletimizin ve ülkemizin hizmetinde olacağımıza; İçten ve dıştan milletimizin ve devletimizin bekasına yönelik girişimlere karşı duracağımıza ve varlığımızı armağan edeceğimize; Türkiye sevdalısı, milli bir sivil toplum kuruluşu olarak camiamızın ve milletimizin sesi olacağımıza da ahdetmiştik. Şimdi, birkaç kendini bilmez fırsat düşkününün, arkasına al-

dığı siyasi gücü kullanarak palazlanmasıyla geri adım atacağımızı mı sanıyorlar?

İşgal ettikleri mevki ve makamları, kamu görevlilerinin haklarının gasp edilmesi karşılığında ellerinde tutanlar, kuruluşumuzda verdiğimiz sözleri unutup da ahdimizi bozacağımızı mı sanıyorlar? “Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor.” Ayet-i kerimesini unutup da liyakatsiz atamalara ön ayak olanlar, bizlerin de kendileri gibi olabileceklerini mi sanıyorlar? “Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, ana-babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz.” Yönündeki Allah kelamını hiçe sayıp, kamu görevlilerinin haklarındaki olumlu mahkeme kararlarını uygulamakta ayak direyenler, bizlerin de adaletsizliğe ses çıkarmayacağımızı mı sanıyorlar?” dedi.

### **KONCUK: TÜRKİYE KAMU-SEN’İ EMSALSİZ KILAN, DURUŞU VE DEĞERLERİDİR**

Biz Türkiye Kamu-Sen olarak ahde vefa dedik. İnanığımız değerler uğruna ömrü feda eyledik” diyen Genel Başkan İsmail Koncuk, “Türkiye Kamu-Sen’e, Türkiye Kamu-Senlilere, kamu görevlilerine ve mazlumlara yapılan her haksızlık karşılığını bulur. Akbabalar ve çakal sürüleri bilsin ki, hevesleri kursaklarında kalacak. İçimizdeki ve dışımızdaki tüm düşmanlara inat bu millet sağ oldukça, Türkiye Kamu-Sen bayrağı dalgalanacak” dedi. Koncuk, “Memurların iş güvencelerinin yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde; Kadro bekleyen 4/C’lilerin, 4/B’lilerin; geçici, vekil, idari hizmet sözleşmeli gibi adlar altındaki diğer personelin; Verilen sözler unutulmasın diyen 720 bin taşeron çalışanın, yüksek okul mezunu işçilerin, Yardımcı hizmetlilerin, öğretmenlerin, hemşirenin, postacının, memurun, teknikerin, teknisyenin, emeklinin; 350 bin ataması yapılmayan öğretmen, 400 bin iktisadi idari bilimler fakültesi mezununun; Ataması yapılmayan 400 bin sağlık personelinin; KPSS kapılarında umut tazeleyen 2 milyon üniversite, 1 milyon meslek yüksekokulu mezununun feryatlarına kulak tıkayacağımızı, bazıları gibi muktedir boyun eğip, dilsiz şeytanlar olacağımızı mı sanıyorlar?”

Biz Türkiye Kamu-Sen olarak ahde vefa dedik. İnanığımız değerler uğruna ömrü feda eyledik. Şükürler olsun ki, kurulduğumuz günden bu yana üyelerimize ve milletimize verdiğimiz sözden bir an bile geri dur-



madık; ahdimizin gereği söz söylemekten ve yine sözümlüğün gereği tavır almaktan bir an bile tereddüt etmedik.

Bizler için Türkiye Kamu-Sen; sadece bir sivil toplum kuruluşu değil, bunun çok daha ötesidir. Bize onu emsalsiz kılan şey, sahip olduğu değerleri ve duruşudur. Şerefli bir ömrü; makama değil, makamı şerefli bir ömre feda edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Lâkin bu güzel vatanımızda ikilik çıkarıcılar; Toplumsal hayatta vatandaşlarımızı, çalışma hayatında kamu görevlilerini bizden, bizden olmayan diye ayıranlar; Kamu düzeninin türlü menfaatler karşılığında bozulmasına göz yumanlar, Askere, polise, kurşun sıkanlar ve bunlara sessiz kalanlar da bu yaptıklarının hesabını vereceklerini bilmelidirler ki; öfkemiz ve nefretimiz onlarıdır.

Bu kimseler, bu devranın böyle gitmeyeceğini iyi bilirler. Biz, kendi yararımıza da olsa haksızlığa eyvalah demeyiz. Tehditle, baskıyla, şantajla gelen üyeye sevinmeyiz.

Güçlü olanın değil, haklı olanın yanında yer almak onurumuzdur. Türkiye Kamu-Senli olmak bir aşk halidir, bunu böyle bildik ve böyle yaşadık. Türkiye Kamu-Sen için zafer dediğimiz şeyin üye sayıları olmadığını, yasadığımız en güzel zaferlerin; bir üyenin gönlünü kazanmak, kamu çalışanları adına bir kazanım elde etmek ve yaptığımız güzel işlerin karşılığını bir üyemizin gülen yüzünde görmek olduğunu iyi biliriz. Bu bakımdan onlar sayı saymaya devam etsinler, biz kazandığımız yürekleri sayacağız.

Onlar mevkileri, makamları, haksızlıkla, liyakatsiz yöneticileri ile doldursunlar; biz gönülleri fethetmeye devam edeceğiz. Bizim için zafer, düşüncelerimizi gerçekleştirecek gücümüz ve geleneğimiz var olduğu sürece; öylesine başı dik, alnı açık, onurlu ve gurur dolu tertemiz bir geçmiş, geleceğe de aktaran ve gelecekte de yaşatacak olan Türkiye Kamu-Sen'in varlığıdır.

Defalarca kez söyledik, anlamamakta ısrar edenler için tekrar söylemek bize zül gelmez; haksızlığa uğradık ama asla haksızlıktan yana olmadık. Âlemin adaletle nizama sokulması gerektiğine hep inandık. Bu inancımızı koruyarak, adalet ve hakkaniyetten yoksun merciler ve emek hırsız soysuzlar için bir kez daha şunun altını çizmek isteriz;

Türkiye Kamu-Sen'e, Türkiye Kamu-Senlilere, kamu görevlilerine ve mazlumlara yapılan her haksızlık karşılığını bulur. Akbalar ve çakal sürüleri bilsin ki, he-

vesleri kursaklarında kalacak. İçimizdeki ve dışımızdaki tüm düşmanlara inat bu millet sağ oldukça, Türkiye Kamu-Sen bayrağı dalgalanacak. Çünkü bu bayrakta umut var, bu bayrakta delikanlıların coşkusu, gelinlik kızların hayalleri, kamu görevlilerinin emeği, şehitlerimizimizin kanı var.

Bu bayrakta ay yıldız var. Bu bayrakta Türk milleti var. Derik'te, Kızıltepe'de, Yüksekova'da, Dargeçit'te ve memleketin dört bir yanında emekleri, alın teri, kanı ve canı pahasına bu bayrağı dalgalandıran kahraman kardeşlerime selam olsun.

Genel başkanlarından, genel merkez yönetim kurulu üyelerine, il başkanlarımızdan şubelerimize, işyeri temsilcilerimizden, yurdumuzun en ücra köşelerindeki üyelerimize kadar hepimiz tek yürek, tek yumruğuz.

Kendi yaralarımızı kendimiz sararız ve biz sadece ve sadece Türk milletine sarılırız. Biliyoruz ki, bizim varlığımız Devletimizin varlığına, vatanımızın bağımsızlığına bağlı. Bu bakımdan bizlere bu güzel vatani ve bu erdemli devleti armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, gelmiş geçmiş tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz.

Onlar bu vatan için gözlerini bile kırpmadan ölüme koşan kahramanlardı. Allah hepsinden razı olsun. Konfederasyonumuzun 24. Kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu mümtaz günde, bu büyüklüğü bizlere yaşatan bütün emektarlarımıza ve her türlü melanete rağmen adam gibi sendikacılığı tercih ederek bize güç veren bütün üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu vesileyle Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı olarak, kuruluşundan bugüne kadar, Türkiye Kamu-Sen camiası içinde yer almış, üye olmuş, destek vermiş; işyeri temsilcilerinden şube başkanlarına, ilçe ve il temsilcilerinden genel merkez yöneticileri ve genel başkanlarına kadar önden giden herkese tek tek teşekkür ediyor; ailemize kattıkları değerden dolayı, minnetlerimi ifade ediyorum.

Şu mübarek günlerde ülkemiz ve milletimiz başta olmak üzere İslam camiasının üzerindeki karabulutların dağılmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Allah Türk milletine, Türk devletine ve İslam âlemine düşmanlık besleyen ve İslam'a ve Müslümanlara zarar veren herkesi kahhar sıfatıyla perişan etsin. Allah ibadetlerimizi makbul, dualarımızı kabul eylesin. diyor; hepinizin Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.



# TEMMUZ AYINDA MEMUR MAAŞI **%2,79** ERİDİ

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi'nin yapmış olduğu 2016 Temmuz ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan Temmuz 2016 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2.315,73 TL olarak hesaplanmıştır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 4.725,48 Lira olarak belirlenmiştir.

Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre %1,63 oranında arttığını göstermektedir. Çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir önceki aya göre %1,24 oranında yükselmiş ve 1.784,01 Lira olarak hesaplanmıştır.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2016 yılı Temmuz ayında 1.791,97 Lira olarak tahmin edilmiştir.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Temmuz 2016 verilerine göre günlük 36,02 TL olduğu belirlenmiştir.

Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 1.080,54 TL olmuştur.

Temmuz 2016 itibarı ile ortalama 2.703,84 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %40’ını oluşturmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 711,43 TL olarak belirlenen kira gideri ise Temmuz 2016 ortalama maaşının %26,31’ine denk gelmiştir.

Buna göre bir memur, ortalama maaşının %66,31’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının %33,69’u kalmıştır.

Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Temmuz 2016 maaşından geriye yalnızca 910,92 TL kalmıştır.

Temmuz ayında memur maaşlarına ortalama 128,75 TL zam gelirken, memur ailesinin zorunlu harcamaları aylık 75,51 TL artmıştır. Böylece daha ilk ay itibarı ile memur maaşı zorunlu harcama kalemleri karşısında %2,79 oranında erimştir. Buna göre memur maaşlarına Temmuz ayında yapılan %5 artıştan geriye yalnızca %2,21 zam kalmıştır.

## **KONCUK: HÜKÜMET MEMURLARIN ÜZERİNDEKİ EKONOMİK VE SİYASİ BASKIYI KALDIRMALIDIR**

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Genel Başkan İsmail Koncuk, 2016 yılının ikinci yarısının siyasi alanda olduğu gibi ekonomik anlamda da büyük güçlüklerle gebe olduğunu ifade etti.

Temmuz ayında memur maaşlarına %5 oranında zam yapıldığını hatırlatan Koncuk, “Altı ay için yapılan %5 zamma rağmen, daha yılın ikinci yarısının başında, ailenin zorunlu harcamaları 75,51 lira zamlandı. Bu da memur maaşında %2,79 oranında bir erimeye denk geliyor.” dedi.

15 Temmuz itibarı ile Türk milletinin son derece ağır bir travma ile karşı karşıya kaldığına değinen Genel Başkan, “Bu travmayı en ağır şekliyle yaşayanların başında ise kamu çalışanları gelmektedir. Her ay geçim sıkıntısı nedeniyle sorunlar yaşayan memurlarımız şimdi de işten atılma korkusu içinde, görevden uzaklaştırılan memurların boşluğunu doldurmaya çalışmakta ve büyük bir iş yükü ile karşı karşıya kalmaktadır. İzinlerin kapalı olması da bu duruma eklendiğinde, şu anda kamu çalışanları adeta bir kâbusu yaşamaktadır.

Maaşların bir ay içinde %2,79 eridiği göz önüne alındığında, önümüzdeki dönemde kamu çalışanlarını daha büyük bir ekonomik kâbus beklemektedir.

Bu durumda kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi son derece güçtür. İktidar bir an önce kamu görevlilerini rahatlatacak siyasi ve ekonomik tedbirleri hayata geçirmeli ve memurların üzerindeki baskıyı kaldırmalıdır.” şeklinde konuştu.



Memur maaşlarına Temmuz ayı itibarı ile %5 oranında zam yapıldı. Ancak kamu görevlilerinin büyük bölümü daha önce %15'lik gelir vergisi diliminden %20'lik dilime geçtikleri için, aldıkları zam da büyük oranda eridi. Öyle ki, gelir vergisinin alt dilimi 2016 yılı için yalnızca 600 TL artırılınca, memurun sırtındaki vergi yükü de bir kat daha arttı. Memur maaşları Nisan ayından itibaren azalmaya başladığı için memurlar 15 Temmuz'da alacakları zamlı maaştaki artışı hissetmeyecekler bile. Buna göre %5 olarak açıklanan Temmuz zammının memurun cebine yansması %1 ile %3 arasında değişirken, sözleşmeli personelin maaşları ise Ocak ayının gerisinde kalmaya devam edecek.



**TEMMUZ ZAMMI  
VERGİYE GİTTİ  
YETKİLİ KONFEDERASYON  
SEYRETTİ**



Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezinin yaptığı araştırmaya göre Gelir vergisi oranlarını belirleyen kazanç dilimlerinin yıllar içinde neredeyse hiç artmaması nedeniyle çalışanlar, daha yılın ilk aylarında bir üst kazanç dilimine geçiyor ve ödedikleri gelir vergisi oranı %15'ten %20'ye çıkıyor.

Doktor, öğretmen, hemşire, KİT çalışanı, sözleşmeli personel gibi birçok kamu görevlisinin ödeyeceği gelir vergisi oranı Nisan ayından itibaren %20'ye yükseldi. Böylece Hükümet, memurlara ikinci yarı yıl zammı olan %5 artışı daha vermeden, vergiler yoluyla %5 kesinti yapıp, zaten verdiği fazlasıyla geri aldı. Diğer kamu görevlileri ise önümüzdeki birkaç ay içinde aynı makûs kaderi paylaşacak; Eylül ayına gelindiğinde bütün memurların ödeyeceği gelir vergisi oranı %20'ye çıkmış olacak ve enflasyon yükselmeye devam ederken maaşları artmak yerine azalacak.

Hal böyle olunca Temmuz ayı gelmeden maaşları azalan milyonlarca memurun cebine Temmuz ayında gerçekte %5 değil çok daha düşük bir artış yansiyacak.

### **TEMmuz ZAMMI KİT ÇALIŞANININ MAAŞINI ARTIYA ÇEVİREMEDİ**

KİT'lerde ya da diğer kuruluşlarda çeşitli adlar altında sözleşmeli olarak çalıştırılan sözleşmeli personel, gelir vergisi bakımından en mağdur kesim oldu. Gelir vergisi matrahı 3500 TL olan sözleşmeli personel Temmuz ayında %5 oranında yani yaklaşık 130 lira

zam aldı. Ama zaten bu çalışan Mart ayında %20'lik üst vergi dilimine geçerek maaşından 175 lira kaybetmişti. Yani Temmuz zammı, KİT çalışanının cebine hiç yansımadağı gibi maaşı da Temmuz zammına rağmen 45 lira geriledi.

### **DOKTORUN TEMMUZ ZAMMI GERÇEKTE %1,43; ÖĞRETMENİN ZAMMI İSE %1,33'TE KALDI**

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre; 1. derecenin 4. kademesindeki 25 yıllık bir uzman doktor, döner sermaye ödemesi hariç, Nisan ayında aylık yaklaşık 495 lira vergi öderken, bu rakam Mayıs'ta 660 lira olmuştu ve bu doktorun maaşı Mayıs ayında 165 lira azalmıştı. Şimdi ise maaşına 225 lira zam gelecek ama gerçekte cebine yansiyacak olan rakam yalnızca 60 lira olacak. Buna göre bir uzman doktor Temmuzda aslında %5 değil %1,43 zam almış olacak.

Haziran ayına kadar maaşından 330 lira gelir vergisi kesintisi yapılan 4. derecenin 1. kademesindeki 25 yıllık bir öğretmen, bir üst dilime çıkınca 440 lira gelir vergisi ödedi ve bu öğretmenin maaşı da geçtiğimiz ay 110 lira azaldı. Temmuz zammının bu öğretmene yansımaları yaklaşık 150 lira olurken; vergiden dolayı yaşadığı kayıp hesaba katıldığında gerçekte bu öğretmen yalnızca 40 lira yani %1,33 zam almış olacak.

Çalışma, hemşirelerin de adaletsizlikten payını fazlasıyla aldığını ortaya koydu. Buna göre döner sermaye ödemesi de alan 1. derecenin 4. kademesindeki bir hemşirenin maaşından, şu anda 337,5 lira gelir vergisi kesilirken vergi oranında yaşanacak 5 puanlık artışla ödeyeceği vergi; Temmuz ayında 450 liraya yükselecek. Yılın ikinci yarısı için yapılan %5'lik zammın hemşirenin maaşına yansması ise 150 lira dolayında olacak. Böylece bir hemşire 150 lira zam alırken ödediği vergi miktarı da 112,5 lira artacağı için, bu hemşirenin maaşına ancak 37,5 lira zam gelecek. Hemşirenin Temmuz zammı gerçekte %1,29 olacak.

### **MEMUR UNVANLI KAMU GÖREVLİLERİNİN MAAŞI EKİM'DE 65 LİRA DÜŞECEK**

Araştırma, düşük maaşlı kamu görevlilerinin de gelir vergisi oranının %20'ye yükselmesi dolayısıyla kayıplar yaşayacağını ortaya koydu. Buna göre üniversite mezunu, 16 yıllık, 3. derecenin 2. kademesindeki memur ünvanlı bir kamu görevlisi, şu anda aylık 195 lira gelir vergisi öderken, bu rakam %20'lik dilime geçtiği Ekim ayında 260 liraya yükselecek.

Bu memurun Temmuz ayında alacağı zam miktarı yaklaşık 135 TL olurken vergi dolayısıyla yaşayacağı kayıplar 65 lira olacak. Böylece memurun eline Temmuz zamından geriye yalnızca 70 TL kalacak. Buna göre bir memurun aldığı %5'lik Temmuz zammı, Ekim ayında %2,6'ya düşmüş olacak.

Böylece memurun ödediği vergi hem enflasyon artışını hem de maaşına yapılan oransal artışları geride bırakmış olacak.

### **KONCUK: "SON 10 YILIN EN YÜKSEK ZAMMINI ALDIK DİYE SEVİNENLER, MEMURUN MAAŞ SİSTEMİNİ DAHI BİLMEMEKTEDİR"**

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, toplu sözleşme görüşmelerinin memurların temel sorunlarını çözmek yerine hem iktidarın hem de yetkili konfederasyonun şovuna dönüştürüldüğünü söyledi.

Genel Başkan İsmail Koncuk, "Başta sözleşmeli personel olmak üzere kamu görevlilerinin kanayan yarası olan vergi dilimi sorununa yeterince eğilmeyen yetkili konfederasyonun, bugün %5'lik maaş artışına sevinirken memurların büyük çoğunluğunun Mart ayından beri bir üst vergi dilimine geçtiğini ve maaşlarının zaten düştüğünü dahi görececek yetkinlikten uzak olduğu görülmektedir." dedi.

Koncuk; Toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında 4/C'li personelin mahkeme kararı ile almaya hak kazandığı 650 lira tutarındaki ek ödemeyi, 150 liraya düşürdüğü için dahi sevinen bu konfederasyonun her başarı diye nitelendirdiği olayın aslında bir Pirus Zaferi olduğunu ifade etti. "Bunların zafer dediği şey, aslında yıkıcı kayıplar pahasına elde edilmiş züğürt tesellisidir." diyen Genel Başkan, gelir vergisi dilimlerinin özellikle son yıllarda neredeyse hiç artmaması nedeniyle memurun cebinden alınan verginin artık dayanılmaz boyutlara geldiğini, böyle giderse önümüzdeki yıllarda maaş zamlarının memurun cebine dahi girmeden tamamen vergiye gideceğini belirtti.

Gelir vergisi sisteminin memur maaşlarının reel gelişimi üzerinde ve adil bir gelir dağılımı konusunda son derece olumsuz bir etkiye sahip olduğunu belirten İsmail Koncuk, son 10 yılın en yüksek zammını aldı diye sevinen bu konfederasyonun, memurun gelir ve gider kalemlerini dahi hesap edip, buna göre strateji belirleyecek durumda olmadığını ifade etti. Son 10 yılın en yüksek maaş zammı denilen %5'lik artışın maaşlara gerçek anlamda yansımalarının %1 ile %3 arasında değiştiğini, bunun da önümüzdeki 6 aylık dönemde yaşanacak enflasyon artışıyla eriyip gitmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Koncuk, "Toplu sözleşme, yalnızca kamuoyu oluşturularak, PR yapılarak, yanlış yönlendirmelerle yürütülecek bir propaganda süreci değil, memur, emekli, dul, yetim ve bunların aileleriyle yaklaşık 20 milyon insanımızın geleceğinin belirlendiği son derece ciddi çalışma ve öngörü gerektiren ciddi bir iştir. Bu konfederasyon bir türlü bu ciddiyeti gösterecek ve memurların gerçek sorunlarına eğilecek tutumu sergileyememiştir." dedi.



## 'Memur' kavramını ortadan kaldırmak hesapsız problemlere yol açar

**Anayasa değişikliği konusundaki haberleri değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Konuk, "Bir mutabakat olmalı ama tartışmasız konular üzerinde. Memur hakları bu konuların dışındadır. Anayasanın 128. Maddesine dokunulmamalıdır" dedi.**

**GENEL BAŞKAN KONCUK**, "İktidar Anayasanın 128. maddesini değiştirmek isteyebilir ancak gerek CHP gerekse MHP'nin bu konudaki görüşleri daha önceden de bellidir" diyerek, "Memurluk kavramı ve haklarını ortadan kaldırmak, devletin idari yapısını bir bilinmezliğe sürükler, hesapsız problemlerle karşılaşırız" dedi.

**KONCUK** değerlendirmelerinde şu satırlara yer verdi: "Bugün 3 siyasi parti temsilcileri Anayasa değişikliği konusunda bir araya geldi. Hayırlı sonuçlar çıkmasını diliyorum. Bir mutabakat olmalı. Bir mutabakat olmalı ama tartışmasız konular üzerinde. Memur hakları bu konuların dışındadır. Anayasanın 128. Maddesine dokunulmamalıdır. Anayasa değişikliği konuşulduğu bugün, TV ve diğer haberlerde "memurların iş güvencesi kaldırılıyor" şeklinde açıklamalar da yer almaktadır. Bu açıklamalar doğruyu yansıt-

mamaktadır. Memurluk konusunda 3 siyasi partinin bir mutabakat sağladığını duymadık ve bunu mümkün görmüyoruz. Memur tanımını Anayasanın 128. Maddesinde yer almaktadır, dolayısıyla bu madde değiştirilmeden memurluk kavramı ortadan kaldırılamaz. İktidar Anayasanın 128. maddesini değiştirmek isteyebilir ancak gerek CHP gerekse MHP'nin bu konudaki görüşleri daha önceden de bellidir. Daha önce partiler arasında yapılan Anayasa görüşmelerinde 128.Maddenin değiştirilmesi ile ilgili bir mutabakat oluşmamış madde korunmuştur. Dolayısıyla iktidar tartışma yaşanacak konular yerine üzerinde mutabakat olabilecek HSYK, yargı vb. konuları incelemeli, çözüm bulunmalıdır. Memurluk kavramı ve haklarını ortadan kaldırmak, devletin idari yapısını bir bilinmezliğe sürükler, hesapsız problemlerle karşılaşırız."



## YAŞADIĞIMIZ SORUN LİYAKATSİZLİKTE KAYNAKLI!..

Koncuk: “15 Temmuz ve sonrasında gelen süreçte devlet memurluğu kavramının ne denli önemli ve hayati olduğu ortaya çıkmıştır. Devletin işleyişinin görünen ve görünmeyen yüzü konumunda olan memurların özel sektör işçileriyle aynı statüye getirilmesi önümüzdeki dönemde 15 Temmuzda yaşadıklarımızdan daha büyük sorunlara yol açabilir.”



**BAZI** basın yayın organlarında çıkan haberlere göre, hükümetin kamu personel rejiminde köklü bir değişikliğe gideceği bilgisi yer alıyor. Devlet memurluğu sistemini baştan aşağı değiştirecek hazırlıkların başladığı belirtilen haberde, dikkat çeken ve üzerinde düşünülmesi gereken birçok ayrıntı göze çarpıyor. Habere göre, “devlet memuru” yerine “kamu çalışanı” kavramı getirilecek. Memurlar, işçiler, sözleşmeliler, kadro karşılığı sözleşmeliler “kamu çalışanı” adı altında tek bir statüde toplanacak.

Yeni personel sistemi ile birlikte memurların iş güvencesi ortadan kaldırılırken, performanslarına göre bir ücretlendirme yapılacaktır.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk “Memurun iş güvencesinin kaldırılmasına yönelik sevdanın sebebi nedir?” dedi.

**UZUN** zamandan beri memurların iş güvencelerinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını dile getiren Koncuk, 15 Temmuz girişiminin memurun iş güvencesinin kaldırılmasına bir gerekçe olarak kullanılmasının doğru olmadığını ifade etti. Koncuk; “15 Temmuz ve sonrasında gelen süreçte devlet memurluğu kavramının ne denli önemli ve hayati olduğu ortaya çıkmıştır. Devletin işleyişinin görünen ve görünmeyen yüzü konumunda olan memurların özel sektör işçileriyle aynı statüye getirilmesi önümüzdeki dönemde 15 Temmuzda yaşadıklarımızdan daha büyük sorunlara yol açabilir. Bu noktada alınması gereken tedbir memurların iş güvencesini kaldırmak değil, kamuya personel alımında objektiflik, görevde yükselmelerde liyakatin ve hakkaniyetin sağlanması olmalıdır. Bugün kamuda yaşadığımız sorun memurun iş güvencesinden değil, kamuda yapılan atamalardaki adaletsizlikten, adam kayırmacı anlayıştan, yandaş yaratma sevdasından kaynaklanmaktadır. Memurun iş güvencesi kaldırılırsa bütün bu olumsuzluklar giderilmiş mi olacaktır? Kaldı ki, şu anda haklarında şüpheler bulunan bütün kamu görevlileri açığa alınmış durumda. İstenildiğinde görevlerine son verilecek. Demek ki memurun iş güvencesinin herhangi bir güvenlik durumunda işten çıkarılmasına mani bir tarafı yokmuş. Öyleyse memurun iş güvencesinin kaldırılmasına yönelik yıllardır süren bu kara sevdanın sebebi nedir? Getirilmek istenen performans sistemi ve buna bağlı performans ücreti ile zaten memurlar arasında bir ayrışma ve kutuplaşma yaşanacağı açıktır. Bu süreçte bütün vatandaşlarımızın bir araya gelmesi kaynaşması ve barışması sağlanmalıyken, memurları performanslarına göre sınıflandırarak ve buna göre ücretlendirerek gelinecek nokta korkutucudur.” dedi.

30 yıldan fazla hizmet süresi olan kamu çalışanlarının 30 yıl sonrasında çalıştıkları süre kadar alacakları emekli ikramiyesinin detayları ortaya çıktı.

# 30 YILDAN FAZLA HİZMETİN KARŞILIĞI KURUŞLA MI ÖDENECEK?



Tasarıya göre, 30 yılın üzerindeki hizmetlerine ilişkin olarak ikramiyelerini alamayan kamu görevlisi emeklilerine 30 yılın üzerinde çalıştıkları süreler için ödenecek ikramiye miktarı emekli olunan tarihteki belirlenmiş katsayılar üzerinden hesaplanacak ve gecikme faizi de ödenmeyecek. Hal böyle olunca 300 bin dolayındaki emeklinin de ikramiye hayalleri suya düşecek.

Yetkililer devletin alacakları konusunda son derece titiz davranır ve günlük faizler işletirken hakları ödenmeyerek yıllarca mağdur edilmiş emeklilere güncelleme yapmadan emekli oldukları tarih itibarıyla ödeme yaparak yaşanan mağduriyeti başka bir boyuta taşıyacak.

Buna göre kamu görevlileri ne kadar önce emekli oldular ise 30 yıldan fazla süreler için o kadar az ikramiye alacaklar. Öyle ki, yıllar geriye gittikçe emeklilerin alacağı ikramiye miktarı da kuruşlu rakamlara inecek.

Üniversite mezunu 2200 ek göstergesi olan ve I. Derecenin 4. Kademesindeki bir kamu görevlisi bugün emekli olduğunda çalıştığı her bir yıl için 2461,7 TL ikramiyeye hak kazanıyor. Ancak, tasarıya göre aynı durumdaki bu kamu görevlisinin 2002 yılında emekli olduğu varsayıldığında, 30 yılın üzerindeki her yıl için kendisine yalnızca 522,5 TL ödeme yapılacak. 2005 yılında emekli olan bu şartlardaki bir kamu görevlisine ise 30 yılın üzerinde çalıştığı her yıl için 914,1 TL emekli ikramiyesi ödenecek.

Yapılan hesaplamalara göre, 1 Ocak 1991 tarihinde emekli olan bir kişi kuruma başvurduğunda, 30 yılın üzerindeki her yıl için yalnızca 93 kuruş, 1 Ocak 1988 tarihinde emekli olan bir kişi ise 20 kuruş alacak.

### **KONCUK: 30 YILDAN FAZLA HİZMET SÜRESİNİN KARŞILIĞI GÜNCELLENEREK ÖDENMELİDİR**

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Hiç kimse umutla bekleyen emeklilerimizi hayal kırıklığına uğratma hakkına sahip değildir” dedi. Koncuk, “30 yıldan fazla hizmet süresi olan kamu çalışanlarının 30 yıl sonrasında çalıştıkları süre kadar alacakları emekli ikramiyesinde yaşanan gelişmeler birçok emekliyi memnun etse de ortaya çıkan detaylar bu konuda beklenti içinde olan insanlarımızı bir kez daha umutsuzluğa sürüklemiştir.

30 yıldan fazla çalışan emeklilerimize ödenmesi planlanan emekli ikramiyelerinin güncellenmeden ödenecek olması birçok emeklinin yıllarının karşılığını neredeyse kuruş olarak geri almasına neden olacaktır. Yıllardır bu konuda yaşanan mağduriyetin giderilmesi noktasında en sonunda bir adım atılması bizleri de memnun etmişken geçmişe dönük ödemelerin güncelleme yapılmadan verileceğine dair bir hüküm konulması adalet ve hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmayan bir durumu ortaya çıkarmaktadır.

Türkiye Kamu-Sen olarak yetkililere bir kez daha sesleniyor ve geçmiş yıllarda emekli olanların alacakları rakamların bugüne göre güncellenmesini ve 30 yıldan fazla çalıştıkları sürelerin karşılığının günün koşullarına göre ödenmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Bu tasarı yasalarsa emeklilerimiz aldıkları geçmişe dönük ikramiyelerin güncellenmesi için yine mahkeme kapılarına koşmak zorunda kalacaklardır. Hiç kimsenin emeklilerimizi hayal kırıklığına uğratma hakkına sahip değildir. Bu ödemeler güncellenmeli ve emeklilerimiz bir kez daha mahkeme kapılarında bekletilmemelidir” dedi.





# Tarihte ilk toplu iş sözleşmesi Osmanlı'da yapılmış!

Dünya'da ilk toplu iş sözleşmesinin 1815 yılında İngiltere'de yapıldığına dair İngiliz Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün iddialarını çürüten bir belge, Kütahya Arkeoloji Müzesi'nde bulunuyor. Belge, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 13 Temmuz 1766 tarihinde (İngilizlerden 50 yıl önce), çini atölyesi sahipleriyle kalfalar ve çıraklar arasında imzalanan bir sözleşmeyi gösteriyor. Sözleşmede ücret anlaşmazlığından söz ediliyor ve tutanakta, zamanın Kütahya Valisi Ali Paşa ile Feyzizade Muhittin Efendi, Kethüda Salih Ağa ve Anadolu Divanı'ndan İbrahim ve Abdülkadir Çavuş'un imzaları bulunuyor.



Tarihte bilinen ilk toplu iş sözleşmesi Kütahya Fincancılar esnafıyla yapılmış. Tarihte yapılan en eski toplu iş sözleşmesinin 1815 yılında İngiltere'de yapıldığı kabul ediliyordu. Ancak Kütahya Vahid Paşa Kütüphanesi'ndeki Şer'iyeh Mahkemesi sicilinin 57'nci sayfasında yer alan 'Kütahya Fincancılar Esnafı Anlaşması bu tarihi bilgiyi değiştirdi.

Bu Anlaşma İngiltere'de bulunan anlaşmadan 49 yıl önce 13 Temmuz 1766 tarihinde Kütahya'daki çini

atölyesi sahipleri ile bu atölyelerde çalışan kalfa ve çıraklar arasında yapılmıştır.

24 iş yeri adına yapılan sözleşme Vali Ali Paşa huzurunda, Anadolu Eyaleti Kethüda Çavuşu Salih Ağa tarafından; Abdülkadir Çavuş, İbrahim Çavuş ve o devrin profesörü sayılan müderris Muhyizade Muhittin Efendilerin katılımı ile imzalanmış, Kadı Ahmed Efendi tarafından da onaylanmıştır.

### **Toplu iş sözleşmesi taşıyan bu anlaşmaya göre:**

- Bir kalfa en az 100 fincan işlemesi karşılığında 40 akçe, 150 fincan işlemesi karşılığında ise 60 akçe alacaktır.
- Bir işçi en az 100 bayağı fincan işlemesi karşılığında 24 akçe, 250 bayağı fincan işlemesi karşılığında ise 60 akçe yevmiye alacaktır

Ayrıca bu iş sözleşmesinde çalışma düzeninin korunmasına yönelik hükümler de yer almaktadır. Bu hükümlerle alakalı en dikkat çekici maddelerden birisi ise şöyledir:

Kalfa ve çıraklar bu anlaşmada belirtilen hükümler dışında bir istekte bulunmayacaktır. Kalfalar ve çıraklar, Kütahya'daki 24 işyerinden başka işyeri açamayacaktır. Kalfa ve çıraklar, belirtilen düzeni bozmaya kalkıştıklarında ölüme bedel kürek cezasına çarptırılacaktır.



İlgar SULEYMANOV  
ilgarrustemoglu@gmail.com

# AHISKA

# TÜRKLERİ

## Coğrafi Konumu

Ahıska şehri, Gürcistan toprakları içinde, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan çok eski bir Türklük yurdunun merkezidir. Türkiye sınırına 15 km. mesafede bulunmaktadır. Posof Çayının iki yakasında yer alan bu şehir, karayolu ile Tiflis, Batum ve Türkiye'ye bağlıdır. Bu şehrin çevresinde Abastuban, Adigön, Aspinza, Ahılkelek, Azgur ve Hırtız gibi önemli kaza ve kasabaları bulunmaktadır. Bu kasabalara bağlı 200 kadar köyü vardır.

Ahıska bölgesinin en önemli akarsuyu Kür ırmağıdır. Bu ırmak batıdan gelerek Ahıska'a ulaşmadan birleşen Posof ve Adigön, Kobliyan, Paravan ve Uavel çayları ile karışarak Hazar Denizi'ne dökülür.

## Tarihte Ahıska

Ahıska bölgesi, çok eski devirlerden beri, insanların topluluk hâlinde yaşadığı bir bölgedir. Milâttan önce Hurriler, Urartular, Kimmerler ve Sakalar buralara hakim olmuş ve yaşamışlardır. Bu bölgede Türk iskanının kesin tarihi bilinmese de Büyük İskender zamanında bölgede Bun-Türk ve Kıpçak Türkleri'nin yaşadığı bilinmektedir. Kıpçaklar ve Bun-Türkler Ahıska bölgesinde yaşayan yerli ahalinin adıdır.

1268'de İlhanlı Devleti zamanında Kıpçak Atabek sülalesi burada hükümet kurmuş ve bu hükümet İlhanlı devletine, daha sonra Sefevi devletine bağlı kalarak 310 yıl ayakta kalmıştır. Günümüzde Ardahan ilimizin Posof ilçesinde bulunan Cak Kalesi, Kıpçak Atabeklerden kalmadır.

1578 yılında Lala Mustafa Paşa öncülüğünde Kafkasya'ya gelen Osmanlı ordusu, Hazar denizine kadar olan yerleri fethederek Osmanlı Devletine katmıştır. Bununla birlikte Ahıska bölgesi de Osmanlı Devleti hakimiyeti altına girmiştir. Ahıska şehri Osmanlı'nın bu bölgede kurduğu Çıldır Eyaletinin başkenti oldu. 250 sene Osmanlı Devleti yönetiminde kalan Ahıska, 1828 yılında Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Edirne Antlaşması'yla Çarlık Rusya'nın eline geçti.

Bu savaşta Ahıska halkı yediden yetmişe savaşta korkusuzca iştirak etmiş ve Osmanlı'ya ne kadar bağlı olduğunu bir daha göstermiştir. Rus askeri kaynaklarında Ahıska halkının kahramanlıklarını şu ifadelerle yer almaktadır.

"Ahıska erkeklerinin yiğitlik ve fedakarlığını tasvir etmek lazım değildir. Onlar o esnada hiçbir yerde misli ve menendi görülmemiş bir tarzda ateşe atılan kadınlarını hatırlamak hadisenin tasvirine kafidir. Türk kadınları ellerinde silahlarla aslanlar gibi hücum ederek muharebede sebat ediyorlardı. Çaresiz kalan gaziyeler Ruslara teslim olmamak ve esaret altında kalmamak için kendilerini diri diri yangın alevleri içine atıyorlardı."



**“ Ahıska gül idi gitti  
Bir ehli dil idi gitti  
Söyleyin Sultan Mahmud’a  
İstanbul kilidi gitti.”**

Ahıska Rusların eline geçtikten sonra halk şairi devrin padişahı Sultan Mahmud a şiirle dile getirmiş şikayetini;

“ Ahıska gül idi gitti

Bir ehli dil idi gitti

Söyleyin Sultan Mahmud’a

İstanbul kilidi gitti.”

1930’lu yıllarda başlayan baskı ve şiddet döneminde binlerce aydın ve din adamları zindana atılarak işkencelere maruz kaldı ve idam edildi. Stalinin desteği ile Ahıska Türkleri’nin büyük bir bölümünün soyadı zorla Gürcüceye çevrilmiştir. 1938 Sovyet Anayasasınının kabulünden sonra bu bölgedeki Türkler kayıtlara Azerbaycan, dilleri Azerbaycan dili olarak geçilmiştir. 1940 yılında ise resmi dil Gürcüce olmuştur. Sovyetler Birliği’nin Gürcü kökenli diktatörü Stalin, yaptığı zulüm ve işkencelerle dünya tarihinin zalim isimler listesine adını yazdırmıştır.

### **1944 Sürgünü**

II. Dünya Savaşına kadar askere alınmayan Ahıska Türkleri, savaş başlayınca eli silah tutan 40.000 civa-





rında genç, silahaltına alınarak Almanlarla savaşmak üzere cepheye gönderilmiştir. Geride kalan kız, gelin ve yaşlılar dahil herkesi Ahıska Borcom demiryolu inşaatında çalıştırdılar. Devlet Savunma Komitesi'nin 31 Temmuz 1944 tarihinde 6279 sayılı kararıyla Ahıska Türkleri'ni topyekün sürgüne gönderilecekti. Çocuklarının cepheden geleceği tren yolunun yapımında zor şartlara rağmen çalışan halk, kendi yaptıkları tren yolunda sürgüne gönderileceğini bilmiyordu. Ve o kara gün geldi. Bir milletin başına gelebilecek en korkunç, akıl almaz, acımasız ve insanlık dışı bir trajedi, Ahıska Türkleri'nin başına gelmiştir. 1944 yılı Kasım ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'de askeri zorlukla evinden zorla çıkarılan halk, kendilerinin yaptıkları demiryolu hattıyla hayvan vagonlarına bindirilerek Orta Asya'ya (Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan)'a sürüldü.

Ahıska Türkleri sürülürken onlara; "Sizi Alman tehlikesinden korumak için başka yerlere geçici olarak gönderiyoruz, en kısa zamanda topraklarınıza geri döneceksiniz" diye bilerek yanlış bilgi vermişlerdir. Bu ölüme yolculuk, ortalama bir ay sürdü. Yollarda açlık, soğuk ve hastalıklarla mücadele eden binlerce insan yollarda öldü. Cesedleri yol kenarlarına sepilerek kurdada kuşa yem edildi. Geride kalan aileler, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistana yerleştirildi. Yerleştirildikleri yerlerde toplam 12 yıl özel-sıkı rejime tabi tutuldular.

1945'te Almanlar'ın yenilgiyle neticelenen II. Dünya Savaşında 40.000 Ahıska Türkü askerinden ancak 15.000 geri dönebilmiştir. Geri kalan 25.000'i bu savaşta ölmüştür. Çoğu sakat ve yaralı kalarak dönen Ahıska Türkleri köylerine döndüklerinde kimseyi bu-

lamadılar. Onlar vatan için savaşırken, köyde bıraktıkları aileleri sürgüne gönderilmişti. Askerden dönenler aylarca ailelerini aramak zorunda kaldılar. Bazıları da "kimin için ve ne için savaşmıştıklarını" sorgulamaya başlamaları üzerine kısa sürede tutuklanarak Sibiry'a sürgüne gönderildiler.

1953'te Stalin'in ölümünden sonra Sovyetler Birliği'nde bir rahatlama hissedildi. 1956'da Kuruşçev'in Komünist Partisinin 20. Kurultayında yaptığı açıklamadan sonra sürgünde bulunan Karaçay, Balkar, Çeçen, İnguş ve Kalmuklar kendi ülkelerine yeniden dönme imkanı tanımıştır. Kırım Türkleri ve Ahıska Türkleri bu uygulama dışında kalmıştır. Üstelik bunların eski vatanlarına ziyaret etmeleri de yasaklanmıştır. 31 Ekim 1956 yılında Yüksek Sovyet, gizli polis teşkilatının kontrolünde devam eden sıkı yönetim rejimini kaldırdı. Sıkı yönetim kalktıktan sonra, Ahıska Türkleri vatan dışında istedikleri yere gidebilme özgürlüğünü elde etmiş oldu. Bir çoğuda vatana gitmek için Ahıska'ya yakın olan Azerbaycan'a yerleşmişlerdir.

### FERGANA OLAYLARI

Ahıska Türkleri'nin sürgünü bununla bitmemişti. 25 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'a kadar Özbekistan'ın Fergana Vilayetine bağlı Margilan, Taşlak, Kokand, Kuvasay ve Ahunbabayev ilçelerinde Ahıska Türklerine karşı saldırılar gerçekleştirildi. Bu saldırılar sonucu resmi kayıtlara göre; 112 kişi ölmüş 1032 kişi de yaralanmıştır. 850'den fazla ev yakılıp dağıtılmıştır. Böylece ikinci kere geçici sürgüne tabi tutuluan 17.000 Ahıska Türkü Rusya'nın Kursk, Orlov, Belgorod, Krasnodar, Rastov, Stavropol regionlarına yerleştirilmiştir. Halen Eski Sovyet ülkelerinde dağınık halde yaşayan Ahıska Türkleri'nin yaşam belirsizliği devam etmektedir.

Kırgız Türkleri 34 yıldır Van'ın Erciş ilçesine bağlı Uluşpamir Köyü'nde yaşıyorlar...  
Kültürlerini ve Türklük bilinçlerini hiç kaybetmediler.  
Uluşpamir, en çok korucu sahibi olan köy konumundadır.

# VAN'DA BİR KIRGIZ KÖYÜ...



### PAMİRDEN ULUPAMİR'E...

Önce savaş çıktı, Afganistan'dan, Pakistan'a göç ettiler. Savaşın şiddetine ve koşullara dayanamayıp Türkiye'ye göçmeye karar verdiler. Van iline 132 km uzaklıkta olan Ulupamir köyünde yaşayan ve savaştan canlarını kurtaran Kırgız Türkleri burada terör örgütlerinin tehlikesi ile yüz-yüzeler. Ama bütün bu zorluklara rağmen Türkiye'yi de kendi vatanları bilen göçmen Kırgızlar arasında gönüllü olarak teröristlere karşı bölgeyi koruyan askerler de az değil.

Onlar Türkiye'nin doğusunda Ulupamir Kırgız Türklerinin köyünde yaşıyor. Bu köy Van iline 132 km, Erciş ilçesine 32 km uzaklıktadır. Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Geldikleri yer ise Afganistan'ın kuzeyindeki Pamir Yaylasıdır. SSCB 1979'da ülkelerini işgal edince Kırgız nüfusun bir kısmı çareyi Afganistan'ı terk etmekte bulur. Kimi Kırgızlar komşu ülkelere sığınır, kimisi de daha uzak ülkelere.

Bir gün hanları Hacı Rahmankul Kutlu, "Aksakal" adı verilen yaşlılar meclisini toplar. Savaşın bütün şiddetiyle sürdüğü bir dönemde Aksakallar, Kırgızların yaşaması için göç etmeleri gerektiğine kararına varır. Bunun üzerine bir Kırgız topluluğu, komşu ülke Pakistan'a gider. Yaylada yaşayan Kırgızlar, Pakistan'daki sıcak iklime alışamaz. Hatta 450 Kırgız bu yüzden yaşamını yitirir. Topluluğun önde gelenleri çözüm olarak Türkiye'ye gitmeyi önerir. Aldıkları Türkiye'ye göç kararını Pakistan'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne ileterek yardım isteğinde bulunurlar.



Türkiye’de iktidar, 12 Eylül 1980’de askeri darbe yapan yönetimin elindedir. İslamabad Büyükelçiliği’nden gelen istek, dönemin devlet başkanı Kenan Evren tarafından 1982 yılında kabul edilir. 1150 Kırgız, Türkiye’ye ait uçaklar ile başlarında hanları Rahmankul’la birlikte Adana’ya getirilir. Sonra Malatya ve Van’ın değişik yerlerine dağıtılır. 1983’te iktidarı devralan Başbakan Turgut Özal tarafından da Van’ın Erciş ilçesi Altındere Köyünde inşa edilen konutlara yerleştirilir. Altındere Köyü’nün ismi, Kırgızların isteğiyle daha sonra “Ulupamir” olarak değiştirilir. Ulupamir Köyü’nde 3850 Kırgız Türkü yaşamaktadır.

### KORUYUCU KIRGIZLAR

Kırgız Türkleri bölgedeki PKK terör örgütünün varlığı nedeni ile devlet tarafından verilen yetki ile “koruculuk” yapmaktadır. Köyde 3 grup korucu var. Yüz seksen altı korucuyla en çok korucu sahibi olan köy konumundadır. Bu da onların özel bir birlik olarak algılanmasına ve PKK sempaticianları tarafından he-



def gösterilmelerine neden olan sebeplerden sadece biri. Bu köylülerin en güzel özelliği savaşçı ruhlarının kaybolmaması. Bu özelliklerinden dolayı devlet Kırgız vatandaşlarımızın bir kısmını korucu olarak görevlendirmiştir. Böylece PKK terör örgütünün tırmandığı dönemde uygulanan koruculuk sisteminin en önemli parçalarından biri haline gelmişlerdir. Bu hususta devlet daha da ileri giderek Kırgızların atı iyi kullanma yeteneğini fırsat bilip atlı korucular oluşturdu.

### TÜRKİYE SEVGİSİ

34 yıla yakın bir süredir Türkiye’de yaşayan Kırgızlar çevreye uyum sağlamış durumdadır. Özellikle de yeni nesil. Nüfus cüzdanlarında doğum yeri Erciş yazan Kırgız arkadaşlarım artık bizden biriyim gibi algılanıyorlar. Bu arkadaşlar, her zaman Türkiye’de olmanın memnuniyetini bizlerle paylaşıyor. Hatta biraz daha



ileri giderek "Biz aslında Türkiyeliyiz fakat aslımız Kırgız Türkü diyorlar. Kırgızistan'la Türkiye'yi farklı tutmayan Kırgızlar milli takımız kazanınca at binip bayraklarla kutlama yapıyorlar.

### SON PAMİR HAN'ININ VASIYETİ

1990 yılında Ulupamir'de vefat eden son Pamir Hanı Rahmankul KUTLU ölüm döşeginde halkına şöyle vasiyette bulunur: "Gelenek ve göreneklerinizi yani Türklüğünüzü unutmayınız. Bunları yaparken de okumaktan da geri kalmayın." Kırgızlar, hanlarının bu vasiyetini yerine getirmeye çalışıyorlar. Fakat okuma yönünden pek sayılmaz. Çünkü ilkokul ve ortaokul bulunan köyde, yaşam koşullarından ve köyün şehir merkezinden uzak olmasından dolayı lise veya üniversiteye giden çok az kişi var.





BOLU'DA 10. YIL MARŞI YASAKLANDI, MALUM SENDİKA YASAKÇI MÜDÜRE SAHİP ÇIKTI!

# “TÜRK ÖNDE, TÜRK İLERİ” SÖZLERİ Mİ SİZİ RAHATSIZ ETTİ?

Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, okullarda 10'uncu Yıl Marşı'nın söylenmesini yasakladı. Malum sendikanın Bolu Şube Başkanı ise yasakçı müdüre sahip çıktı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ise Cengiz ve yandaş sendikanın başkanına sert tepki göstererek, “Marşın hangi cümleleri nereni rahatsız etti. Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri sözleri mi?” diye sordu.



# 10.YIL MARŞI



*Çıktık açık alınla on yılda her savaştan,  
On yılda onbeş milyon genç yarattık her yaştan;  
Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan;  
Demir ağlarla ördük Anayurdu dört baştan.  
Türk'üz, Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,  
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!  
Bir hızla kötülüğü, geriliği boğarız;  
Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.  
Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız;  
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.  
Türk'üz, Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,  
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!  
Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını,  
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını.  
Bütünledik her yönden istiklal kavgasını;  
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını.  
Türk'üz, Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,  
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!  
Örnektir uluslara açtığımız yeni iz;  
İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz.  
Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz;  
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.  
Türk'üz, Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,  
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!*

*F. Nafiz Çamlıbel-B. Kemal Çağlar*



### 10. YIL MARŞI'NI YASAKLADI!

Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, okullarda 10'uncu Yıl Marşı'nın söylenmesini yasakladı. Cengiz, okul müdürleri toplantısında okullarda 10'uncu Yıl Marşı'nın çalınmaması talimatını verdi.

Cengiz, gazetecilerin bir sorusu üzerine, "Okullarda 10'uncu Yıl Marşı'nın çalınmamasını söyledim. Artık 10'uncu Yıl Marşı mı kaldı? 2023'te 100'üncü yıl marşını yazacağız" dedi.

### TÜRKİYE KAMU-SEN'DEN SUÇ DUYURUSU

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim-Sen, gelişmelere kayıtsız kalmadı ve gereğini yaptı. Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz hakkında suç duyurusunda bulunan Türk Eğitim-Sen resmi web sitesinden şu açıklama yapıldı:

"Bolu İl Milli Eğitim Müdür Yusuf Cengiz, 16.06.2016 tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan okul müdürleri toplantısında okullarda 10. Yıl Marşı'nın çalınmaması talimatını verdikten sonra, ertesi gün katılmış olduğu karne töreninde ise basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamada, yasaklama kararının doğru olduğunu bir kez daha vurguladıktan sonra "Okullarda 10'uncu Yıl Marşı'nın çalınmamasını söyledim. Artık 10'uncu Yıl Marşı mı kaldı? 2023'de 100'üncü yıl marşını yazacağız." şeklinde ifadeler kullanmak suretiyle Cumhuriyetin ve Türk Milleti'nin temel değerlerini ayaklar altına almıştır. İlgili hususa ilişkin Bolu İl Milli Eğitim Müdürü hakkında hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, görevi kötüye kullanma, Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ve Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme veya sövme fiillerini işlediğinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'na Bolu İl Milli Eğitim Müdürünün derhal görevden alınarak, kendisi hakkında gerekli idari ve hukuki soruşturmanın başlatılması kapsamında başvuruda bulunulmuştur. Unutulmamalıdır ki, Kamu yönetimine yön veren Devlet makamları, ruh ve fikir dünyası karanlık olan kişilerin heveslerini tatmin edeceği yerler değildir."

### GENEL BAŞKAN'DAN SERT TEPKİ...

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Konuk, kişisel sosyal medya hesabından, 10'uncu Yıl Marşı'nın yasaklanmasına çok sert tepki gösterdi. Konuk, şunları kaydetti: "Şu kendini bilmez yorumlarına bakın. Adam 10. Yıl Marşını yasaklayan Bolu Milli Eğitim Müdürüne sahip çıkmak için ne saçmalıklara imza atmış. 'Bizim marşımız İstiklal Marşıdır' diye savunma yapıyor, zannediyor ki, İstiklal Marşına sahip çıkmak için, 10. Yıl Marşına düşman olmak gerekir. Adamın, İstiklal Marşının, Gazi Meclis'in kabulüyle İstiklal Marşımız olduğundan haberi yok. Tarih bir bütündür, diye, kendisi söylüyor, ama Cumhuriyet Tarihinin ilk 10 yılını yok sayıyor. Evet bu milletin engin



bir tarihi var, bu milletin tarihinin her dönemi bizim tarihimizdir. Söylediğimiz tam da budur, geleceği tarihimizin herhangi bir dönemini yok sayarak şekillendirmezsiniz. Oğuz Kaan'ı, Alparslan'ı, Fatih'i ve Atatürk'ü bir birine rakip olarak değil, birbirinin devamı olarak görmek her şuurlu vatanseverin görevidir. Bunun dışında bir yaklaşım bize çok uzaktır. İstiklal Marşı ile 10. Yıl Marşını karşılaştırmak zaten başlı başına saçmalık ve aptallıktır. Yazık ki, bunu yapan bir sendika başkanı ve yazık ki bir öğretmen ve çok daha yazık ki, kendisini vatansever, milliyetçi ve hatta Atatürkçü olarak tanımlayan niceleri bunların değirmenine su taşıyor. Bu vatandaşa şunu da söyleyeyim, Koncuğiller ifadesi benim sülalemi tanımlar, sendikamın üyelerini değil. Bu ifade dahi, senin çapının ne olduğunu göstermektedir. Bizim camiamızı tanımlayacak tek ifade olsa olsa VATANSEVERLER ya da TÜRKİYE ve TÜRK MİLLETİNİN SEVDALILARI olabilir. Esasen, öyle insanlar tanım ki, hiç bir konuda fikirleri yoktur, sadece talimatla düşünürler. Dünün azılı çözümcüleri ve PKK seviciilerinin, talimat gelince, aniden PKK düşmanı olduklarını hep birlikte görmedik mi? Emin olun talimat gelse, bir takım zevat 10.Yıl Marşıyla yatıp, kalkmaya başlar. Allah hepimizi fikir sahibi olmayanlardan korusun."



Yusuf Ziya Erarslan  
Gazeteci-Yazar



Esir alınan İngiliz ve Fransız askerlerin savaş esnasındaki ifadeleri:

**“TÜRKLERLE MUHAREBE  
ETMEKTENSE ESİR OLMAYI  
TERCİH EDİYORUZ”**



**Başbakanlık Devlet Arşivleri belgelerine göre; Karargâh-ı Umumî İstihbarât Şubesi Müdürü Seyfi Bey, Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar'da esir alınan İngiliz ve Fransız askerlerinin ifadelerini gazetede yayınlanmak üzere Başkumandanlığa gönderdi. Esir askerler ifadelerinde, Türk askerlerinin inanılmaz vatan müdafaası esnasında verdikleri ağır kayıpları anlatırken, hemen hepsi, 'esir oldukları için' çok mutlu olduklarını dile getirdiler.**

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu

Başkumandanlığı Vekâleti

Sube: 2

Numara: 16165

Matbûât Müdüriyet-i Umumiyesi'ne

Düşman üserâsı arasında:

"Kumandanın müsaadesiyle ahîren Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar'da alınan üserâ (esirler) ile görüldüm. Seddülbahir'de esir edilen Fransızların ifade-sine nazaran Fransızların kuvve-i maneviyesi pek muhteldir. Daima askerleri tehlikeye sevk eden zâbitlerin kendileri hemen hiç hücumlara iştirâk etmezlermiş.

Bu sebeble zâbitlerine karşı itimadları (güvenleri) münkesirdir (kırılmıştır.) Çanakkale'de muharebe etmelerinden Fransızlar memnun değillermiş. Bu sebeble her gün birçok sâyi'a zuhur edermiş. Hatta geçen Temmuz evâsıtında ikinci firkanın Fransa'ya avdet edeceğine ve yerini İngilizlere terk eyleyeceğine dair bir sâyi'a deverân etmiş ise de aslı çıkmamış. Askeri buraya bidâyeten ehemmiyetsiz bir resm-i geçid yapmak için getirmişler. Bunda muvaffak olamayınca şimdi: "Sizin vazifeniz Achibaba'yı (Alçıtepe) alıncaya kadardır. Ondan sonra artık işiniz bitecek, rahat edeceksiniz." diye teşvik ve tescî ediyorlarmış.

Lâkin Alçıtepe'nin zabtının mümkün olmayacağını görerek pek nevmîd (ümitsiz) bir hâlde kalmışlar. Anafartalar'da alınan esirler, Suvla Limanı ve Tuzla Gölü civarına çıkan kıta'âtın çıkdıktan sonra yirmi dört saat mütemâdiyen ateş altında kaldıklarından çok zâyîât verdiklerini ve Bud isminde bir esir, kırk üç kişilik bir müfrezeden on bir kişi kaldıklarını ve tekmîl zâyîâtın bu nisbetde olduğunu söyledi.

### **İNGİLİZ ESİRLERİN İFADELERİ...**

Bir İngiliz esiri suret-i esaretini şöyle nakletti:

"Türkler bizi bidâyetde aldatdı. Çok telefât (zaiyat) vermemize rağmen biz ilerlemeye muvaffak olduk zannediyorduk. Fakat elimize geçen ilk siperlerden daha ileri gitmek için vâki' olan teşebbüsümüz müdhis bir ateşle karşılandığını ve taburumuzun kâmilen yere serildiğini gördüğümüz zaman bidâyetdeki ilerlemeliğimiz bir muvaffakiyet değil, bilakis Türklerin dü-



şürdüğü bir tuzak olduğunu anladık. Türkler evvelce işgal ettiğimiz kendi siperlerine tekrar geldikleri zaman ancak esir olarak elde ettikleri bizlerden mâ'adâ taburun mütebâkî (geriye kalan) efrâdını (askerleri) kâmilen (eksiksiz) maktûl (öldürülmüş) olarak buldular. Sizi te'min ederim ki, taburumuzdan dört-beş kişi sağlam kalmadı. Bizi esir aldıktan sonra sıhhiye neferâtınız (askerleriniz) yaralarımızı güzelce sardılar ve bize pek iyi bakdılar. Şimdi esir olmayı muharebeye tercih ediyoruz".

Diğer biri ilâve etdi:

"Muharebe hepimizi sıkıyor. Esasen gönüllü olduğumuzdan biz imza verdiğimiz yerlerde askerlik edecek idik. Fakat bizi buraya sevk etdiler. İngiltere'de az asker kaldı. Bundan sonra kimse asker olmak istemiyor. Biz esir olduğumuza çok memnunuz".

Müteâkiben hep bir ağızdan gayet neşeli şarkılar söylemeye başladılar. Şimdiye kadar vürûd eden esirlerden hiçbir İngiliz ve hatta daha sen ve sâtır görünen Fransızlar dahi bu suretle bir memnuniyet eseri göstermemişlerdir.

Millî Ajans muhbiri lisanından gazetelerde neşredilmesini rica ederim.

Fî 26 Seval sene [1]333 - Fî 25 Ağustos sene [1]331 / [7 Eylül 1915]

Karargâh-ı Umumî

İstihbarât Şubesi Müdürü

Seyfi

.....



Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu

Başkumandanlığı Vekâleti

Şube: 2

Numara: 16183

(Harb Matbûât Karargâhı'ndan alınmıştır.)

Hatt-ı harbde dolasan bir Alman muhabiri tarafından yazılan: "Gelibolu tepeleri üzerinden atla gidiyorum. Etraf samt-u sükûn (sessizlik) içinde... Uzaklarda bir müezzin aksam ezanı okuyor.

Vadilerden gelen beyaz ve şeffaf bir sis, din ve vatan uğrunda fedâ-yı can eden kahramanların necîb (cömert) ve sâf ruhlarıyla birlikte semâyâya, semt-i câvidâna doğru yükseliyor. İşte Çanakkale kahramanları böylece yükseliyorlar!

O gün pek sıcakdı.

Orada, yüz metre uzakda İngiliz siperleri bulunuyor ve tüfek kabzalarından kavîce (sıkıca) kavramış yüzlerce kahraman askerler, bunlara karşı hâzır duruyorlar.

Öbür tarafda her sey âlûde-i sükûn (hareketsizlik). Yalnız, o menhûs (uğursuz) tel örgü mâni'aları (engelleri) günes ziyâsından parıldıyor. Yüzbaşı Hüseyin Ali kendi avcı siperleri içinde dolaşiyor. Etraf, o kadar sâkin, o kadar latif ve rahat ki... Avcı hatları ilerlemeye başladı... Taarruz kızışiyor...

"İleri, Allah yardım ediyor! Allah verecek. Ali'ye dürt, Mehmed ileri! Haydin hep birlikte!.. İleri!.. Abdullah dermanın kalmadı mı? Yaralandın mı yoksa?.. Düşman siperleri iste burada!.. Simdi onu alırsız... Allah!.. İsbet

etdi!" Öbürleri daima ilerlemekte... Yeni kitleler geliyor, öne geçenler da-ima çoğalıyor. Kursunlar, yağmur gibi yağıyor, sarapneller öterek patlıyor. "Asker!.. Çabuk!.. Siper kazan!.. Çabuk cephane getirin!.. Kursunları buraya dök!.. Sükûnetle nisan al!.. Daha ileriye... Mâni'ayı (Engelleri) dolaşip siperlere girmeli. Haydi çocuklar, hücum!.. Hücum!.." Siperler içine girdik. "Son düşmanları tard (uzaklaştırma) ediniz!.. Dur, Mehmed! Ali bana yardıma gel!.. Benim karsımda da çok var!.. Sabret!.. Geliyorum!.."

Göğüs göğüse geliniyor. Bir taraftan yeni askerler sel gibi ilerliyor, daima yeniler geliyor...

Sarapneller havada patlıyor... Düşman burada yılıp kaçıyor. "Pekâlâ, bırakma!"

Diğeri merakda... "Onlar o kadar çok ki! Zararı yok!.. Sebat et (kararlı ol)!.. İşitiyor musun? Sebat!.."

"Kaçanlara ateş edin!.. Ahmed!.. Siperi bir kişilik daha genişlet!.. Siz de kazanız, siperler derince olsun. Kum torbalarını öbür taraftan koyunuz".

"Çabuk çocuklar, çabuk! Vakit yok!.. Düşman mukabil taarruza başlıyor.

Cephane buraya!.. Koş! Yoksa kursunla vurulacaksınız!.. Koş!.." Düşmanı ateş karşılıyor ve artık yaklaşamıyor. Askerler kazma, kürekle geliyorlar.

Siperler derinleştirildi ve gerideki safla irtibat te'sis olundu.

Ölüler yatıyor, mecrûhlar (yaralılar) inliyorlar ve güneş artık gurûb ediyordu. (batıyordu.) Yüzbaşı Hüseyin Ali, zabt edilen düşman siperinden ağır ağır getiriliyor. Bir kursun alınma isabet etmiş. Nazarları, ateşin ve zafer sevinçleriyle lem'adâr. (şimşek gibi çakıyor) Orada tâ memleketin cenûb (güney) taraflarında beyaz ve küçük bir şehirde onun için ağlayan sevgilisi. Onu şimdi şanlı ve nişanlı görünce kim bilir ne kadar sevinecektir!

Ben Gelibolu tepeleri üzerinde atla gidiyorum.

Ortalık o kadar sükun ve sükût içinde ki!"

3 Eylül sene (I) 331 / (16 Eylül 1915)

.....



## ANKARA'DA GEZİLECEK YERLER



Her yıl yüzbinlerce kişi ziyaret ediyor

# TABIAT VARLIKLARI MÜZESİ



Müzenin giriş katında Güneş ve Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin orantılı modelleri ile uzaya yolculuk yaptıktan sonra birinci kata çıkarken Dünya'nın oluşumundan itibaren 4,5 milyar yıl boyunca yaşamın nasıl bir değişim gösterdiğini, her jeolojik devirde ortaya çıkan canlı çeşitliliğini göreceksiniz. Birinci katta ise tüm bu jeolojik devirler boyunca canlıların evrimsel süreçlerini temsil eden ve kıtaların bugünkü konumlarına nasıl geldiklerini ve levha hareketlerini kanıtlayan fosil örnekleri sizleri bekliyor.

Bir hücrelilerden gelişmiş eklembacaklılara kadar büyük bir çeşitlilik gösteren omurgasız hayvanlara ait çok sayıda fosil birinci katta sergilenmektedir. Yaklaşık 185 milyon yıl öncesine ait ve Ankara çevresinden bulunmuş olan, günümüz mürekkep balıklarının yakın akrabası dev ammonit *Lytoceras* müzemizde sergilenen önemli fosillerindendir. *Lytoceras* gibi denizel canlılara ait fosiller bize geçmişte bu bölgelerin denizler altında olduğunu kanıtlamaktadır.

Omurgalılar Bölümü'nde daha çok memeli gruplarına ait fosiller bulunmakla birlikte balık, iki yaşamlı,



sürünge ve kuşlara ait fosiller de sergilenmektedir. 299–270 milyon yıl öncesine ait ve Güney Amerika’da bulunmuş olan sucul sürünge Mesosaurus brasiliensis bize geçmişte kıtaların konumları hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Temel memeli grupları ayrı ayrı vitrinlerde çok sayıda fosille sergilenerek ziyaretçilere geçmişteki yaşamı göstermektedir. Bu vitrinlerde büyük kısmı ülkemizden olmak üzere çok sayıda gergedan, zürafa, etçiller ve hortumlu memeliler gibi bugün ülkemizde yaşamayan hayvanlara ait fosiller bulunmaktadır.

Müzenin en önemli örneklerinden biri olan Baluchitherium’a ait fosiller de birinci katta sergilenmektedir. Şimdiye kadar bilinen gelmiş geçmiş en büyük kara memelisi olan ve yaklaşık 25 milyon yıl önce yaşamış bu dev gergedana ait fosiller ülkemizde ilk kez Tabiat Tarihi Müzesi projesi ile bulunmuş ve az sayıda örnek teşhirde sergilenmektedir. Buluntuların büyük kısmı koleksiyonda yer almaktadır. Projelerimizi görüntülemek için tıklayınız.

### **150 MİLYONLUK DİNAZORLAR...**

Birinci katın orta kısmı dinozorlara ayrılmıştır. Bu bölümde 150-155 milyon yıl öncesine ait etçil dinozor Allosaurus fragilis’e ait kalıp iskelet ve bu iskeletin giydirilmiş modeliyle birlikte 154 milyon yıl öncesine ait dev otçul Brachiosaurus ve 67-65,5 milyon yıl öncesine ait dev etçil dinozor T.rex’in (Tyrannosaurus rex) kafa kalıpları sergilenmektedir.

Paris Ulusal Tabiat Tarihi Müzesi tarafından hediye edilmiş olan T. rex’e ait kafatası kalıbının orijinali, 1902 yılında A.B.D.’nin Montana Eyaleti’nde yer alan Hell Creek Vadisi’nde bulunan ve şu an Amerikan Tabiat Tarihi Müzesi’nde sergilenen ilk T. rexiskeletine aittir.

### **FİLLER VE BALINALAR...**

Dinazorların hemen yanında bulunan filler ve balinalar bölümünde günümüzden yaklaşık 3500 yıl öncesine ait ve Kahramanmaraş’ta bulunmuş, günümüz Asya filinin eski temsilcilerinden olan Maraş filine (diğer isimleriyle Antik fil, Suriye fili –Elephas maximus asurus) ait iskelet ve kafatası bulunmaktadır. Bu örneklerle aslında çok yakın bir geçmişte Anadolu’da fillerin yaşamış olduğunu görüyoruz. Yine bu bölümde bulunan ve 2002 yılında Adana-Yumurtalık sahiline vuran uzun balınaya ait iskelet, Akdeniz’de yaşayan memeliler hakkında bize bilgi vermektedir.

### **KOLEKSİYONLAR**

Tabiat Tarihi Müzesi, teşhirde yer alan fosiller dışında yaklaşık 100.000 fosilin bulunduğu büyük bir koleksiyona sahiptir. Bu koleksiyonda MTA’nın kuruluşundan günümüze kadar yapılmış olan çalışmalarından elde edilen omurgasız ve omurgalı hayvanların ve bitkilerin fosilleri bulunmaktadır. Ülkemizin çok çeşitli bölgelerinden bulunmuş olan bu fosiller arasında bugün yerleşim bölgesi olarak kullanılan alanlardan da fosiller mevcuttur. Özellikle Neojen dönem omurgalı fosilleri açısından zengin olan koleksiyonda Akkaşdağı, Sinap gibi önemli lokalitelere ait fosiller bulunmaktadır. Ayrıca Dünya’da sınırlı sayıda bulunan Baluchitherium’a ait ülkemizden bulunan fosiller de koleksiyonda yer almaktadır.

### **DİYORAMALAR...**

Türkiye’nin hayvan ve bitkilerine ilişkin canlandırma vitrinleri Diyorama Bölümü’nde bulunmaktadır. Bu vitrinler bölgelerdeki yaşam ortamları, nesli tükenmiş veya tükenmekte olan hayvanların yaşam ortamları ile Türkiye çiftliklerinde yetiştirilen bazı hayvanlara ilişkin canlandırmalar şeklinde hazırlanmıştır. Burada sergilenen önemli örnekler arasında 1974 yılında Ankara-Beypazarı’nda vurulmuş olan Anadolu panterini, deniz kaplumbağasını, Angora tavşanını ve kızıl akbabayı sayabiliriz.





Doç. Dr. Şeref İba

# “YÜRÜTMENİN ÇİFT BAŞLILIĞI” SENDROMU

Amerika Birleşik Devletlerinde, işin uzmanları tarafından masa başında tasarlanan ABD tipi başkanlık modeli, sert kuvvetler ayrılığı ilkesinin fren ve denge mekanizmalarıyla güçlendirilmiş halinin ılımlı ve ideolojik yönden birbirine çok yakın iki parti üzerinden çalışması esasına dayanmaktadır. ABD Başkanı, “yürütmenin tek başlılığı”nın simgesidir. Saf başkanlık sistemi, Amerikan toplumunda, ihtiyaçtan kaynaklanan anayasa mühendisliği harikası bir Amerikan buluşudur. Devletlerin birleşmesinden meydana gelen ABD tecrübesine baktığımız zaman, klasik başkanlık sisteminin federasyon şeklindeki bir devlet yapısı için hayli ideal bir sistem olduğunu kabul etmek gerekir.

İngiltere ile tarihi planda sembolleşen parlamenter sistem ise, bir yanda “monarşi (Taç)” diğer yanda başbakan olmak üzere “çift başlı yürütme” ilkesine dayanır. Parlamenter sistemin doğuşunda yürütmenin sorumsuz kanadı, sembolik yetkilere sahip “monarşi” olarak somutlaştığı için “monarşik parlamenter sistem” ayrımı yapılır. İki başlı yürütmenin sorumsuz kanadını oluşturan monarşi yerine seçimle gelen cumhurbaşkanı ya da Devlet başkanı tipinde ise “cumhuriyetçi parlamenter sistem” söz konusu olmaktadır. Çift başlı yürütmede, başlardan biri olan başbakan oyun kurucu siyasi aktör rolünde, monark ya da cumhurbaşkanı ise sembolik yetkilere sahip ve sorumsuz konumdadır. Böyle olunca da, “çift başlılığın” siyasi kriz üretme ihtimalinin doğal olarak ortadan kalktığı görülmektedir.

Hükümet sistemlerinin toplumların ihtiyaçlarından hareketle kendi şartları dikkate alınarak tasarlanması

gerekir. Siyasi sistem değişikliğinin kendiliğinden ya da otomatikman daha yüksek bir demokrasi standardı manasına gelmediği unutulmamalıdır. Kaldı ki, demokrasi kalitesi bakımından bu sınıflandırmaların tek başına bir önemi de yoktur. Hükümet sisteminde çift başlılığın giderilmesi halinde, müthiş bir demokratik hamle yapılmış olacağı şeklindeki tek başlılık fetişizminden kurtulmak şarttır.

Bu bağlamda, ülkemizde sorunun ana kaynağı, 2007 Yılında cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi esasına geçilirken sadece seçim hususunun değiştirilmesi eski hükümlerin 1982 Anayasasındaki haliyle olduğu gibi bırakılmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü 1982 Anayasasında, cumhurbaşkanı tarafsız ve sorumsuz konumda olduğu halde aşırı yetkilerle donatılmıştır. Başbakan ve cumhurbaşkanı ikisi birden geniş yetkilere ve görevlere sahip olduğu için siyasi sistemde kudretli oyun kurucu aktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yürütmede çift başlılık sendromunun belirtileri tam da bu noktana başlamaktadır. Oysa, çift başlı siyasi tabloyu önlemek amacıyla parlamenter sistem tercihi uygun olarak iki siyasi aktörün görev ve yetkileriyle ilgili normatif revizyon yapılması gerekirdi. Başka bir ifadeyle, cumhurbaşkanının yetkileri azaltılmalı ve yetki kullandığı ölçüde sorumluluk getirilmeliydi. Bunlar yapılmaksızın sadece “halk tarafından seçim” düzenlemesine gidilmekle, 140 yıllık tecrübemizin bulunduğu parlamenter sistemin fiilen rayından çıkması beklenen bir olgudur. Yürütmenin iki

başını oluşturan cumhurbaşkanı ile başbakan arasında, özellikle farklı siyasi çizgiden gelmesi durumunda, çatışma ve siyasi kriz potansiyelinin kaçınılmaz olduğu bilinmektedir. Bugünlerde ülkemizde siyaset bilimi literatürüne katkı yapacak bir örnek olay daha yaşanıyor. Aynı siyasi hareketten oldukları halde cumhurbaşkanı tarafından başbakanın değiştirilmesi, çift başlı yürütmede iki aktör de geniş yetkilere sahip oyun kurucu pozisyonda ise siyasi bunalım çıkması sürpriz niteliği taşıyor.

Fransa'nın yakın zamanlarda gerçekleştirmiş olduğu anayasa değişiklikleri ile yeniden yüzünü klasik parlamenter sisteme çevirmesi, yürütmenin iki başlılığı bağlamında da anlamlı bir örnektir.

Ülkemizde, siyasi sistem tartışmaları kendi mecrasında ve reel boyutlarıyla tartışılmıyor. Kuvvetler ayrılığı ilkesi, sadece kağıt üzerinde. Örneğin, ciddi boyutta denetim açığı var. Denge ve denetim mekanizmaları işlemiyor. Yasama organı hükümeti denetleyemiyor. Yapılacak bir anayasa değişikliğiyle, Başbakan hariç tüm bakanların parlamento dışından atanması yani “bakanlık göreviyle milletvekilliğinin bağdaşmazlığı” esasına geçilmesi şeklindeki yeni tekniği benimseyip başarı grafiği yükselten ülke örnekleri var.

Hükümet sistemi, ister çift başlı ister tek başlı olsun değişmeyecek makro amaç, demokrasinin iyileştirilmesi olmalıdır. Sözün özü, ortak akıl yoluyla ülkemiz gerçeklerine uygun rasyonel çözümler geliştirmeyi öğrenmeliyiz. Asıl mesele bu.



Emrah BEKÇİ  
Araştırmacı / Yazar

# İSTİHBARAT & DEVLET

Devletimizin sınır uçlarını oluşturan kurum ve kuruluşlarının başına, siyasi yapılanma ile değişen yöneticiler değil, vatan ve millet sevgisi ölçülerek, atamaları yapılacak vatan evlatları tayin edilmelidir. Bilinmeli ki; ülkeyi, dolayısıyla devleti payidar kılacak olan bu sınır uçlarıdır. Ülkenin kaderini, halktan bi-haber değil, "Hep Haber" olan vatan evlatlarının çoğunluğu belirlemektedir.



Devletimizin yapması gereken ise devletin ana damarlarını oluşturan, sağlık ve güvenlik kurumlarını siyasetten tecrit etmeleridir. Siyasetin dâhil olduğu 'İstihbarat' kurumunun önceliği 'devlet güvenliği' değil. Parti güvenliğidir. Hal böyle olunca, bu açığı gören farklı devletler, vatan dediğimiz coğrafyada, gerek vakıfları, gerek ise misyonlarıyla at oynatıp, havai fişek patlatıp, kutlama yapmaktadır.

**Efendim!**

**Öncelikle bütün okurlarımıza selam ederek başlamak istiyorum.**

Yazımın başlığından da anlaşılacağı üzere, **"Devlet"** ve **"Haber alma-İstihbarat"** konularını irdeleyip, günümüzde vatanımız misakında yaşanan vahim olaylara değinmek istiyorum. Öncelikle **"Devlet"** kavramı üzerinde durmakta fayda görüyorum.

**"Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık."** İşte **"Devlet"**'in tanımı bu şekilde.

Devletin olması için gereken en önemli materyal **"Toprak"**. Ve toprak bütünlüğüdür. Yani sınırlarının çizilmiş, hudutlarının belli olması şarttır. Ardından siyasal bir örgütlenme ile bu toprağın idare edilmesi gerekiyor.

Burada **"Siyasal Örgütlenme"** hadisesi ülkemiz için biraz tuhaf denilecek bir halde. İzah edeyim: Devlet tanımındaki siyasal örgütlenmeye atıf, milletin cem halinde bütünlük oluşturması. Yani fertlerin ortak fikirlerini bir siyasal platformda temsil etmeleridir. **Edilmesi değildir.**

**Ülkemizde ise işin icrası çok farklıdır. Madden kuvvetli ve politik olarak ağzı söz yapan azınlık zümre, siyasal bir yapılanmaya girer, ardından kanun ve hükümlere uyum sağlayarak, kendilerinin ve zihinlerinin dehlizlerinde barındırdıkları fikirlerini, milletin tercihine sunarlar.**

Akabinde, milleti temsil ve devleti idare edecek heyet vücuda gelmiş olur. Lakin bu heyet, görünüşte kendilerini hukuk ve kanunlara göre uyarlamış yapılardır. **Hal böyle olunca, seçimi yapan millet, her şeyin normal ve devlet yapısına uygun olduğunu sanmaktadır. Oysa hakikat çok farklıdır.**

## Gerçeğin anlaşılması için kısaca bir kurgu aktarmak istiyorum:

Varsayalım; Kayseri'nin sanayi bölgesinde, işleri gayet iyi giden **"Tencereci Mustafa Efendi"**. Hayatında yaşamı boyunca ne bir siyasi teşekkülle irtibatı olmuş, ne de siyaset konusunda ilmi bir mesaisi vukuu bulmamıştır. **Tencereci Mustafa Efendi'nin hayatı; nohut veya kuru fasulyeyi en az yakıt sarfıyla pişirecek tencereyi 'nasıl üretir ve nasıl para kazanırım' derdidir. Bu hal Tencereci Mustafa Efendi'nin işini en iyi yapması ve vatanına olan hizmetin en iyi halidir.**

Gün gelir, bizim Tencereci Mustafa Efendi, öyle bir tencere yapar ki, tenceresi bütün yemekleri 10 dakikada pişirir..(!) Ulusal basın ve televizyonlar doğal olarak konuyu manşete taşırlar. Tencereci Mustafa Efendi bir gün televizyondaki söyleşisinde icat ettiği tencereleri anlatırken, kendisine sihirli bir soru sorulur: **Mustafa Efendi, tencerelerden kaç para kazanıyorsunuz?** Mustafa Efendi hemen cevap verir: **aşağı yukarı senelik 3 milyon \$..(!)**

Bu rakam, genel seçimlere yaklaşılan, devletin tanımındaki **"Siyasi Örgüt"**lerin, yani partilerin dikkatini çeker. Konuyu parti liderlerine aktarırlar, partilerinden aday olmalarını isterler. Parti lideri, Tencereci Mustafa Efendiyi neden aday yapmaları gerektiğini kendi heyetine son kez sorar. **Heyet: Efendim 3 Milyon \$ hatırı için derler...(!)**

**Ve netice:** Tencereci Mustafa Efendi, siyasi partinin ilk sırasından aday olur, meclise girer. Ardından kabinede bakan tayin edilir ve devlet tanımı içinde millet adına karar veren kritik koltuğa oturur. Danışmanlar atanır, mercedesler altına verilir, tayyareler hizmetine sunulur, arada bir basın aracılığı ile konuşmalar yapması için okuyacağı metinler hazırlanır...vs..(!)

**Yukarıda yazmış olduklarımın hepsi kurgudan ibaret.** Gerçekle yakından ilgisi var mı, yok mu bilmiyorum..(!) Ama böyle olduğunu düşünmekten de kendimi alıkoyamıyorum.

\*\*

Gelelim **"İstihbarat"** kelimesine. **Kelime anlamı: yeni öğrenilen haberler. Haber alma manasında.** Yani bizim Tencereci Mustafa Efendi'nin 3 Milyon \$ olduğunun bilgisini alan siyasi parti elemanlarının, konuyu bilip, kendi maddi faydalarını değerlendirmeleri gibi işlerin yürütüldüğü bir alan. Diye bilir miyiz? **Deriz..(!)**

İstihbarat, gerçekte ise ülkelerin ve devletlerin yaşaması için gerekli olan **'nefes alma'** sürecidir. **Bendenize**

**göre devletin gıdası 'millet', barınağı 'vatan', nefesi ise 'İstihbarat'tır.** Aksi halde devlet olma olasılığı ortadan kalkar, yerini **şiddet, kargaşa, terör ve savaşlar** alır.

**Güçlü devletler ve milletini yöneten siyasi erkler, ülkelerinin yarınlarını zar atarak değil, bilimsel olarak tesis ettikleri haber alma ağlarıyla kurarlar.** Yakın tarihimize göz gezdirdiğimiz vakit, karşımıza soğumamış hali ile **"Teşkilat-ı Mahsusa"** çıkar.

Bendenizde birçok kez Osmanlı İstihbarat Cemiyeti olan Teşkilat-ı Mahsusa günlüklerinden ve hatıratlarından yazılar kaleme almak için okumalar yaptım. **Her okuduğum vesika içerisinde, muazzam bir devlet yapılanması ile devleti idare eden millet adına seçilmiş olan fertlerin vatanlarına bağlılığına hayran kaldım.**

**Geçmişte, Kuzey Afrika'dan, Hindistan içlerine, İspanya'dan Rusya steplerine kadar rüzgârın tesiriyle ağaçtan düşen her yapraktan Osmanlı Devleti'nin haberi olmuş. Bu haberler yüksek zekâ seviyesinde işlenip, devletin dış ve iç siyaseti ile gelecek asırların inşası için zemin oluşturmuştur. Osmanlı Devletinin yeni kurulduğu 1299-1302 tarihleri "Martolos" haber alma ağı. Çöküşle birlikte işgal vakitlerinde ise "Teşkilat-ı Mahsusa" vazifesini büyük bir itina ile yerine getirmişlerdir.**

Günümüzde ise haber alma ve değerlendirme konuları, üniversitelerin teknik fakülte ile sosyoloji ve iletişim bölümünden mezun olmuş, birkaç lisansı okuyup, çeyrek seviyede anlayan, masa başı memuriyetinden öte bir halde değil. **Bu tespitim bazı çevreler ve koltuk sahipleri tarafından yadırganabilir. Lakin bu sözleri buraya harflerle yazan biri olarak değil, bu konuda uzman olduğumu belirterek yazıyorum.**

Ülkemizin ve dolayısıyla en çok milletimizin, son zamanlarda yaşamış olduğu, terör ile birlikte **ülke yönetimine ve yönetici erklere duymuş oldukları güvensizlik, istihbarat yoksunluğunun ve bu konuda atanan ve vazifeli olanların, bilgisayar başında toplamış oldukları duyuların yetersiz olmasındandır.**

**İstihbarat;** millet içinde yaşayan, halkıyla kaynaşmış, milletin sosyal psikolojik yapısı ile yöresel durumların, etnik yapılarını akli süzgecinden geçiren memurun aldığı ve raporladığı duyumlardır. Ülke dâhilinde tehdit oluşturacak gerek anarşist, gerek ise terörizm eylemi gerçekleştirecek veya gerçekleştirilecek eyleme destek verecek yapıyı, eylemi gerçekleştirmeden önce, millet adına tecrit edilmesi için harekete geçerek, tedbirlerin alınmasına vesile olan duyum ve tahlillerdir.



**İstihbarat; teknik olarak %10 masa başında, %90 ise milletin arasında yapılır.** Aksi halde, vatan dediğimiz toprak üzerinde her gelen at-it oynatır. Hadiselerin neticesinde, zayi olan millet fertlerini devlet denilen kurum, morga kaldırır. **İş işten geçtikten sonra da, en başta yapılacak olan tedbirler alınmaya başlar. Bu durum ise ülkenin çöküşe ve milletin devlete olan güvenini yoğun bir şekilde zedeler.**

\*\*

Yukarıda günümüzdeki hem devlet ve dolayısıyla devleti idare eden siyasi yapılanma. Ve neticesinde istihbarat konularına değinmeye gayret gösterdim. **Amacım belki bu yazımı dikkate alan, yazılanları okuyan idari bir istihbaratçının vicdanına tesir etmektir. Hem de ülkemizin yaşadığı hadiselerle milletimizin farklı bir pencereden bakmasına vesile olmaktadır.**

**Türkiye, Osmanlı Devleti'nin küllerinden doğmuş. Doğumu sancılı ve yokluklar içinde vaziyete gelmiş. Vatan dediğimiz toprağının üzerinde yaşayan her ferdinin günümüzdeki yaşam hakkı, geçmişte atalarının kanı ile ödenmiştir. Kısacası masa başında zar atıp, falcılık hesabı, kâhin varı istihbarat toplanarak, tahlil yapılacak muz cumhuriyeti değildir.**

Ülkemiz, büyüme ile birlikte. Devletin kritik makamlarına işinin ehli olmayan kişi ve kişilerin atamasının yapıldığı yer haline gelmektedir. Bunun nedeni; devletin idare mekanizmalarının, en uç hücrelerine kadar **'siyasallaşması'**, ve dolayısıyla da işin ehli olan yapının

**ise, bu siyasi kirlenmişliğin içinde bulunmak istememeleridir.**

Devletimizin yapması gereken ise devletin ana damarlarını oluşturan, sağlık ve güvenlik kurumlarını siyasetten tecrit etmeleridir. **Siyasetin dâhil olduğu 'İstihbarat' kurumunun önceliği 'devlet güvenliği' değil. Parti güvenliğidir.** Hal böyle olunca, bu açığı gören farklı devletler, vatan dediğimiz coğrafyada, gerek vakıfları, gerek ise misyonlarıyla at oynatıp, havayı fişek patlatıp, kutlama yapmaktadır.

Devletimizin sinir uçlarını oluşturan kurum ve kuruluşlarının başına, siyasi yapılanma ile değişen yöneticiler değil. **Vatan ve millet sevgisi ölçülerek, atamaları yapılacak vatan evlatları tayin edilmelidir. Bilinmeli ki; ülkeyi, dolayısıyla devleti payidar kılacak olan bu sinir uçlarıdır. Ülkenin kaderini, halktan bi-haber değil, "Hep Haber" olan vatan evlatlarının çoğunluğu belirlemektedir.**

Ülkenin ve devletin yaşını, **'Vatan Evlatlarının Sayısı'** belirler. Siyasetçilerin işi ise milletin arasından evlat kazanmaktır. Evlat kazanamayan siyasetçiyi ise, tencere fabrikasına geri gönderilmelidir...(!)

**Yazımın hitamına gelmişken, terör ve istihbarat noksanlığı nedeniyle yaşamını yitiren, asker, polis, korucu ve sivil vatandaşlarımıza Rabbimden rahmet, acılı ailelerine ve milletimize sabırlar temenni ediyorum.**

**Saygılarımla.**



# GÖÇLER VE ÜLKESİ KAOS



ERDAL ALTUN  
Eğitimci-Yazar



Tarihin akışına yön veren göçler, Anadolu'nun şekillenmesinde de mühim bir rol oynamıştır. Hakeza Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi de fetihler ve göçler sayesinde gerçekleşmiştir. Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesinden sonra Türkler, devletleşmenin verdiği güçle darda ve zorda olan milletlere din, dil ve ırk ayrımı yapmadan bir ana gibi kucak açmıştır.

Tarih bu şefkatin misalleriyle doludur. Bizdeki ilk göçlerden biri Fatih döneminde 1468'de Arnavutların İstanbul'a getirilmesiyle başlamıştır. Bugünkü Arnavutköy o yılların bir hatırasıdır. II. Bayezid de İspanya'dan sürülen ve bir çok Avrupa ülkesinin kabul etmediği Yahudileri Selanik ve İstanbul'a iskan etmiştir. İlk büyük göç dalgası ise 1783 yılında Çarlık Rusyası'nın Kırım'ı ele geçirmesiyle başlamıştır. Kırım Tatar Türkleriyle başlayan göçleri 1850'li yıllardan itibaren Rusya'nın kıyımına uğrayan başta Çerkezler ve Gürcüler olmak üzere Dağıstanlılar, Çeçenler ve Lazlar'ın göç hareketleri takip etmiştir. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'yla Balkanlar'dan başlayan, Balkan Savaşları'yla zirveye çıkan Türk ve Müslüman göçü, tarihin gördüğü en büyük katliam ve soykırımdan kaçışın hikâyesidir. Rusların Polonya'yı işgal etmesi yüzünden 1831'de 10 bin civarındaki aydın vasıflı Polonyalı Osmanlıya sığınmıştır. İstanbul'daki Polenezköy'de onların hatırasını taşımaktadır. Osmanlı'nın kaybettiği topraklardaki Müslüman ve Türk unsurunun göçü Cumhuriyet Dönemi'nde de devam etmiştir. 1922-1938 yılları arasında Mübadele Antlaşması'yla Yunanistan'dan 400 bin dolayındaki Türk nüfusu ülkemize getirilmiştir. Yine bu tarihler arasında Yugoslavya ve Makedonya Türkleri göç etmiştir. 1953 yılında da Yugoslavya'dan sayıları 300 bin civarında olan göçmen gelmiştir. 1923-1949 yılları arasında Romanya'dan 80 bin insan Türkiye'ye sığınmıştır. Bulgaristan'dan ise 1949-1951, 1968-1979 ve 1989 yıllarında 500 bin dolayındaki Türk nüfusu topraklarımıza göç etmiştir. Türkiye 1950 yılından sonra Çin zulmünden kaçan Uygur Türklerini bağrına basmıştır. 2.Dünya Savaşı'ndan sonra Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar, Türkmenler, Karakalpaklar, Balkarlar, Karaçaylar, Azeriler, Dağıstanlılar, İnguşlar, Çeçenler olmak üzere Müslüman ve Türk halklarından olan binlerce kişi yönünü Türkiye'ye çevirmiştir. 1979 İran Devrimi'nin akabinde çoğunluğu Azeri Türk'ü olan, Farsların ve Kürtlerin de bulunduğu bir milyon kişi Türkiye'ye gelmiştir.

Yine bu tarihten itibaren Rus-Afgan Savaşı nedeniyle Afganistan'dan Türk soylu olan Türkmenler, Özbekler, Kazaklar ve Uygurlar ülkemize sığınmıştır. 1988 ve 1991'de de Irak'tan toplamda 500 bin dolayındaki Kürt nüfusu bizlere göç etmek zorunda kalmıştır. 1992-2001 tarihleri arasında Bosna, Makedonya ve Kosova'dan 50

bin civarındaki insan Türkiye'ye göç etmiştir. Tarihte Suriye'den bazı kaçışların dışında 1945, 1951, 1953 ve 1967 yıllarında sayısı kesin bilinmeyen göçler olmuştur.

Benim bilgime göre tarihimizde kısa bir zamanda ülkemize yapılan en büyük toplu göç, 2011'den bugüne kadar Suriye'den olmuştur. Gayriresmi rakamlara göre Türkiye'de 3 milyondan fazla Suriyeli yaşıyor. Bu göç diğerlerinden birçok bakımdan farklı, çok yönlü ve çetrefilli. Bu sebeple Suriyeli mülteciler yüzünden Türk toplumunda bazı sosyal olaylar meydana gelmektedir. Aslında böyle münferit olayların yaşanması çok fazla büyütülmemelidir. Çünkü farklı kültürel dokulara ve yaşantılara sahip toplulukların birbirlerini bir anda hazmetmesi mümkün değildir. Bunun bizim toplumumuzda ve başka toplumlarda birçok örneği var. Mübadelede Türkiye'den Yunanistan'a giden Rumlar, Yunanlılar tarafından hoş karşılanmamıştır. Aynı şekilde Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen Türkleri, Türk toplumu uzun süre kabullenememiştir. Kaldı ki Suriyeli göçü dünyadaki birçok ülkenin nüfusundan büyük olduğu için Türk toplumunun bundan rahatsızlık duyması ve endişelenmesi gayet doğaldır. Lakin olayların çığırından çıkmaması için devleti yönetenlerin vakit kaybetmeden sonuç alıcı çözümleri üretmeleri gerekir.



Türk toplumunun sosyolojisini, psikolojisini, ekonomisini ve en önemlisi de güvenliğini tehdit eder hâle gelen Suriyeli göçüne, başta güvenlik boyutuyla ilgili olmak üzere sosyolojik, psikolojik, etnik, siyasal ve ekonomik tedbirler alınmazsa bu göç, korkarım ki travmatik ve kaotik hadiselerle yol açacaktır.

Son günlerde medyada dillendirilen vatandaşlık verilmesi hususu, bana göre çözümden ziyade etnik, ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve siyasal çatlakları daha da artıracaktır. Bu nedenle Suriyelilerin kendi vatanlarına dönmeye yönelik tedbirlere öncelik verilmelidir.

Suriyeli mülteciler ile Türkiye için en doğru ve hayırlı yol budur.



Gökhan Güler  
KKTC Meclisi Eski Özel Kalem Müdürü

**Türkiye, Rusya  
ve İsrail ile iyi  
olmayan ilişkilerini  
düzeltebilmek  
için son günlerde  
önemli sayılacak  
adımlar attı.**



# **Enerji Politikaları ve Kıbrıs Sorunu**



Türkiye'nin dış politikası açısından atılan bu adımların, bölgesel barış ve istikrar için son derece önemli yansımalarının olacağı açık. Enerji devleri Azerbaycan ve Kazakistan'ın Cumhurbaşkanlarının Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesinde önemli sayılabacak katkılarının olduğu konuşuluyor.

Bunlar KKTC'yi de yakından ilgilendiren güzel ve sevindirici gelişmeler.

Türkiye'nin eş zamanlı olarak Rusya ve İsrail ile olan ilişkilerini düzeltmesinin arkasındaki en büyük etkenlerden birinin de enerji kaynakları (Su, Hidrokarbon, Petrol, Enterkonnekte Elektrik) olduğu açıkça görülmekte.

Rusya, Avrupa'ya daha çok gaz satabilmek için, Karadeniz'in altından geçecek yeni bir doğalgaz boru hattı döşemek istemektedir.

Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini normalleştirilmesi sonucunda, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin yeniden hayata geçebilmesi gündemdedir.

İsrail ve Rus gazının Türkiye üzerinden TANAP ve TAP vasıtası ile Avrupa'ya aktarılması planlanıyor. Bu noktada Rusya'nın artık Suriye üzerinden Doğu Akdeniz'deki varlığını, konuşlandığı askeri mühimliği ve elde ettiği üsleri de ayıca göz önünde bulundurmak gerek!

Mısır, Suriye ve diğer bölge ülkeleri ile de Türkiye'nin iyi olmayan ilişkilerini yakın zaman içerisinde düzelteceği, böyle bir durumda ise enerji kaynaklarının Türkiye (Kıbrıs) üzerinden Avrupa'ya iletilmek isteneceği düşünülüyor.

Doğu Akdeniz'de bulunan enerji kaynaklarının en kısa yoldan ve en düşük maliyet ile pazara ulaştırılması için düşünülen güzergâhta çok stratejik bir konumda bulunan Kıbrıs'ın yakın bir zaman içerisinde önemli bir "enerji terminali" haline geleceği öngörülmekte.

İsrail (Mısır) ve Kıbrıs'ın sahip oldukları hidrokarbon rezervlerinin çok büyük miktarda olduğu iddia ediliyor. Doğu Akdeniz'de yer alan enerji aktörleri bu zenginlikten kazanç sağlayabilmek için Türk ve Rum tarafının Kıbrıs konusunu bir an evvel çözüme ulaştırmasını bekliyor!

Kıbrıs Türk tarafı, uğramış olduğu her türlü haksızlığa inat, bugüne kadar yapılan tüm müzakerelerde BM'nin ortaya koyduğu çözüm önerilerine her zaman olduğu gibi olumlu ve pozitif şekilde yaklaşarak "evet" diyen taraf olmuştur.

Kıbrıs Rum kesimi ise geleneksel bilindik uzlaşmaz tavırları ile bugüne kadar bir anlaşmaya yanaşmayarak, Kıbrıslı Türklerle ortak bir geleceği paylaşmayı "reddeden taraf" olmayı seçmiştir.

Rum tarafı bu yeni süreçte İsrail (ABD/İngiltere) ve Rusya ile olan yakın ilişkilerine güvenerek Türk tarafının kendi istediği gibi bir çözüme mecbur olduğunu düşünmektedir. Rum tarafı, uzlaşmaz tavırları neticesinde, bu kez de çözümü engellemesi durumunda, acaba yine ödüllendirilecek mi? Yoksa cezalandırılacak mı?

Osmanlı İmparatorluğu'nda  
Padişahın Özel Koruma Birliği

# Solaklar



Solak olmak tarih boyunca uğursuz, umutsuz vaka olarak görülmüş, solaklar sürekli ayrımcılığa maruz kalmış. Solak olmak demek bu yüzden biraz da önyargılara aldırmamak, haklarında çıkarılan hurafelere gülüp geçmek demek. Ama bazı durumlarda da bu ayrımcılık pozitif yönde olmuş. Bunlardan en ilginç olanlarından biri Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahların yakın korumaları olan Solaklar Birliği.



Yeniçeri ocağında orta demek bölük demek. 60, 61, 62 ve 63. bölüklerden seçilen özel askerler Osmanlı'da padişahın en yakınında durabilen askerlerdi.

### **Solaklar taburuna girmek için ilk şart haliyle solak olmak**

İş padişahın yakın korumalığı olunca konu hakkında her ayrıntı düşünülmüş. Ekibin solaklardan seçilmesinin sebebi bir saldırı anında ilk müdahalenin muhtemelen düşmanın beklemeyeceği sol yanından gelecek olması.

Solaklara karşı kılıç ya da hançer kullanılarak yapılacak bir saldırıda saldıran kişi de handikaplı duruma geçiyor.



Muhtemelen saldırıyı yapan sağ elini kullanmaya alışmış ve dünyayı bu şekilde algılayan biri olacağı için soldan gelecek ani bir darbeye bertaraf edilmesi çok daha kolay olacak.

### **Padişahın sağında bulunanlar sol ellerini, solunda bulunanlar ise sağ ellerini de kullanabilirler**

Padişahın iki yanında hizmet eden yakın koruma Solaklardan sağda ilerleyen iki Solakbaşı okları sol elleriyle gerili tutar. Bunun sebebinin padişaha sırt dönmeden yayı gerebilmek olduğu söylenir. Aynı za-



manda bu duruşun hareket kabiliyetini artırması da önemli bir sebep. Sol elde yay gerili ilerleyen bu elit askerlerin isimlerinin de bu duruştan kaynaklandığı söyleniyor.

***Solaklar eli tetikte yakın koruma figürünün tarihteki ilk örneklerindendir***

Özellikle sinema sektöründe sık kullanılan siyah takım elbise, siyah gözlük, kulaklık ve el kabzada ya da tetikte atışa hazır postürün ilk temsilcileri Osmanlıdaki Solaklardı. Gerili yay ve okla her an hazır beklerlerdi.



Saray içinde silahsız saray dışında silah kuşanmış olarak görev yaparlardı.

Bu durum II. Bayezid'a saray içinde gerçekleştirilen bir suikast girişiminde sonra değişmiş, bu olaydan sonra saray içi ve dışında silahla eşliğe başlamışlardır.

Padişah sefere çıktığında birlikten 400 solak çember şeklinde İmparatorluğun liderinin çevresini sarardı.

Bu 400'ün içinden iki solak padişahın yanından asla ayrılamazdı. Ayrıca 4 solakbaşı, 4 odabaşı ve 4 solak kethüdasından (kahyası) oluşan 12 solak padişahın atı çevresinde bulunurdu. Bu 12 solağın mevcudiyetinin

sebebi dere ya da sarp bir alandan geçerken atın ürkmemesine karşı her türlü önlemin alınmasıydı.

### ***Onların izni olmadan padişahın yanına kimsenin girmesi söz konusu değildi***

Özellikle savaşlarda ve seferlerde kurulan bu kapsamlı koruma hattını geçmek için devlet erkanından üst rütbeli olmak bile yeterli değildi. Solakların izni olmadan padişah huzuruna çıkabilen tek kişi Sadrazamdı.

### ***Varlıkları boyunca padişahları başarıyla korudular***

Solakların bağlı bulunduğu Osmanlı askeri gücünün elit birliği olan Yeniçeriler I. Murad zamanında kuruldu. Kaderin bir cilvesi de 36 Osmanlı Padişahı içinde bir suikasta kurban giden tek padişahın I. Murad olması.

Solakların görev yaptıkları süre boyunca başarısız oldukları suikast girişimi ise II. Bayezid'in Sofya'dan dönüşü sırasında yaşanmış. Hacca gittiğini söyleyerek padişahın yanına yaklaşmaya çalışan derviş kıyafetli bir adam hançerini çektiği anda padişaha saplamaya çalışmış, Solaklar duruma müdahale edememiş fakat olayı sezen İskender Paşa anında hamle yapıp suikastçinin kafasına kılıcı indirmiş. Bu olayın ardından birliğin komutanı olan Solakbaşı hemen değiştirilmiş.

## ***OSMANLI ORDUSU ASKERİ TEŞKİLATI (SOLAKLAR)***

Solaklar genelde yaya birliklerdir. Hepsi solaktı ve zırh giydiklerine dair hiç bir bilgi yoktur. Kullandıkları silahlar Şemşir (egri kılıç) yuvarlak kalkan, mızrak ve yay. Seferde padişahın sol tarafında bulunurlardı. Bu birlik Yeniçeri Ocağına bağlı idi. Yeniçeri Ocağına Yıldırım Beyazıt zamanında (1389-1402) katılmıştır. Fatih Sultan Mehmet zamanında padişahın yakın korumaları arasındaki yerini almıştır. Sağ elleri yerine sol ellerini kullandıkları için solaklar olarak adlandırılmışlardır. Solaklar padişahın gezileri sırasında padişahın etrafında yayları çekik bir vaziyette dururlardı. Savaş esnasında solakların en rütbelilerden 12 tanesi padişahın atını yularından tutar ve geriye kalan 400 tane solakta padişahın etrafında bir çember oluştururdu. Savaş esnasına padişahın yanına vezir ve paşalardan başka kimseyi yaklaştırmazlardı.



# KIZIL ORDUYU DİZE GETİREN KOMUTAN:

# ŞAMİL

# BASAYEV

Çeçen direnişinin  
sembol ismi,  
mücahitlerin  
unutulmayan  
kahramanı vefatının  
10. sene-i devriyesinde  
saygı ve rahmetle ile  
anıyoruz



### Şamil Basayev kimdir? (1965 -2016)

1965'te Çeçenistan'ın Vedeno Bölgesi'nin Vedeno köyünde doğdu. 1987 yılında Moskova'da mühendislik eğitimine başladı. Öğrencilik yıllarında devrimci kişiliği ile ön plana çıkmıştı. Moskova'da odasının duvarında Che Guevera'nın posterinin asılı olduğunu verdiği bir demeçte dile getirdi.

1991 Ağustosunda Moskova'daki hükümet darbesi sırasında Yeltsin taraftarları arasında yer aldı. Adını ilk defa Çeçenistan'da yaşananları dünyaya duyurmak için bir Rus uçağını kaçırarak Ankara'ya indirdiğinde duyurdu.

1992 yılında Cahar Dudayev'in emri ile Abhazya'ya gönderilen Çeçen birliklerin komutanı iken, Abhazya'nın Gürcü işgalinden kurtulmasında birinci dereceden etkili olan Kafkas Halkları Konfederasyonu (KHK) birliklerinin komutanlığına getirildi. Abhazya'nın ardından Çeçenistan'a dönerek Dudayev'e karşı muhalefete geçen Rus yanlısı silahlı birliklerin dağıtılmasında etkili oldu. 1994 yılı aralık ayında Ruslar'ın Çeçenistan'ı işgal etmesiyle Çeçen komutanların en önemlilerinden biri haline geldi. 1995 yılı başında Rus savaş uçakları Şamil'in Vedeno'daki evini bombalayarak ailesinden 11 kişiyi şehit ettiler.

Rus güçlerin sivillere karşı giriştikleri katliamların en üst seviyelere ulaştığı Haziran 1995'te, yaşananları dünya kamuoyuna duyurabilmek için 150 savaşçının Budennovsk kentine düzenlediği eylemi yönetti.

1996 yılı Nisan ayında Çeçen Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi. Ve Rus güçleri Çeçenistan'ı boşaltmaya mecbur eden Cahar-Kale(Grozni) operasyonunu komuta etti. 1998'de Cahar-Kale'de yapılan Çeçen- Dağıstan Halkları Kongresi'nde başkan seçildi. Kongrenin ikinci toplantısında alınan kararlar 1 Ağustos 1999'da kurulan İslam Şûrası'nın başkanlığına getirildi.

1999'da Rusya'nın Çeçenistan'ı yeniden işgali üzerine Çeçenistan'a dönerek doğu cephesi komutanlığı görevini sürdürmeye başladı. İkinci savaş sırasında da başkent Grozni'yi savunan Basayev, kentten çekilirken yaralanmış, bir bacağının bir kısmı kopmuştu. Basayev, Devlet Başkanı Aslan Mashadov'un emrinde Çeçenistan Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı görevini sürdürmekteydi.

### Rus-Çeçen Savaşı Nasıl Başladı?

1990'lı yıllarda dağılmaya başlayan Sovyetler Birliği 15 Bağımsız Cumhuriyetten oluşuyordu:

"Azerbaycan -Beyaz Rusya –Ermenistan – Estonya – Gürcistan – Kazakistan – Kırgızistan – Litvanya – Lettonya - Moldova - Özbekistan – Rusya Federasyonu - Türkmenistan – Tacikistan – Ukrayna. 1976 yılında en son kabul edilen Sovyetler Birliği Anayasası'na göre, 1990 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, hepsi birer bağımsız devlete dönüşmüştür. Aynı Anayasa'ya göre (Sovyetler Birliği Anayasası)

bu bağımsız devletlerde bulunan Özerk Cumhuriyetler de, bağımsızlık haklarına sahiptirler. Çeçen İnguş Cumhuriyeti yetkilileri, bu haklarını kullanmak için, 23-24-25 Kasım 1990 günü, Çeçen İnguş ASSB (Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti) Büyük Halk Kurultayı'nı toplarlar. Bu kurul-tayda, başkanlığa Cehar Dudayev seçilir. Kurultay kararları, üç ana başlık altında toplanmış ve Çeçen Halkı'na bir bildiri ile duyurulmuştur. Bu kararlar arasında en önemlisi, Egemenlik kararı ve en kısa zamanda yapılması kararlaştırılan Cumhurbaşkanlığı seçimleridir ki; Egemenlik kararından 9 ay on gün sonra, Çeçen-İnguş ASSB'si kendisinin Çeçen-İnguş Cumhuriyeti olduğunu ilan etmiştir.

### Abhazlar'la birlikte Ruslar'a karşı, ilk savaşını vermeye başladı



1990'lı yıllarda Kafkasya bölgesinde başlayan, bağımsızlık hareketlerine destek vermek için, bölgeye gitti. Abhazya'da başlayan bağımsızlık savaşlarında, Abhazlar'la birlikte Ruslar'a karşı, ilk savaşını vermeye başladı. Abhazya savaşında, büyük tecrübeler edindi. Aynı zamanda, burada Abhaz bir bayan ile evlendi ve bu hanımından biri erkek, üçü kız olmak üzere dört çocuğu oldu. Abhazların Gürcistan'dan bağımsızlığını kazanmalarında, en etkili birlik olan, Kafkas Halkları Konfederasyonu birliklerinin komutanlığına getirildi. Buradan Çeçenistan'a döndü ve 1991 Ağustosunda Moskova'daki hükümet darbesi sırasında, Boris Yeltsin taraftarları arasında yer aldı.

### Batı; soykırıma uğrayan Çeçen halkını, görmezden geldi

Rus güçlerin sivillere karşı giriştikleri katliamların en üst seviyelere ulaştığı Haziran 1995'te, Şamil Basayev ve Çeçen direnişçiler, yaşananları dünya kamuoyuna duyurabilmek için, Stavropol'da Budennovsk Hastanesini kuşattı. Basayev, kuşatma ile Rusya'nın Çeçenistan'dan çekilmesi yönündeki taleplerini yineledi. Bu baskının yapılmasını tetikleyen şartları görmezden gelerek baskında zarar gören siviller için ayağa kalkan Batı; Çeçenistan'da soykırıma uğrayan, yerlerinden edilen bir halkın, zorlu yaşantısını gör-memeyi tercih etti.





# YUNUSLARA ÖZGÜRLÜK!

Japonya'nın Taiji koyunda her yıl 23 bin yunus avlanıyor. Birçoğu o an ölüyor. Travmatik şekillerde yakalananları ise hazin bir son bekliyor. Tırların ve tankerlerin içinde tutsak edilerek günlerce yolculuğa zorlanıyorlar. İnsanları eğlendirsinler diye akla hayale gelmeyen fiziksel ve ruhsal eziyet görüyorlar. Havuzlardaki yunusların çoğu ise ölü doğum yapıyor!



## DUYARSIZLIKTA İSRAR

İlkokul çocukları bile yunusların özgür olması gerektiğini biliyor ama fırsatçılar kanlı ticarete çanak tutmaya devam ediyor



**A**rkadaşlarımızın duyarsızlığına rağmen, ilkokul çocukları bile yunusların özgür olması gerektiğini biliyor ama fırsatçılar kanlı ticarete çanak tutmaya devam ediyor. Yunusların özgür olması gerektiğini biliyor ama fırsatçılar kanlı ticarete çanak tutmaya devam ediyor. Yunusların özgür olması gerektiğini biliyor ama fırsatçılar kanlı ticarete çanak tutmaya devam ediyor.

## Yunuslar doktor değildir

Yunuslar doktor değildir. Yunuslar doktor değildir. Yunuslar doktor değildir. Yunuslar doktor değildir.



## YAVRULARI DOĞUM SIRASINDA ÖLÜYOR!

Yunus havuzlarındaki dişi yunusların neredeyse tamamı ölü doğum yapıyor ya da yavrusunu kısa sürede kaybediyor. Dişi yunusların, doğum yaparken kilometrelerce yüzerek belli bir genital açıklık yakalaması gerekir. Bu açıklık havuzlarda sağlanmadığı için yavrular doğum sırasında boğulur. Yunusların gebelik dönemlerinde yapmaya zorlandığı, havuz kenarındaki sert platformların üzerine çıkıp karınlarının üzerinde durdukları şov hareketi de yavruların henüz annelerinin karnındayken ölmesine neden olur. Lütfen bu insanlık dışı sektöre destek vermeyin, yunus parklarına gitmeyin... Bu türlü aktivitelere ev sahipliği yapan; bunların pazarlanmasını destekleyen ve bu aktivitelere katılıma teşvik eden kurumlara tepkimizi dile getirmesek, bu yıl da onlarca yunus, 80 liralık eğlencemiz için ölecek... Yunus havuzları, tutsak edilmiş okyanus canlılarına yapılan bir işkence, ayı oynatmaktan farksız aptalca bir eğlence ve büyük bir insanlık suçudur.

## SEVİMLİ TUTSAKLAR!

Yunuslara Özgürlük Platformu'na göre yunus parklarında gülümsediği sandığınız hayvanlar; denizlerde travmatik şekillerde yakalanan, daha bir çoğu yakalanma aşamasında telef olan, tırların, tankerlerin içinde yolculuk eden, gümrüklerde saatlerce, günlerce bekleyen, havuzlarda ölü balık yemeye mecbur edilen, bir parça balık için taklalar atmaya zorlanan, beton havuzların içinde delirmemek için kendi sonar'ını kapatarak "kör olan", top zıplatmak gibi maskaralıklar uğruna fiziksel işkence gören, zihinsel işkence gören, stresten her biri ülser hastası olan, ölü balıkların içinde antidepresan ve mide ilacı yutturulan, gösteri havuzlarındaki yüksek sesli müzikten zarar gören, 'yunus terapisi' adı altında umut tacirliğine alet edilen, pek çoğu intihar eden tutsaklardır!

## TEK TEK ÖLÜYÖRLAR!

Yunuslara Özgürlük Platformu, tutsak yunuslar için uzun yıllardır mücadele veriyor. "Lütfen yunus parklarına gitmeyin, bu insanlık suçuna destek vermeyin" sloganıyla bilinçlendirme etkinlikleri düzenleyen platform, (www.yunuslaraozgurluk.com-www.bluevoice.org) web sitesinden, "Havuzlardan Okyanuslara, Yunuslara Özgürlük" başlığı ile şu manifestoyu tüm dünyaya ilan ediyor: "Deniz memelilerinin esareti ile ilgili gerçeklerin dünya gündemine oturduğu bir dönemde, Türkiye'de yunuslarla, belugalarla ve morslarla ilgili acı verici haberler yankılanıyor.

Yunus parklarındaki hayvanlar, acı çekiyor, travma geçiriyor, tek tek ölüyor.

Şubat 2010'da Alanya'daki bir yunus gösteri merkezinde bir hafta içinde 4 yunus öldü. Haziran 2010'da Antalya'daki yunusların geçirdikleri travmanın görüntüleri dünya ba-

sınına yansıdı. İstanbul'daki bir diğer gösteri merkezinde, Mors Sarah'nın kanlar içindeki açık yaralarıyla gösteri yaptığı fotoğraflar gazetelerde uzun süre yer aldı. Ağustos 2013'te bir yunusun daha ölümü gizlenerek, tüm çabalara ve yasal başvurulara rağmen, uzman veteriner hekimlerin ölüm nedenini araştırmasına ve hayattayken koruma altına alınmasına izin verilmedi.

Bu süre içinde, etik sorunların yanı sıra, yasalara ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan çok sayıda hukuksuz faaliyete imza atan bu ticari işletmelere hiçbir yaptırım uygulanmadı.

Yunus parklarında, yunuslar, balinalar, morslar, denizsazanları ve foklar açlıkla terbiye edilerek gösteri yapmaya zorlanıyor. Zamanında aylara yapılan işkencenin aynısı bugün deniz memelilerine uygulanıyor. Çocuklarımıza; empatiden yoksun, çağdışı bir eğlence anlayışı aşılanıyor. Japonya'nın Taiji koyunda her yıl 23 bin yunusun ölümü ile sonlanan av ve yakalama sektörüne maddi kaynak oluşturuluyor.

Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bu tesislerin tamamında "yunus terapisi" adı altında hiçbir bilimsel temele dayanmayan, sözde tedaviler uygulanıyor, umut tacirliği yapılıyor. Yunus parklarında, engelli bireylerin ailelerinin, paraları ve umutları sömürülüyor.

Çünkü yunus parkları, eğitici olmaktan çok uzak ticari birer faaliyettir.

Bakanlıklarımız, "Yunuslarla ilgili mevzuat yok" diyerek konuyu yetki sınırlarının dışında sayıyor, gündemlerine almıyor ve sorumluluk üstlenmiyor. Bizler; Yasal açıkların kötüye kullanılmasına göz yumdukları ve Türkiye'nin de taraf olduğu Uluslararası Bern Sözleşmesi'nin ihlal edilmesine zemin hazırladıkları için T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nı (Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nı);

Hiçbir bilimsel veriyi esas almadan, deniz memelileri ile ilgili hekimlerle dahi çalışmadan; parklara her türlü yasal izni verdikleri için T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nı (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nı);

"Yunus terapisi" gibi bilimsellikten uzak ticari bir girişime denetim ve yaptırım uygulamadığı için T.C. Sağlık Bakanlığı'nı kınıyoruz! Tüm anne, baba ve eğitimcilerden; çocukları bu parklara götürmemelerini istiyor, herkesi bu hukuksuzluğa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Ve esaret altındaki yunusların ve tüm deniz canlılarının, uzmanlar tarafından yürütülecek rehabilitasyon programlarından sonra, kıyılarında bir medeniyet kurduğumuz engin denizlerimize geri bırakılmasını talep ediyoruz. Yunusların ve bu parklardaki deniz memelilerinin; hayvanat bahçelerinde, akvaryumlarda ve sirklerde ticari amaçlarla tutsak edilen canlıların özgürleşmesinin ilk adımı olacağına inanıyoruz. Mücadelemiz devam edecek."

# Çocuğunuzun hayali bir arkadaşı mı var?

Zaman zaman çocuklardan şöyle cümleler duyabilirsiniz.

“Anne oraya oturma, görmüyor musun orda Ayşe oturuyor” Aslında orada oturan Ayşe adında kimse yoktur, ortada bir kişi bile yoktur.

Ya da “Baba arkadaşşıma da çikolata aldın mı” diyerek sorar çocuk, ama ortada başka birisi yoktur aslında.

Bu ve buna benzer cümleler, çocukların hayali arkadaşları için kullandıkları cümlelerdir.

Hayali oyunlar genellikle 2 yaş ve üstü yaşlarda başlar. Beş yaşına kadar hayal ile gerçek arasındaki çizgi belirsizdir. Çocuğa göre oyun gerçektir. Araştırmacılar hayallerin zararsız olduğunu, çocuğun hayalle gerçek arasındaki farkı anlamasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Bu çerçevede hayali arkadaş, çocuğun kişiliğinin an-

laşılması ve tamamlanması gereken kısmı olarak tanımlıyor.

3-5 yaşlarındaki birçok çocuğun hayali arkadaşı vardır. Bazı çocuklar oyuncaklarını ya da bebeklerini hayali arkadaşları olarak görürken, bazıları da kendisi ile aynı yaş ve cinsiyette bir kardeş, kuzen ya da arkadaş yaratır.

Çocuklar için hayali arkadaşları ailenin bir bireyi gibidir; yemek yerken, arabada, aile toplantılarında hep yanlarındadır. Bu arkadaşın ismi çocuğun tamamen



Emine Ergün

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Aile Danışmanı



kendi ürettiği bir isim de olabilir, bilinen bir isim de olabilir.

Çocuk hayali arkadaşını sever ve ciddiye alır; hayali arkadaş onunla birlikte yemek yiyebilir, onun yatağında uyuyabilir, onunla birlikte banyo yapabilir ve uzun uzun konuşabilir. Hatta bu hayali arkadaşına, anne ve babasının bakmasını isteyebilir. Örneğin; bir banyo havlusu da onun için çıkarılmasını, ona yiyecek verilmesini, arabada ona yeterli yer açılması için ebeveyninin çantasını bagaja koymasını isteyebilir.

Bu arkadaşlıklar bir süre sonra sona erer. Çocuk duygu ve deneyimlerinin bir bölümünü, sorumluluklarından bazılarını ona aktarır.

Hayali arkadaş, bu dönemde çocuğun oyunlarına eşlik eden, eğlenceli, her zaman yanında olan oyun arkadaşıdır. Çocukların güven duyduğu, kimseye anlatamadıkları sırlarını anlattıkları en yakın arkadaşları konumundadır.

Bazı çocukların birden fazla hayali arkadaşı olabilir. Ona bir yıl ya da daha uzun bir süre yardımcı olacak son derece normal bir başa çıkma mekanizmasıdır. Çünkü 3 yaşındaki bir çocuk henüz dünyasında olup bitenlerle başa çıkabilecek kadar deneyimli değildir ve akli çok somut bir biçimde çalışır.

Çocuk, olguları ve gerçekleri ilginç bir biçimde bir araya getirdiğinden, hayali bir arkadaş onun için bir servet değerinde olabilir. Çocuğun, hayali arkadaş ile konuştukları ona fark ettirmeden dinlenecek olursa, çevresindeki dünya ile kurduğu ilişkide gördüğü ve hissettiği şeyleri nasıl gayret sarf ederek anlamaya çalıştığını görürüz. Bu, onun yaşamı anlamaya çalışırken izlediği yoldur.

Eğer çocuk olumsuz davranışları hayali arkadaşına yüklüyorsa, aile ortamının bu davranışların doğrudan ortaya çıkmasına müsait olmadığını anlaşılmaktadır. Anne-baba, bu durumda hayali arkadaşın yansıttığı ve ortaya koyduğu hareketleri anlamaya çalışmalıdır. Çünkü, çocuğun duygularını anlamayıp ona yardım etmemek, gelecekte gerçekten ihtiyacı olduğunda anne babaya başvurmasını engeller. Anne ve babaların hayali arkadaş reddetmemeleri öneriliyor; çünkü bu arkadaş çocuğun problemlerini anlamak için önemli bir anahtardır.

## ANNE BABALARA ÖNERİLER

- Çocuğun hayali arkadaşına saygı göstermeli ve onun varlığına inanmadığımızı belli etmemeliyiz. Çünkü hayali arkadaş, çocuğun beyninin yarattığı bir başa çıkma aracıdır.
- Aileler, hayali arkadaş ile ilgili çocuğa sorular sormamalı ya da onlarla konuşmaya çalışmamalıdır. Bu durumda çocuk hayali arkadaş ile fısıltıyla konuşmaya başlayacak ve hayali arkadaşını saklayacaktır. Bu da çocuğun yaratıcılığına müdahale etmek demektir.
- Çocuğun hayali arkadaşına da ona davrandığımız gibi davranmalıyız. Çocuk için konan kurallar, hayali arkadaş için de geçerli olmalı ve asla hayali arkadaşına müsamaha gösterilmemelidir.
- Çocuk, kendi arkadaşına saygı duyulmasından ve beğenilmesinden hoşlanacak ve başkalarını sevmeyi de erkenden öğrenmiş olacaktır. Bu ileride gerçek insanları sevmesi için de sağlam bir temel oluşturacaktır.
- Çocuğun hayali arkadaş ile ilgili anlattıkları aile tarafından çok iyi dinlenmelidir, çünkü çocuk kendi iç dünyasını hayali arkadaş üzerinden anlatarak ipucu veriyor olabilir. Eğer çocuğun hayali arkadaş karanlıktan korkuyorsa bu gerçekte çocuğun karanlıktan korktuğunu göstermektedir. Ya da çocuk bir şeyi yapmak istemediği zaman hayali arkadaş istemiyormuş gibi davranarak reddedebilir.
- Çocukların hayal kurması normaldir ve geçicidir. Hayali arkadaş olan bir çocuk yaratıcıdır, konuşkandır ve büyüme denen şeyle pekâlâ başa çıkabildiğini göstermektedir.
- Lütfen, çocuklarımıza kulak verelim ve bizlere verdikleri ipuçlarını çok iyi değerlendirebilelim.
- Çocuğun yalnızca hayali arkadaş ile oyun oynamasına izin vermek doğru değildir. Çocuk tüm zamanını hayali arkadaş ile geçiriyor, yaşlıları ile oynamayı tercih etmiyorsa, bir uzmandan destek alınabilir.
- Hayali arkadaşın ortaya çıkması nasıl ki, normale, ortadan kaybolması da normaldir. Genellikle çocuğun daha çok sosyalleşmeye başladığı 4-5 yaş civarında hayali arkadaşın yerini gerçek arkadaşlar alır.
- Çünkü çocuk, gerçek arkadaşlarla oynamanın keyfine varır ve artık hayali arkadaş tercih etmez hale gelir.

# Türk mutfağının bilinmeyen lezzeti: **Karsambaç**



**Buzun şerbetle buluşması ve muhteşem lezzet...**





Karsambaç, rendelenmiş buz veya temiz karın üzerine tatlı bir şurup ekilerek hazırlanan bir tatlıdır. Türkiye'nin güney illerinde daha çok rastlanan bir tatlıdır. Yayla kültürü olan bölgelerde tüketilir. Yayla özelliğinden dolayı Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde karsambaççılık yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Yaz kış açık olan dükkanlar vardır. Mersin ve Adana yöresinde karsambaç denilince akla Çamlıyayla (Namrun) yaylası gelmektedir.

### **Hazırlama ve sunum...**

Karsambacın iki ana unsuru vardır: Kar ve şurup. Kar büyük bir kalıptan traşlanarak elde edilebileceği gibi temiz karlar da toplanabilir. Tek kişilik porsiyon olarak kaseye doldurulan karın üzerine tatlı bir şurup gezdirilir. Üzerine süs olması için nane yaprağı veya şeker edilebilir. Kar toplarken dikkat edilmesi gereken unsur karın üst tabakasını ince olarak alıp atmaktır. Böylece havadaki toz ve diğer parçacıkların temas ettiği kısım atılmış olur. Altta hava ile uzun süre temas etmemiş

olan kar kürek veya kaşık yardımıyla toplanır. Karın zemindeki sularla, toprak ve otlarla temas etmemiş olmasından emin olmak için karın her küremede kuru ve beyaz olmasına dikkat edilmelidir.

Tepeleme bir kâseye doldurulan buz şurup için hazırdır. Burada çok değişik tatlı karışımlar kullanılabilir. Aşağıda verilenler sıkça rastlanan çeşitlerdir. Pekmez, en sık rastlanan karsambaç şurubudur. Kahramanmaraş'a özgüdür. Kızılıcak şerbeti, bu şekilde yapılan karsambaç bıcısız Bici bıcıdır. Tatlı şurubu, baklava, şöbiyet gibi şuruplu veya künefe gibi şıralı tatlıların dibinde artmış olan şurupların kar üzerine ekilmesiyle yapılır. Özellikle bir süre tatlı ile beklemiş şuruplardan gelen tatlının hafif tadı değişik bir karsambaç yaratır.

Şerbetler, değişik meyvelerle hazırlanmış her türlü koyu şerbet özü.

### **Dünya mutfağında karsambaç...**

Karsambaca çok benzeyen bir tatlı Amerika'nın Louisiana eyaletinde yapılmaktadır. Temizce toplanan karın üzerine şeker kamışı şurubu ekilir. Bazı hazırlama türlerinde buzavanilya, süt ve şeker gibi dondurma malzemeleri veya çırpılmış yumurta akı katılabilir. Bu şekilde hazırlanan tatlıya Kar dondurması (snow ice cream) denilir.

Kanada mutfağında yapılan tire d'érable (tir dörabl okunur) da kar kullanılarak yapılan benzer bir tatlıdır. Akağaç şurubunun kaynatılarak hafifçe ağdalaşması sağlanır. Bu şurup temiz karın içine dökülerek çabuk donması ve karamelimsi bir doku alması sağlanır. Karsambaçtan farkı karın yenmemesi, donan şurubun çatala çekilerek ayrıca servis edilmesidir.

Bunların yanı sıra, Malezya'da da Ais Kaçang adında bir tatlı tüketilmektedir. Üzerine şerbet dışında rendelenmiş hindistan cevizi ve yer fıstığı; bazen de jöle, tatlı mısır ve fasulye konulur.

Röportaj: Esra Ocaklı Yüce

Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Haşmet Bardakçı, "Robotik kalp ameliyatları kalp cerrahisinde teknolojik olarak gelen en üst seviyedir. Tabii burada ameliyatı yapan robot değil biziz ancak robot çok ince çalışma imkanı veriyor. Bu teknikte kullandığımız, Da Vinci robotik sistemi ile hastalarımızın göğsünü açmadan 1cm' den küçük 4 tane kesi ile kaburgaların arasından girerek ameliyatları gerçekleştiriyoruz."

Da Vinci robotik sistemi ile hastaların göğsü açılmadan çok küçük kesilerle kaburgaların arasından girerek ameliyat yapıyor

# KALP AMELİYATLARINA 'ROBOT' DESTEĞİ

## KALP DAMAR CERRAHİSİ NEDİR?

**KamuTürk:** Kıymetli hocam öncelikle konuya vakıf olmayan okuyucularımız için bu özel cerrahi alan için kısa bir bilgi rica edelim. Kalp damar cerrahisi nedir?

**Prof. Dr. Bardakçı:** Dünyada diğer tıp dallarına göre daha geç icra edilmeye başlayan ancak günümüzde deneyim ve teknolojinin gelişmesi ile tıpta en hızlı ilerleyen, en ileri teknoloji ve en ileri tekniklerin kullanıldığı, insan yaşamına katkı bakımından tıbbın öncü dalıdır. Tüm dünyada ölümlerin birinci nedeni halen ve kalp ve damar hastalıklarıdır. Kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde esas olarak iki temel yaklaşım mevcuttur. İlki bu hastalıkların ilaçlarla tedavisi diğeri ise bunun mümkün olmadığı durumların girişimsel veya cerrahi yöntemlerle tedavi edilmesidir. Cerrahiye ihtiyacı olan grup temel olarak ikiye ayrılır. Birincisi doğumsal hastalığı olan gruptur. Doğuştan kalp delikleri, damar ya da kalp kapak anomalileri örnek olarak verilebilir. İkincisi ise sonradan oluşan hastalıklardır ki bunlar toplumda daha geniş grubu oluştururlar. Bunların arasında kalp krizi ile sonuçlanan koroner damar hastalıkları en çok görülenleridir. Bunun dışında kalp kapak problemleri aort ve vücuttaki diğer damarların genişlemeleri, şah damarı ve bacak atardamarı gibi damarlarda tıkanıklıklar, ayrıca varis gibi toplardamar hastalıkları ve toplardamarda pıhtılaşmalar dahil pek çok ciddi hastalığın tedavisi kalp ve damar cerrahisinin alanına girmektedir. Hastanın ihtiyacı olan ameliyatın ne erken ne de geç en doğru zaman ve teknikle uygulanması ile hastalarımız kendileri için en faydalı olacak tedaviyi almaktadırlar.

## KOLTUK ALTINDAN KALP AMELİYATI

**KamuTürk:** Koltuk altı ve meme altı kalp ameliyatı sizin özel çalışma alanınıza giriyor? Bu uygulamalardan kısaca bahsedebilir misiniz?

**Prof. Dr. Bardakçı:** Klasik kalp ameliyatlarında uygulanan yöntem 'iman tahtası' diye bilinen göğüs ortasındaki kemiğin kesilerek kalbe ulaşılması ve ameliyatın gerçekleştirilmesidir. Ameliyatın bitiminde göğüs kemiği tellerle bağlanarak birleştirilir ve kesilmiş olan 25 – 30 cm'lik göğüs cildi de dikilir. Doğal olarak az ya da çok cilt yüzeyinde gözle görülür ameliyat izi kalır. Göğüs kemiği kaynayana kadar 1,5 -2 ay kadar hasta yardımla yatar ve doğrulur, sırt üstü pozisyonda yatarı gerekir. Ağırlık kaldırmamalıdır, göğüs kafesini her türlü travmadan koruması gerekir. Bu hastalarımızın en az 1,5 ay araba kullanmalarına izin veremiyoruz. Ta ki göğüs kemiği kaynayana kadar.

Koltuk altından ya da meme altında yaptığımız kalp ameliyatlarında 5-6 cm kadar cildi kesiyoruz, özel tekniklerle kaburgaların arasından girerek kalbe ulaşıyoruz ve ameliyatımızı gerçekleştiriyoruz. Ameliyat sırasında ve sonrasında kan nakli ihtiyacı daha az oluyor. Bu tekniklerde vücuda çok küçük bir kesi yaptığımız için enfeksiyon riski daha az oluyor. Kişisel olarak tüm ameliyatlarımda uyguladığım özel ağrı önleyici yöntemler bu hastalarımızda da ameliyat sonrası dönemi ağrısız atlatmalarını sağlıyor. Bu yöntemlerde içeride yapılan ameliyat klasik ameliyatla aynı. Tek ve en önemli farklılık göğüs kemiğini kesmemek. Koltuk altı ve meme altı kalp ameliyatlarında hiçbir şekilde



kemik kesisi yapmadığımız için hastalarımız ameliyat sonrası ilk günden itibaren rahatlıkla hareket edebiliyorlar. Göğüs kafeslerini korumalarını gerektiren özel bir durum olmuyor. Günlük yaşamlarına, aile ve sosyal yaşamlarına çok hızlı bir şekilde geri dönüyorlar. İsterlerse ameliyattan bir hafta sonra araba bile kullanabilirler. Ciltte yaptığımız 5-6 cm'lik kesiyi estetik dikişlerle kapatıyoruz. Meme altı kesilerde kadınlarda kesi izi meme katlantısının altında kalıyor ve bu nedenle de kesinlikle belli olmuyor. Aynı şekilde koltuk altı yönteminde de kesi izi dışardan görünmüyor. Özellikle estetik kaygısı olan hastalar, bir an önce işinin başına dönmek isteyenler ve ameliyat olmaktan çekinen hastalarım açısından bu yöntemler son derece avantajlı olmaktadır.

Koltuk altı ve meme altı yöntemlerine ek olarak tercih ettiğim bir başka estetik uygulama da koroner bypass yaptığımız hastalarımızda göğüs damarı dışında bacak ya da koldan damar almak gerekirse, damarı kola ya da bacağına keski yapmadan damarı çıkarmak. Burada endoskopik yöntem dediğimiz sadece 1-2 cm'lik

küçük bir kesiden kamera eşliğinde özel bir aletle girerek damarı çıkarıyoruz. Bu sayede koroner bypass olan hastalarımız bacaklarında iz olmaksızın, ameliyattan hemen sonra rahatlıkla yürüyebiliyor, merdiven çıkabiliyorlar. Bunda da enfeksiyon riski daha az oluyor.

**KamuTürk:** Ameliyatsız kalp ve damar ameliyatı mümkün mü?

**Prof. Dr. Bardakçı:** Evet mümkün. Günümüzde yaygın olarak aort damarının sırt ve karın bölgesindeki anevrizma dediğimiz balonlaşmalarının tedavisini kasık atardamarından girerek anjiyo yapar gibi değiştirebiliyoruz. Ayrıca varislerin tedavisini tamamen kesi yapmadan gerçekleştirmekteyiz. Burada lazer, radyofrekans ve doku yapıştırıcıları kullanıyoruz. Son derece iyi estetik sonuçlar alıyoruz. Bunun dışında ileri yaşta ve klasik ameliyatı kaldıramayacak hastalarda aort kalp kapağını yine kasıktan girerek yenileyebiliyoruz.

**KamuTürk:** Operasyonlarda artık robotik cerrahi çok yaygın kullanılan bir yöntem. Bu yöntemin normal ameliyatlara göre başarı oranı nedir? Sizin de tercih ettiğiniz bir yöntem mi bu?

**Prof. Dr. Bardakçı:** Evet kesinlikle tercih ettiğim bir yöntem. Robotik kalp ameliyatları kalp cerrahisinde teknolojik olarak geline en üst seviyedir. Tabi burada ameliyatı yapan robot değil biziz ancak robot çok ince çalışma imkanı veriyor. Bu teknikte kullandığımız, Da Vinci robotik sistemi ile hastalarımızın göğsünü açmadan 1cm' den küçük 4 tane kesi ile kaburgaların arasından girerek ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Kesilerin küçük olması hastalarımızın, göğüs açılarak yapılan klasik ameliyatlara göre çok daha çabuk iyileşmelerini sağlıyor. Yara izinin bu denli küçük olması ve göğüs yan duvarında kalması estetik açıdan son derece avantajlı oluyor. Ameliyatta daha az kan nakline ihtiyaç olması ve ameliyat sonrası ağrının klasik yöntemlere göre çok daha az olması robotik ameliyatların avantajlarından. Bu yöntemle hastalarımız iş ve sosyal yaşamlarına kısa sürede dönüyorlar ve çok memnunlar.

## KİŞİSEL FARKINDALIK ÇOK ÖNEMLİ...

**KamuTürk:** Kalp ve damar sağlığımız için neler yapabiliriz?

**Prof. Dr. Bardakçı:** Bu konuda en çok ihtiyacımız olan farkındalığımızın oluşmasıdır. Kişisel olarak kalp damar

hastalıkları açısından risk grubunda mıyız? Bunu bilmemiz çok önemli. Özellikle kişinin ailesinde genç yaşta kalp hastalığı öyküsü olması, şeker hastalığı, hipertansiyon, sigara içiciliği ve yüksek kan kolesterol seviyeleri kalp damar hastalıkları açısından beş temel risk faktörüdür. Bunların dışında kontrolsüz stres, obezite, kötü yaşam koşulları ve katkı maddeleri içeren besinlerin fazla tüketilmesi de riski arttırmaktadır. Özellikle 40 yaşın üzerindeki bireylerin kişisel risk faktörlerinin farkında olmaları, profesyonel destek almaları önemlidir. Burada özellikle vurgulamak istediğim çok önemli bir konu hareket etmek. Her gün 30 dakika yürüyüş yapmak bile son derece kıymetli. Mümkün olduğunca doğal beslenmek ve fazla kilolardan kurtulmayı öneriyorum. Stresle başa çıkma yöntemlerini öğrenmek sadece kalp damar sağlığı için değil tüm vücut sağlığımız için yararlı olacaktır. Sağlığımızla ilgili sosyal medya ve internette yararlı bilgiler olduğu gibi yanlış bilgilerin de olduğunu aklımızın bir köşesinde tutalım.

## MEHMET ÖZ İLE ÇALIŞMAK BANA ÇOK ŞEY KATTI

**KamuTürk:** Dünyaca ünlü Türk doktoru Mehmet Öz ile ABD'de de birlikte çalışma imkanı buldunuz. Sayın Öz'den söz edelim biraz da ve bu deneyim sizlere neler kattı?

**Prof. Dr. Bardakçı:** 2003 yılında Sağlık Bakanlığımızın Türkiye çapında yaptığı sınavda birinci olarak kazandığım bursla New York- Columbia Üniversitesinde Sayın Mehmet Öz'ün kliğinde Robotik Kalp Ameliyatları ve Kalp Nakli konusunda kendisiyle birlikte çalışma fırsatı buldum. O dönemde genç bir uzman olarak bu fırsatın mesleki kariyerime çok faydaları oldu. Özellikle robotik kalp cerrahisi ve şimdi kullandığımız pek çok yeni yöntemin dünyada temellerinin atıldığı yıllardı. O yıllarda genç bir cerrah olarak bu konularda eğitim alabilmem sonraki yıllarım için ufkumu açmıştır. Kişisel olarak yeni tedavilere her zaman ilgili oldum. Sonraki yıllarda da dünyanın pek çok merkezine gidip yenilikleri öğrendim. Bu özellikler mesleğim her döneminde başta hastalarım, yetiştirdiğim asistanlarım ve kendim için avantajlı olmuştur.



Gökhan Altınkaş  
Türkiye Kamu-Sen Basın Danışmanı

# ANAYURTTAN ATAYURDUNA TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan, resmî adıyla Türkmenistan Cumhuriyeti, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılışından sonra bağımsızlığını kazanan Orta Asya Türk cumhuriyetidir.

**Başkent: Aşkabat**

**Telefon kodu: +993**

**Nüfus: 5,24 milyon (2013) Dünya Bankası**

**Para birimi: Türkmenistan manatı**

**Cumhurbaşkanı: Kurbankulu Berdimuhammedov**

**Resmî dilleri: Türkmençe, Rusça**

**Komşu Ülkeler: Özbekistan, İran, Afganistan**

\* Türkmenistan, BM, İKÖ, BDT, IMF gibi uluslararası kuruluşlara üyedir.

\* Orta Asya ülkelerinden olan Türkmenistan güneyden İran, batıdan Hazar denizi, kuzeyden Kazakistan, kuzeydoğudan Özbekistan, güneydoğudan Afganistan'la çevrilidir.

\* En yüksek yerleri Kugintau Dağı (3319 m.) ve Kopet Dağı (2942 m.)'dir. Hazar Denizi'nin hemen yanı başında yer alan ve tuz yönünden zengin olan Karaboğaz Gölü, Türkmenistan toprakları içinde yer alır.

\* Türkmenistan akarsu yönünden fakirdir. Atrek ırmağının bir bölümü Türkmenistan'ın içinde yer almaktadır. Tecen ve Murgap adlı akarsuları Karakum çölü içinde kaybolmaktadır. Amu Derya ırmağının çok az bir kısmı Türkmenistan sınırları içinde yer alır. Bunun dışında önemli bir akarsuyu yoktur. Ancak su ihtiyacının karşılanması için 900 km uzunluğundaki Karakum kanalı yapılmıştır. Bu kanal güneydedir. Topraklarının beşte dördünü Karakum çölü kaplamaktadır.

\* Topraklarının % 3.5'i tarım alanı, % 17'si otlak, kalanı ya kısmen otlak olarak kullanılabilen çöl veya tamamen çöldür. Türkmenistan'a kurak ve sıcak bir iklim hâkimdir. Yaz aylarında sıcaklık bazen 50 dereceye kadar çıkar. Kış aylarında ise bazen -25 dereceye kadar düştüğü olur.

### TARİHÇESİ

Bölge, 13. yy'da Cengiz Han tarafından işgal edilmiştir. Bölge daha sonraki yüzyıllarda İran hükümdarı, Hive hanları, Buhara emirleri ve Afgan beyleri arasında çekişmelere neden oldu.

\* 1868'de Ruslar, Hazar Denizi'nin doğu kıyısına çıktılar ve Kradsnovodsk limanını kurdular. 1881'de çıkan bir Türkmen ayaklanması bastırıldı ve bölge Türkmenistan'a katıldı. Ekim Devrimi'nden sonra Türkmenler, geçici bir hükümet oluşturdular, ama Kızılordu 1919'da Aşkabad'ı 1920'de de Krasnovodsk'u işgal etti; Sovyet rejimi ilan edildi ve Türkmenistan, Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içinde özerk bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti oldu.

\* 1989'dan başlayarak SSCB'de gerçekleştirilen reformlar sonucunda SSCB'yi oluşturan diğer cumhuriyetler gibi bağımsızlığın ilan edildiği ülkede, 27 Ekim 1990'da cumhurbaşkanlığına seçilen Saparmurad Niyazov 18 Mayıs 1992'de yeni anayasanın kabulünden sonra yapılan seçimde, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

**DİLİ**

\* Türkmençe, Ural Altay dil grubunun Altay kolunu oluşturan batı Türkçesinin bir versiyonudur. Türkmenistan'da yaşayan 6 milyondan fazla Türkmen ile İran, Afganistan ve Rusya gibi ülkelerde yaşayan yaklaşık 3 milyon Türkmen tarafından konuşulmaktadır. Türkmenistan'da konuşulan Türkmençe yazı diline sahip olduğundan ayrı bir dil olarak tanımlanabilir. Ancak diğer Türkmen ağızlarıyla, Oğuz boyundan olduğu için Azerbaycan Türkçesiyle ve Türkiye Türkçesiyle çok yakın akraba bir dildir.

### YÖNETİM ŞEKLİ

\* Türkmenistan 18 Mayıs 1992'te yürürlüğe konan anayasa ile yönetilmektedir. Ülkede çok partili demokratik sisteme geçilmiş olmasına rağmen tek parti yönetiminden yeterince çıkılamadı. İletişim başta olmak üzere birçok alan üzerinde devlet tekeli sürmektedir.

Türkmenistan, (Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, ve Türkiye ile birlikte) günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletinden biri olup TÜRKSOY'un üyesidir.



## NÜFUS

\* 2003 resmi tahminlerine göre nüfusun %94,7'sini Türkmenler, %2'sini Özbekler, %1.8'ini Ruslar, %1.5'ini de diğer azınlıklar oluşturur. Beş ana Türkmen boyundan oluşan Türkmenistan'da idari yapı da bu beş boya göre şekillenmiş ve 5 vilayet (il) kurulmuştur.

## VİLAYETLERİ

1. Aşkabat
2. Ahal
3. Balkan
4. Daşoğuz
5. Lebap
6. Mary

## TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANLARI

Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından 27 Ekim 1991'de yapılan ilk devlet başkanlığı seçimleri sonucunda Saparmurat Türkmenbaşı devlet başkanlığına seçildi ve ölümüne (21 Aralık 2006) kadar bu görevini sürdürdü.

Türkmenistan'ın ikinci ve halen görevde olan cumhurbaşkanı ise 11 şubat 2007'de oyların %89,2'sini alarak seçilen Gurbanguli Berdimuhammedov'dur.

## İKLİM / NE ZAMAN GİDİLİR?

Türkmenistan' da karasal iklim ve subtropikal çöl iklimi hüküm sürer. Yaz aylarında 35 dereceyi geçen sıcaklık çölde 50 dereceyi geçmektedir. Kış aylarında ise hava sıcaklıkları -35 dereceye düşmektedir. Bazı dönemlerde ise kum fırtınaları gözlenmektedir. Havanın nispeten daha ılık olduğu ilkbahar ve sonbahar ayları Türkmenistan ziyaretinde bulunmak isteyenler için ideal olacaktır. Ralli meraklıları için her yıl ocak ayında yapılan İpek Yolu Rallisi mutlaka görülmesi gereken seçeneklerden olacaktır.

## NE YENİR, NE İÇİLİR?

Türkmen mutfağı bize hiç yabancı değil. Mantı, mantı böreği (Khonim böreği), börek (samsa), pilav, süzme yoğurt, ayran, mercimek çorbası, erişte ve şiş başlıca yemekleri. Mantının kabak, patates, ispanak, yabani ot-lusunu da yapıyorlar. Bir kevgirin üstüne dizip, buharda pişiriyor, bir kase yoğurtla servis ediliyor. Hanım Böreği mantının büyük rulo şeklindeki hali, içinde kıyma, patates, soğan, otlar var. Salata çok ince doğranmış, turşumsu havuç, yabani ot ve süzme yoğurttan yapılıyor. Türkmenistan'da pirinç bol ve çeşitli, pilavlar da öyle. En popülerleri Özbek pilavına benzeyen havuçlu, üzümlü, etli Türkmen pilavı. Pamuk yağıyla pişiyor. En lezzetlisi pazardaki seyyar satıcılarındaki. Tandır veya fırında, süt veya su katarak pişirdikleri ekme ve pidelerin nohutlu, susamlı, soğanlı ve çörek otlı çeşitleri var. "Lochira" denilen yassı, 2-3 milimetrelik ekmeğin hepsinin üstüne "çekiş" adlı aletle desen yapıyorlar. Tatlıları helva, şekerpare ve pişmaniye. Daha çok meyveyi tercih ediyorlar. Deve et ve sütü mutfaklarının gözdelelerinden. Ayranının çok lezzetli olduğu söyleniyor.

## GEZİLEBİLECEK YERLER

Milli Halı, Tarih ve Etnografya Müzeleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Cumhuriyet Meydanı, Altın Asır Milli Parkı, oldukça gösterişli mimari yapısı ile Kıpçak Camisi, eski Türkmenbaşı Niyazov ve ailesine ait kabristan, Çöl Pazarı Türkmenistan' a gidildiğinde görülebilecek alternatif mekanlar arasındadır.

## NASIL GİDİLİR

Türk Hava Yolları uçakları ile Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat' a direkt uçuş bulunmakta olup uçuş süresi yaklaşık 4 saattir.

